



SUPPORTERSVERENIGING
FC TWENTE
DENEKAMP
 SINDS 2008



t magazine

EDITIE 18



PITCH INVASION - KUIERDROAD - VLAPPIE - EUROPA KLEUR ROOD - OBLA DI, OBLA DA!

INTERVIEW MET.. JEFFREY DE VISSCHER - FC VOETBALKENNIS - SUPERLATIEVEN

EN VEEL MEER!



INHOUDSOPGAVE

Goede doelen	3	Vlappie - Iwan Bult	28
Nieuws vanuit het bestuur	4	Interview met... Jeffrey de Visscher	30
Van de voorzitter	6	Sponsor aan het woord - Printshopz	32
Even voorstellen...	8	Sponsoravond	34
Kuierdroad - Jeroen Thijssen	12	Superlatieven - Erwin Waanders	36
Woordpuzzel	14	Spelersrapport - Raymond Aveskamp	38
De beste elf van - Dionne Lukens	16	FC Voetbalkennis - De antwoorden	40
Pitch invasie - Jordy Morsink	18	FC Voetbalkennis - De vragen	42
Een lid van de sv - Pim Kooiker	23	Obla di, Obla da! - Thijs Kemperink	45
Europa kleurt rood! - Buck Duursma	26	Het slotakkoord - Jordy Morsink	50

COLOFON - Editie 18

BESTUUR:

Niels Vollenbroek
Marc olde Scholtenhuis
Dirk-Jan Schleiferboom
Rense Hartman
Jesse Holsbeek
René Vollenbroek
Dennis Timmerhuis
Kevin Veelders
Bram Visschedijk
Joost Visschedijk
Jort Oude Griep

POSTADRES

Supportersvereniging
FC Twente Denekamp
Eekmanweg 2
7591 NE Denekamp

REDACTIE:

Jesse Holsbeek
Jort Oude Griep

COLUMNISTEN

Jeroen Thijssen
Iwan Bult
Erwin Waanders
Thijs Kemperink

DRUK

Wolbert Communiqueert

INFORMATIE:

FC Twente Denekamp Magazine verschijnt in oplage van 500 exemplaren.
Voor meer informatie, adreswijzigingen en vragen over bezorging, neem contact op via mail@fctwente-denekamp.nl.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Supportersvereniging.

GOEDE DOELEN

Elk jaar willen wij als Supportersvereniging FC Twente Denekamp ook maatschappelijke doelen steunen. Afgelopen jaar hebben wij onze jubileumbiertjes verkocht en wilden hiermee geld ophalen voor Stichting Marre MS Vrij.

Door de goede verkoop hebben wij hiervoor een bedrag van €1000 opgehaald. Echter bij het aanbieden van het bedrag bij Marre had ze haar doel al behaald. Marre gaf daarbij aan dat ze het geld daarom niet wilde ontvangen. Marre is tijdens het schrijven van dit artikel al in Mexico en ondergaat daar haar stamceltransplantatie.

Je kunt haar volgen via <https://stichtingmarremsvrij.nl/>



We hadden haar onze donatie alsnog erg gegund, maar ze bleef bij haar standpunt. Hierdoor zijn wij verder gaan kijken naar andere goede doelen uit de omgeving en kwamen uit bij **Stichting laat Wendy langer leven**.

In overleg met Marre hebben wij besloten om de €1000 euro dus aan Wendy te doneren. Dit is echter nog niet genoeg voor haar behandeling en vragen u dan ook alsnog gul te doneren!

De meesten van jullie hebben vast al over Wendy gehoord, maar als u dit nog niet heeft dan kunt u het verhaal lezen op haar website: www.laatwendylangerleven.nl/mijn-verhaal/



Wij willen jullie bedanken voor het kopen van de jubileum biertjes, waardoor wij deze goede doelen kunnen steunen. Daarnaast willen wij Marre succes en sterkte wensen met de revalidatie na haar operatie en ook Wendy wensen wij succes en sterkte met de behandelingen.

Stichting Marre MS vrij

Help jij Marre (25) haar strijd tegen MS te winnen? Doneer nu voor haar stamceltransplantatie in Mexico.

www.stichtingmarremsvrij.nl

DOEL BEHAALD!

stichting laat Wendy langer leven

Help jij Wendy mee in haar strijd tegen longkanker? Doneer nu voor haar behandeling in Duitsland

Wendy Wassink staat volop in het leven. Ze geniet van haar gezin, sport en houdt van het leven. Maar helaas strijdt ze de laatste jaren tegen longkanker. Om Wendy langer te laten leven, is een behandeling nodig die in Duitsland wordt aangeboden. Deze behandeling wordt niet vergoed. Help jij mee om 100.000 euro bij elkaar te brengen voor de behandeling? Elke donatie brengt ons een stap dichterbij het doel.

DONEER NU!



NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

VERHOOGING CONTRIBUTIE

Wij ontkomen er helaas ook niet aan. De contributieverhoging...

Uit de jaarcijfers blijkt dat er jaarlijks een behoorlijk bedrag moet bij moet om de inkoopprijs van de bussen te compenseren. Dit bedrag wordt deels gecompenseerd door de bijdrage van onze sponsors én de opbrengsten uit verkoop van diverse dranken. Aangezien dit gat steeds groter dreigt te worden zijn wij dan ook genoodzaakt om een prijsverhoging door te voeren.

De busvervoer prijzen zijn fiks omhoog gegaan door inflatie en onder andere de verhoging van de lonen van de buschauffeurs van maar liefst 15% afgelopen jaar. De totale prijs van het busvervoer gaat met 11,7% omhoog.

Wij zijn genoodzaakt om dit door te berekenen in de contributie. De contributie van €135 per jaar zullen wij dan ook naar €145,00 moeten verhogen. Een stijging van 7,5%. De contributieverhoging zal tijdens de algemene ledenvergadering(ALV) op vrijdag 13 oktober besproken worden.

De week na de ALV zal de contributie geïnd worden.

VERHOOGING DRANKPRIJZEN

Door de invoer van statiegeld op blikjes, verhoging van de inkooprijzen en om de contributie niet nog verder te verhogen, hebben wij ook de drankprijzen moeten verhogen. Een blikje bier en fris kost vanaf nu €1,50 een blikje baco kost vanaf nu €3,00.

BESTUUR-UITBREIDING

Afgelopen jaar is het bestuur van de Supportersvereniging wederom versterkt. Bram Visschedijk en Jort Oude Griep zijn sinds 09-2022 officieel bestuurslid en vanaf aankomend jaar zal ook Joost Visschedijk zich bestuurslid mogen noemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal dit, naar verwachting, officieel zijn beslag krijgen. Later in dit magazine zullen alle drie de heren zich nog uitgebreider voorstellen.

(WIJZIGINGEN) FUNCTIES BESTUURSLEDEN

De Supportersvereniging groeit nog altijd door. Inmiddels zitten we over de 600 leden. Daarnaast gaan we aankomend seizoen tweewekelijks met ca. 290-300 mensen richting de Grolsch Veste. Bedankt daarvoor. We zien dat de populariteit rondom FC Twente groeit. Zo ook in Denekamp. Daar zijn we natuurlijk trots op. De busreizen proberen we met onze vrijwilligers en bestuursleden elke wedstrijd weer in goede banen te leiden. De constructie van vrijwilligers en bestuursleden verandert wel eens. Zo ook afgelopen en dit jaar. Buck Duursma heeft het stokje overgegeven aan oude bekende Niels Vollenbroek. Jort Oude Griep heeft zich bij het PR-team gevoegd en Bram Visschedijk neemt samen met Joost Visschedijk de honneurs van Rense Hartman waar en regelen alles omtrent de uitwedstrijden.

Hieronder een opsomming van de verantwoordelijkheden per bestuurslid.

Niels Vollenbroek - voorzitter.

Kevin Veelders - penningmeester.

Dirk Jan Schleiferboom - ledenadministratie.

Dennis Timmerhuis - sponsorcommissie.

René Vollenbroek - busvervoer thuiswedstrijden

Jesse Holsbeek - PR, magazine, merchandise.

Jort Oude Griep - PR, magazine, merchandise.

Bram Visschedijk - uitwedstrijden.

Joost Visschedijk - uitwedstrijden.

KASCOMMISSIE

In de vorige ALV zijn Gijs Morsink en Justin Veelders aangewezen als kascommissie. Deze twee toppers controleren onze jaarcijfers van afgelopen jaar en zullen verslag doen tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering. Mannen bedankt!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De aankomende algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op
Vrijdag 13 oktober.

Houdt onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor plaats en tijd

LOSSE AANMELDINGEN BUSVERVOER EREDIVISIE

Ben je geen vast buslid, maar wil je incidenteel wel mee met de bussen van de supportersvereniging? Meld je dan aan via mail@fctwente-denekamp.nl of bij één van de welbekende bestuursleden.

Voor het instappen of tijdens de heenweg kun je dan betalen bij degene die zich ontfermt over de drankverkoop of bij degene die langs komt voor de losse aanmeldingen. De prijs van een los retourtje is €15,- voor een retourtje.

Nog regelmatig zien wij dat mensen op de bonnefooi mee gaan, in de wetenschap dat er voldoende plek is. Dit is niet de bedoeling! Om het e.e.a. logistiek juist te kunnen organiseren willen we iedereen met klem verzoeken zich 'gewoon' aan te melden.

AANMELDEN BUSVERVOER - (OEFEN) WEDSTRIJDEN, EUROPEES OF KNVB-BEKER

Wil je mee in één van onze bussen naar (oefen) wedstrijden en/of wedstrijden voor de Conference League en/of de KNVB beker? Meld je dan aan via mail@fctwente-denekamp.nl of bij één van de welbekende bestuursleden.

Busleden dienen zich voor deze extra wedstrijden ook aan te melden!

Voor het instappen of tijdens de heenweg kun je dan betalen bij degene die zich ontfermt over de drankverkoop of bij degene die langs komt voor de aanmeldingen. Doorgaans is dit een bestuurslid. De prijs van een retourtje is €15,-

SCHOON HOUDEN EN ACHTERLATEN VAN DE BUS(SEN)

Geregeld worden de bussen verlaten met aangebroken blikken, lege hapjesbakken en zelf meegenomen versnaperingen. In iedere bus zijn er voldoende plastic tasjes en/of prullenbakken aanwezig om dit in te deponeren. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de bussen netjes achter gelaten worden. In het kader van 'Noaberschap': vele handen maken licht werk.

NAW-GEGEVENS

Ga je verhuizen of ben je verhuisd, heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres, is jouw bankrekeningnummer/IBAN gewijzigd? Laat het ons dan weten via mail@fctwente-denekamp.nl. Dit zodat de ledenadministratie up-to-date is en blijft.



FEEDBACK? TIPS?

We gaan ons zestiende seizoen in. We regelen sinds 2008 het vervoer naar de thuis- en uitwedstrijden van FC Twente. Het zal je niet ontgaan zijn dat we in die periode 'behoorlijk' gegroeid zijn. Valt jou iets op gedurende de wedstrijddagen/tijdens de busrit en/of heb je feedback, adviezen of verbetervoorstellen voor de supportersvereniging? We nemen ze ter harte! Deel dergelijke zaken vooral met ons. Dat kan via mail@fctwente-denekamp.nl.

VAN DE VOORZITTER

Nou.. Dit is mijn debuut in deze rubriek. Na al die jaren waarin Mathijs en Jordy het magazine aftraptten met een openingswoordje, is het nu mijn beurt. Het laatste magazine lag bijna één jaar geleden bij jullie op de mat. In de tussentijd zijn we een volledig voetbalseizoen verder. De Twentse karavaan mag Europa weer in! Wie had dat pakweg 5 jaar geleden gedacht? Vorig jaar trokken 'we' massaal naar Belgrado en Florence. Hopelijk duurt de Europese campagne dit jaar wat langer..

Op het moment dat je deze rubriek leest ligt de focus misschien alweer op het nieuwe seizoen. Op het moment dat ik dit schrijf is FC Twente nét klaar. Vorige week was de afsluiting tegen Sparta. De 1-0 overwinning was voldoende voor het laatste Europese Ticket. Geweldig! Maar tegelijkertijd ook het afscheid van Wout Brama, Ramiz Zerrouki en Ron Jans. Over Jans en Brama is inmiddels veel geschreven. Over Zerrouki veel minder. Twee mislukte transfers naar Feyenoord hebben voor de nodige teleurstelling gezorgd. Dit heeft Zerrouki echter nooit laten zien binnen de kalklijnen. Als controlerende middenvelder was hij balafpakker, gatendichter en spelverdeler ineen.

Verder weten we eigenlijk wel zeker dat Václav Černý en Joshua Brenet ons gaan verlaten. En wat gebeurt er met Virgil Misidjan, Julio Pleguezuelo en Gijs Smal? Kortom, schuif die extra inkomsten van de play-offs en de Nations League één-op-één door naar de heren Streuer en Bruggink. Want zij moeten de boer op voor nieuwe spelers. De prijs van succes. Na de komende/huidige transferperiode zal Jan Streuer vermoedelijk afzwaaien. Doodzonde. Samen met Jans heeft Streuer de club, in krap drie jaar, teruggebracht naar de subtop. Toen de heren samen bij FC Twente kwamen, lag de club volledig op zijn gat. Chapeau voor hun prestaties!

Nog één. Succes kent vele vaders, maar tegenslag is meestal wees. Het is een quote van John F. Kennedy. Hiermee bedoelt hij dat iedereen aan succes wil bijgedragen hebben, maar dat men bij tegenslag de handen er van af trekt. Laat deze vlieger bij Twente nou net niet op gaan. En dat wordt natuurlijk al jarenlang bewezen. In ongekend moeilijke tijden stond men schouder-aan-schouder om de club weer terug te krijgen op het niveau waar de club hoort, de subtop! FC Twente staat weer op de kaart en het is nu tijd om dit te stabiliseren en



uit te breiden. Met zo'n achterban als in de Grolsch Veste kan dat. Younes Taha, één van de nieuwe spelers gaf laatst al aan dat de fans één van de redenen waren om voor Twente te kiezen. Hij was simpelweg verkocht, toen hij in de Veste zat. Qua randvoorwaarden, met name richting voorzieningen en trainingsfaciliteiten, moet nu de volgende stap gezet worden. 'De oale meuk' in Hengelo is misschien wel één van de redenen dat Ruben van Bommel voor AZ gekozen en niet voor FC Twente. Toch zonde.

Sportief kunnen we dus terugkijken op een erg goed seizoen. Met name de wedstrijden in de eigen Grolsch Veste waren geweldig. 17 wedstrijden gespeeld, 13 gewonnen, 4 gelijke spelen en 0 nederlagen. De Veste is weer onneembaar. Doelsaldo 46 voor en slechts 11 tegen. 9 van deze tegentreffers kreeg men bij de gelijke spelen. Ongekende statistieken. Trots!

Op het gebied van uitwedstrijden ging het wel een stuk minder. Met elf punten uit de eerste tien duels op vreemde bodem heeft FC Twente daar eigenlijk wel veel te veel laten liggen. Lange tijd lukte het FC Twente maar niet om in uitwedstrijden de gedaante van een topploeg aan te nemen. Zo viel de ploeg bij hekkensluiter FC Groningen (begin februari) na een sterk begin opnieuw ver terug. Een ploeg, die in eigen huis zo stabiel, stoïcijns en onwrikbaar is en niets minder is dan de topclubs gedroeg zich lange tijd in uitwedstrijden als een middenmoter. Pas op het laatste wist men de schroom een beetje van zich af te gooien. Wat als? Geen reden voor ajijszeikerij, maar het seizoen had nog mooier kunnen zijn! Als dit. Als dat. Als mijn tante kloten had gehad dan was zij mijn oom.

Ondanks dat er het nodige moet gebeuren qua samenstelling van de selectie is het vertrouwen in de club weer groot. FC Twente heeft alle beschikbare seizoenkaarten reeds verkocht. In De Grolsch Veste is plek voor 22.500 jaarkaarthouders. De totale capaciteit bedraagt 30.000 toeschouwers. De overige plekken in het stadion zijn de business-seats, de plaatsen in het uitvak, de minder-zicht-plekken en de plaatsen voor de losse verkoop. Inmiddels heeft FC Twente 5.000-6.000 mensen op de wachtlijst. Twente is hot.

Met de Supportersvereniging hebben we een prachtig jaar gehad. Twee Europese wedstrijden, 17 ongeslagen competitiewedstrijden in eigen huis, tal van gezellige, sfeervolle uitwedstrijden, een jubileumfeest én onze eigen speciaal biertjes.

Sinds 12-2022 ben ik weer terug in het bestuur en sinds 01-2023 als voorzitter. Nadat Buck medio september had besloten een pas op de plaats te maken, in verband met drukte op het werk en qua nevenactiviteiten heeft Jordy de voorzittersrol nog een half jaar op zich genomen. Beide heren, zowel Buck als Jordy, zijn wij als vereniging enorm veel dank verschuldigd. Beide heren zijn respectievelijk 7-8 en 10-11 jaar actief geweest binnen de vereniging en zijn er deels voor verantwoordelijk geweest dat de vereniging de gerealiseerde groei heeft kunnen maken.

Inmiddels hebben Marc Olde Scholtenhuis en Rense Hartman ook hun laatste bestuursvergadering gehad. Ook dit duo zijn wij veel dank verschuldigd. Marc was jarenlang de kartrekker van de Sponsorcommissie. Mede door het benaderen en overtuigen van diverse ondernemers om zich aan te sluiten bij Supportersvereniging FC Twente Denekamp zijn we nog altijd in staat om de contributie van de bussen voor iedere portemonnee toegankelijk te houden. Rense is vanaf het eerste uur kartrekker van de groep supporters uit Rossum. In slechts enkele seizoenen is men hier gegroeid van 7/8 vaste busleden naar ca. 45 in het afgelopen seizoen. Nu ze bus inmiddels goed gevuld hebben is er gezamenlijk besloten dat Rossum zelfstandig verder gaat. Marc en Rense, bedankt! Van beide heren wordt op een later moment nog afscheid genomen.

In de tussentijd zijn Jort Oude Griep, Bram Visschedijk en Joost Visschedijk (voor zover wij weten geen familie) het bestuur komen versterken. Vanzelfsprekend zijn we erg blij met de komst van deze heren.

De komende maandag wachten we in spanning af. Wie wordt onze Europese tegenstander? Hoe komt het competitieprogramma er uit te zien? Wie gaat onze club versterken? Wie komt het eerste elftal versterken? We gaan het meemaken!

We hopen jullie allemaal volgend jaar weer in één van de bussen te begroeten. Voor nu wens ik iedereen prettige vakantie. Tot volgend seizoen!

Groeten,

Niels Vollenbroek

Voorzitter

Supportersvereniging FC Twente Denekamp

EVEN VOORSTELLEN:

Bram Visschedijk, Joost Visschedijk & Jort Oude Griep

We zitten in het 16e levensjaar als supportersvereniging FC Twente Denekamp. De afgelopen jaren hebben we als supporters vereniging ons gelukkig mogen prijzen met de fanatieke, bezielende inzet van tal van vrijwilligers. Hierbij is het goed dat er af en toe een stokje overgedragen wordt.

Aankomend jaar gaan we afscheid nemen van Marc Scholte Lubberink & Rense Hartman, hierdoor zijn ook weer nieuwe posities op te vullen. Afgelopen jaar zijn Bram Visschedijk en Jort Oude Griep al aangesloten bij het bestuur en aankomend jaar zal ook Joost Visschedijk zich aansluiten.

Hieronder stellen de mannen zich aan jullie voor.

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven (werk/vrijwillig)?

BRAM:

"Ik ben Bram Visschedijk en ben twintig jaar oud. In m'n dagelijks leven studeer ik op het Saxion in Enschede. Ik volg de opleiding Gezondheid & Technologie. Ik heb een bijbaan op het klooster, hier in Denekamp."



JOOST:

"Mijn naam is Joost Visschedijk en ben 35 jaar oud. (geen directe familie van Bram). Ik werk bij Sulteq in Hengelo waar wij industriële pompen verkopen, reviseren, repareren en onderhouden."

JORT:

"Ik ben Jort Oude Griep, 31 jaar en woon in Denekamp. Ik ben werkzaam bij AKOM Oldenzaal als product designer. Verder kun je mij regelmatig tegenkomen op de tennisbaan."



Waar en hoe is jouw liefde voor FC Twente ontstaan?

BRAM:

"Tja, 'met de paplepel ingegoten' zeggen ze dan, toch? Toen ik jong was, ging ik altijd met mijn opa en oma mee naar Twente. Die waren sponsor bij Twente en hadden plekken bij de Gouden Talenten. Ook ben ik met pa geregeld geweest. Helaas in mijn kinderjaren nooit een seizoenkaart gehad. Maar om specifiek terug te komen op 'hoe is mijn liefde voor FC Twente ontstaan', dat is eigenlijk lastig uit te leggen. De kleur, de streek, de mensen, de trots... Ik denk dat jullie allemaal snappen wat ik bedoel!"

JOOST:

"In het begin ging ik wel eens met mijn vader naar Twente want die kon via het werk nog wel eens kaarten krijgen. Echter daarna nooit echt een seizoenkaart gehad maar ging ik af en toe wel nog wel eens naar het stadion. Ik denk dat ik sinds 2016 een jaarkaart heb van Twente."

JORT:

"Ik weet niet anders dan dat ik voor FC Twente ben geweest, maar sinds Hemelvaartsdag 2001 is de liefde echt aangewakkerd. Ik mocht met mijn vader mee naar de Bekerfinale tegen PSV in de Kuip. De heenweg een cd van de Denekamper Spatzen in de bus erop... "Trots da'w veur Twente bint" werd helemaal plat gedraaid. Tijdens dit grote feest kon je niet anders dan voor Twente zijn/worden."

Waar gaat jouw supportershart sneller van kloppen?

BRAM:

"Nou, mijn supportershart begint al sneller te kloppen als je het vak opkomt, en dan al ziet dat er een sfeeractie gaat komen. Dat vind ik altijd zo donders mooi, het hele sfeertje, de muziek, het vuurwerk, echt fantastisch dat. En de sfeer die er op dat moment is, geweldig dat. Kippenvel!"



JOOST:

“Wanneer we voor de wedstrijd het “home” ingaan en dan iedereen gek wordt. Dan het stadion in, pils erbij en een goede sfeer. Ook vind ik het prachtig om te zien hoeveel mensen toch elke keer weer naar het stadion gaan, zowel goede als slechte tijden.”

JORT:

“Elke wedstrijddag is natuurlijk mooi, maar bij de wedstrijden waar het er echt om gaat dan gaat het hart nog iets sneller kloppen. Een wedstrijd met vaak een mooie sfeeractie vooraf, waarna de sfeer in de Grolsch Veste nog net iets intenser is dan normaal.”

Wat is het mooiste moment die je met/bij FC Twente hebt beleefd? Dit mogen er rustig ook meer zijn..

BRAM:

“Ik ben, behalve vorig seizoen, nog nooit bij een wedstrijd geweest dat FC Twente tegen een buitenlandse club moest. Ja, een keer, Twente tegen Everton in De Lutte, maar niet in De Grolsch Veste zelf. Ik weet dus helaas niet hoe dat is, maar dat gaat wel goed komen komende jaren! Wel is de wedstrijd FC Twente – Ajax een wedstrijd die me erg is bijgebleven, de achtste finale voor de beker in 2017. We kwamen al snel 0-1 achter. We kregen wel kansen, maar het was allemaal niet goed genoeg, totdat Assaidi in de eerste minuut van de extra tijd, via Nick Viergever, de bal binnenschoot. Dat moment, je hoopt het altijd zo dat ze, net als in die tijd rond het landskampioensjaar, in de extra tijd scoren, maar nu gebeurde het gewoon écht. En daarna die penalty's, zo zenuwslopend. Ziyech dik over, Drommel pakt de penalty van De Ligt, wat een ontlading en sensatie, niet normaal...”

JOOST:

“De bekerfinale in de Kuip tegen PSV in 2001. Ik weet nog goed dat mijn vader tijdens de strafschoppenserie al terug naar de bus wou, zodat we de drukte voorwaren. Dit weigerden wij en toen kwam de welbekende comeback en uiteindelijk de winst. Iedereen werd helemaal gek, het stadion trilde helemaal. Dit was een fantastische uitkomst van een geweldige dag”

JORT:

“Zoals ik al eerder aangaf vergeet ik de bekerfinale in de Kuip tegen PSV nooit meer, daarnaast was het Landskampioenschap ook geweldig! De wedstrijd kijken op de Oude Markt, overnachten in Enschede en de volgende dag door naar de huldiging. Wat een geweldig feest was dat!”

Wat zijn jouw verwachtingen van FC Twente de komende 3-5 jaar?

BRAM:

“Mijn verwachting voor de komende jaren.. Ik hoop natuurlijk dat we een linker rijtje iets boven het midden kunnen meedraaien. Maar mijn verwachting is wel komende jaren minimaal top vijf of top zes, dat halen we met z'n allen!”

JOOST:

“Mijn verwachting is dat we de komende 3-5 jaar rond de top 6 blijven voetballen. De top 4 is dusdanig sterk dat het lastig is, op een goed seizoen na, hier tussen te komen. Daarnaast moet er financieel natuurlijk nog wat worden weggewerkt, waardoor de transferinkomsten nooit helemaal kunnen worden geïnvesteerd in de selectie. ”

JORT:

“Mijn verwachting is dat we weer jaarlijks mee gaan spelen voor Europees voetbal. Hopelijk met een uitschieter naar de Champions League. Het zou geweldig zijn om dat deuntje weer eens te horen in de Grolsch Veste.”



Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met supportersvereniging FC Twente Denekamp

BRAM:

"Toen ik jong was en naar Twente bezocht met mijn vader, gingen we altijd al met de bus. Pa paar biertjes, ik twee blikjes cola, ik vond het geweldig. Ook veel vriendjes gingen mee. Van de afgelopen drie tot zes jaar, als ik naar Twente ging, was dit ook met de bus.

Afgelopen zomer heeft een bestuurslid mij benaderd of ik bij het bestuur van Supportersvereniging FC Twente Denekamp wilde komen. Hier hoefde ik natuurlijk niet eens over na te denken, tuurlijk wilde ik dat! Sindsdien probeer ik hoogte te krijgen van grotendeels de uitwedstrijden en al het 'geregel' daaromheen."

JOOST:

"Sinds dat ik een seizoenkaart heb ga ik met Frank en Dennis mee met de bus. Hierdoor kom je dus automatisch in aanraking met de supporters vereniging."

JORT:

"Toen ik nog geen seizoenkaart had kocht ik al losse kaartjes voor Twente en ging toen al af en toe met de bus mee. Sinds ik een seizoenkaart heb met Bob en Jos Westerhof en later Roy Stegink ga ik het hele seizoen met de bus."

Wat ga je straks doen en wat zijn jouw doelen als bestuurslid van de vereniging?

BRAM:

"Ik wil gewoon dat iedereen die met de bus naar Twente gaat, een leuke, gezellige, fijne busreis heen en terug heeft met koud pils, zo af en toe een hapje, geen hinderingen. Om op de uitwedstrijden terug te komen, mijn doel specifiek daarop is dat iedereen veilig heen en terug komt, zonder trammelant of andere ongunstigheden."

JOOST:

"Ik zal samen met Bram de uitwedstrijden gaan oppakken. Mijn doel als bestuurslid is dat Twente Denekamp een vereniging is waar iedereen graag mee naar Twente gaat, zowel thuis als uit."

JORT:

"Ik pak samen met Jesse de PR op van FC Twente Denekamp. Jesse de praatjes en ik maak de afbeeldingen. Afgelopen jaar zijn we hier al mee begonnen en wij hopen dit aankomend jaar weer te verbeteren. Voor de vereniging willen we ook weer leuke acties opzetten net zoals afgelopen jaar de winterpakketjes en het speciaal bier. Heb je een leuk idee? Geef het dan aan ons door!"



HOOFDSPONSOR



Senger Koeltechniek

Senger Koeltechniek ontwerpt en levert betrouwbare koel- en vriesinstallaties voor de industrie, groothandel, bedrijven en particulier. Daarnaast is men een echte partner. Door de persoonlijke benadering leidt iedere specifieke vraagstelling op het gebied van koeling of klimaatbeheersing tot een oplossing 'op maat'. Daarnaast biedt Senger uitstekende service en zorgt daarmee dat de systemen in goede conditie zijn en blijven.

Veiligheid, milieu, laag energieverbruik en een concurrerende prijs staan hierbij centraal.

Senger Koeltechniek
Thorbeckestraat 124
7577 RC Oldenzaal
06 15 09 86 42



KUIERDROAD

DOOR: JEROEN THIJSEN

Wat zijn we verwend dit jaar in de Veste. De laatste potjes speelde onze FC fantastisch voetbal. Ga ervanuit dat we Europa in gaan. Op moment van dit schrijven is dat nog niet zeker, alleen Sparta kon het feestje nog verstoren. Maar wat een etterploeg zijn de mannen uit het kasteel. In de competitie speelden ze, bij ons in de Veste, antivoetbal. Bah, wat een aanstellers en matennaaiers en die trainer Steyn denkt dat ie Mourinho moet imiteren. Ook zo'n kwal die geen liefhebber van het spelletje is. Ok, hij heeft bijna alles gewonnen, maar zijn gedrag na de, gelukkig verloren, finale tegen Sevilla kan echt niet. Wat mij betreft in het gevang met die man of in ieder geval licentie afnemen en nooit meer een club mogen trainen. Ben trouwens ook helemaal klaar met de spelers die om de haverklap op de grond gaan liggen en van gekkigheid niet weten welk een toneelstuk ze weer moeten opvoeren, met als doel, een vrije trap versieren en als het kan, de tegenstander nog even een kaart aansmeren. Pieren-kloppend met de platte hand op het gras, alsof hun been net gebroken is. Spel wordt stil gelegd, scheids kijkt even, speler staat weer op, trekt nog een beetje met het z'n been en hoppa, als een jonge hinde rent ie weer over het veld. Laat de Var hier ook maar eens goed na kijken en kaarten uitdelen aan die zielige aanstellers.



1 bekertje bier op het veldgooien mag ook niet meer. Na de eerste keer wordt het spel stilgelegd en gebeurt het daarna nog een keer dan wordt de wedstrijd zelfs gestaakt. Das mooi kloten, maar is helaas niet anders. Zelf zal ik nooit een bekertje bier op het veld gooien, dus ik heb geen probleem met deze regel. Voor sommige fanatiekelingen is het echter wel een probleem. Ze vinden dat gooien van bier erbij hoort. Waarom weten ze volgens mij zelf ook niet, maar het komt wel stoer over dit gedrag, je



toont dan dat je lef hebt of zoiets. Ja, ja het zal wel, maar de meesten komen voor het voetbal naar het stadion. Die enkeling die nu nog bier gooit maakt het voor de echte supporters wel mooi kapot. Dus laten we in godsnaam stoppen met die flauwekul want als dit gedrag niet stopt ben ik bang dat we straks door netten naar de wedstrijd moeten kijken. Of erger, een alcoholverbod in het stadion. Nou dan krijgt menig club een financieel probleem en zeker onze FC.

“Machtig mooi gezicht het hele stadion rood gekleurd.”

Gedrag van sommige, zichzelf supporter noemende leeghoofden, heeft onze club al best wat boetes gekost. Uit bij Sparta was er een clubje zielenpoten die na de wedstrijd een maskertje opdeden en een hek omvertrokken. Hoe ziek ben je dan? Hoe komt het überhaupt in iemands bolle kopje op, om een maskertje mee te nemen naar het stadion. Gevolg was wel dikke boete voor Twente en, bij een volgende wedstrijd op het kasteel, geen alcohol in het uitvak, ook mogen minder supporters mee. Nou bedankt, hoe maak ik het voor een ander kapot. Als leden van Twente Denekamp dit gedrag vertonen dan hoop ik dat ze direct uit de vereniging worden gegooid.



Gelukkig kleurde de Veste rood tijdens de play-offs. Vak P deed de oproep om in het rood naar de wedstrijden in de play-offs te komen. Strijden voor Europa. Machtig mooi gezicht het hele stadion rood gekleurd. Dit is toch veel mooier dan zo'n zwarte hoodie met capuchonnetje. Is misschien wel niet zo stoer, allemaal in 't rood, maar het laat wel zien dat we massaal achter Twente staan. Hoop dat dit volgend seizoen wordt voortgezet. Neem ook gerust je sjaaltje mee, laat zien dat je trots op onze club bent. Zo'n capuchonnetje is trouwens echt niet meer stoer. Bij AZ- Westham hebben we gezien dat je gewoon een grote looser bent met zo'n kledingstuk. Prachtig om te zien hoe één Westham supporter een stelletje van de snotter blaag hoodies de trap af mepte.

Wat voetbal betreft hoop ik dat we komend seizoen net zo verwend worden als afgelopen jaargang. Er vertrekken spelers en er komen er weer bij. Joseph Oosting gaat Ron Jans opvolgen. Arnold Bruggink wordt ingewerkt door Jan Streuer en voor Paul van der Kraan wordt nog een opvolger gezocht. Paul, Jan en Ron hebben fantastisch werk geleverd de afgelopen 3 jaar. Ze hebben stabiliteit gebracht in onze mooie club. Van mij hadden ze nog wel eventjes mogen blijven. Want een goed beleidsteam is het fundament van elke club. Hoop dat Arnold en Joseph net zo succesvol worden als Jan en Ron. Zou mooi zijn als zij er over 3 jaar, samen met een goede voorzitter, nog zitten.

Trots daw veur Twente bint

Wie bint trots, daw veur twente bint,
 Maakt oons nig oet wat ie d'r van vindt.
 Lach oons mer oet dat dut oons nig wat.
 Enschede is onze stad. Joa!!
 Enschede is onze stad. Joa!!



SPONSOREN

GOUD

Beijer
LOGISTICS

TE
DENEKAMP

SINGRAVEN ^{FS}
FULL SERVICE **S**



DE BESTE ELF VAN

DIONNE LUKENS



Jeroen Heubach

Heubach hooligan, een geboren en getogen tukker. Hij stond altijd met veel passie en strijd op het veld. De tegenstander kwam hem altijd twee keer tegen.



Douglas

De rots in de branding. Met zijn lengte was hij in de lucht niet te kloppen, won vele duels in de lucht.



Sander Boschker

Toen ik voor de eerste keren naar Twente ging stond hij al in de goal. Het is een betrouwbare keeper vol inzet, die nog steeds nauw betrokken is bij de club als keeperstrainer.



Spira Grujic

Hij had een goede klik met de Twentse supporters. Het was een speler met veel risico in zijn spel.



Dwight Tiendalli

Stond altijd zijn mannetje. Hij heeft in zijn tijd bij Twente zelfs het Nederlandse elftal gehaald.



Hallvar Thoresen

Hij heeft zichzelf aangeboden bij Twente. Als jonge voetballer was hij een groot talent die zich meteen liet gelden. Was onhoudbaar voor Twente en vertrok destijds voor veel geld naar PSV.



Theo Janssen

Theo was onmisbaar in het kampioensjaar. Hij was onberekenbaar, kon de mooiste acties maken. Hij was niet de snelste man op het veld, maar met zijn uitstraling en techniek werd menig speler bang voor hem.



Blaise 'N Kufo

Zes seizoenen achter elkaar werd hij de clubtopscorer van FC Twente en ook nog de topscorer allertijden van Twente. Hij is een voetballer met veel precisie en zijn allerlaatste wedstrijd voor Fc Twente werd hij kampioen. Een speler die zeker niet vergeten mag worden in dit lijstje.



Wout Brama

Een clubicoon, mister FC Twente. Hij hield het team bij elkaar op en naast het veld. Een echte clubman dit nog wel een standbeeld verdiend.



Manuel Sanchez Torres

De speedy Gonzales die elke tegenstander aan het wankelen bracht. Hij is Twente vele jaren trouw gebleven en hij maakte vaak het verschil.



Bryan Ruiz

Inzetbaar als middenvelder en aanvaller. Met zijn techniek en inzicht onnavolgbaar. Hij heeft FC Twente grotendeels aan het voetbal geholpen.

PITCH INVASION

DOOR: JORDY MORSINK

De 'Pitch Invasion', omarmen of verbannen? Het slotstuk van het vorige seizoen 2021-2022. Het was een zeer emotionele avond in Enschede. Het begon met een hartverscheurend schouwspel. Voor het duel met FC Groningen werd op indrukwekkende wijze stilgestaan bij het overlijden van Jody Lukoki. en het eindigde met een veldbestorming, na het onverwacht binnenslepen van Europees voetbal. Het succes werd op het veld gevierd met de fans, die vanaf de tribune afdaalden om het met hun helden te vieren. Twee uitersten kwamen zo'n 14-15 maanden geleden samen bij in de Grolsch Veste.

Het is aangestipt. De veldbestorming. Door onze burens overzee 'Pitch Invasion' genoemd. Onze oosterburen kennen het als 'Platzsturm'. Bekt ook wel lekker. Toch?

Waar komt dit rare gebruik vandaan? Wie of wat heeft het geïntroduceerd? Naar verwachting zal er geen eenduidig antwoord zijn, maar ik ben het internet toch afgestruind om hier meer over te weten te komen. Hieronder ga ik dan ook mooi van de hak op de tak. Neem het me vooral niet kwalijk.

Wikipedia meldt het volgende: Een veldbestorming vindt plaats wanneer een persoon of een menigte mensen die een sportevenement bekijken het wedstrijdterrein oprent. Meestal om een bepaalde prestatie te vieren of te protesteren of soms als een publiciteitsstunt. Vaak kunnen ze leiden tot strafrechtelijke vervolging, boetes of gevangenisstraffen en sancties tegen de betrokken club, vooral als ze het spel verstoren.

Massale of een individuele veldbestorming zijn vandaag de dag weliswaar niet zo bijzonder meer, maar komen tegenwoordig niet zo vaak meer voor in het topvoetbal. Vroeger was het gebruikelijk dat de supporters van het winnende team in een grote wedstrijd, zoals een bekerfinale, na het laatste fluitsignaal het veld opstormden. Vandaag de dag heeft het doorgaans een nare, vervelende reden en levert het de betrokken club(s) een nog vervelender nasmaak op. Zoals de beruchte 'Hooligan Wesley' die AZ- doelman Esteban aanviel of die ene malloot in Groningen die enige tijd geleden met een sneue boodschap richting het bestuur besloot het veld op te rennen. En zo zijn er nog allerlei voorbeelden.



Gelukkig hebben we bij FC Twente vooral positieve herinneringen aan mooie én ludieke momenten. Het kampioenschap in de KKD in 2019, het behalen van Europees voetbal in 2022 én een ludiek moment in 2002 bij de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Onder John van 't Schip speelt FC Twente geregeld verschrikkelijk slecht en saai voetbal. Om de tijd door te komen bedenkt Vak-P geregeld wat ludieks, zoals ook op die bewuste zaterdagavond. Een veldbestormer/streaker komt naakt het veld op met een masker van toenmalig prins Willem-Alexander en Máxima. Het huidige Koningspaar was eerder die dag getrouwd. Op de website van Vak P staat hierover het volgende geschreven: "Gedurende de bewuste wedstrijd proberen de fans massaal de verveling te lijf te gaan met vele liters bier. De strijd tegen de verveling was oneerlijk. Viel ook niet te winnen, maar dit is tegenwoordig de enige manier om 90 minuten FC Twente dragelijk te maken. Precies op het moment dat de wurgende gezelligheid op de tribunes dreigt om te slaan in gezellig wurgen verschijnt er tot ieders hilariteit de naakte man op het veld."

Vroeger kwam het wel vaker voor dat een individu een statement probeerde te maken door het veld op te gaan en te 'streaken'. Een dun lijntje. In Duitsland noemt men het Nackerblitz, maar een allesomvattende definitie van streaking is er niet. Volgens de van Dale is streaken naakt in het openbaar rennen. Daaraan moet toegevoegd worden dat streaken illegaal is en bedoeld is om mensen te shockeren en aan het lachen te maken. Natuurlijk waren ook alcohol en adrenaline doorgaans belangrijke ingrediënten van het streaken of in sommige gevallen gewoon een idiote bui om later een mooi sterk verhaal in de kroeg te kunnen vertellen.

Dat streaken niet geheel ongevaarlijk is bewijst het verhaal van John Bruce, een fervent aanhanger van het Engelse Barnet FC. Tijdens het degradatieduel van Barnet FC tegen Torquay in mei 2001 liet Bruce zich door zijn vrienden overhalen om, voor een donatie aan het goede doel, naakt het veld over te rennen. "Ik heb in de rust zoveel mogelijk bier achterovergeslagen en ben daarna weer teruggegaan naar mijn vrienden op de tribune. Toen kon ik niet meer terugkrabbelen en moest er wel voor gaan. De weddenschap was om in de lengte over het veld te rennen en weer terug. Maar ik, als de ultieme voetballer, vond het nodig om even deel te gaan nemen aan het spel." Dat werd een zeer pijnlijke ervaring voor John Bruce, aangezien de spelers van Barnet FC wanhopig vochten tegen degradatie en er alles aan deden om dit te voorkomen. "De keeper van Barnet schopte mij zo hard dat mijn zak de afmeting van een poef kreeg en de bloeditstorting later wegtrok via mijn opgezwollen genots-knots tot over mijn gehele bovenbeen," zei John Bruce naderhand. In de zeventiger jaren vierde het streaken haar hoogtijdagen, het was een machtig middel om een statement te maken in een tijd waarin overheid en media probeerden iedereen in een keurslijf te stoppen. Tegenwoordig komt het nog maar zelden voor.

Overigens zullen we met z'n allen minder problemen hebben met bepaalde streakers, zoals de streaker in de Champions League-finale van 2019. Kinsey Wolanski, gehuld in een klein, zwart badpakje, besloot het veld te betreden tijdens het duel Liverpool – Tottenham Hotspur. Wolanski had 300.000 volgers op Instagram vóórdat ze het veld op rende. Nu heeft ze er circa 3,6 miljoen. Het was allemaal te doen om promotie voor de pornowebsite van haar vriend. Hij kreeg 32 miljoen (!) registraties op zijn site na de actie van zijn vriendin. Over een statement gesproken.

Terug naar de massale veldbestorming. In 1966 is één specifiek zinnetje er wereldberoemd mee geworden, te weten: 'Some people are on the pitch. They think it's all over.. It is now.' Het kwam uit de mond van BBC-presentator Kenneth Wolstenholme, die de finale van het WK 1966 becommentarieerde tussen Engeland en Duitsland. In de slotfase van de wedstrijd zetten de Duitsers alles op de aanval en een gelijkmaker. Kwam die er, dan volgden er geen strafschoppen maar een replay. Het zijn evenwel de Engelsen die de 4-2 wisten te maken. Nadat Bobby Moore zijn ploeggenoot Geoff Hurst weet te bereiken en die zijn derde van de dag maakt, komen toeschouwers al op het veld gerend. Vandaar het BBC-commentaar.

De vreugdevolle veldbestormingen kwamen na de jaren zeventig en tachtig steeds minder vaak voor. Dit werd gezien als contra-intuïtief. In de periode dat fans door hekken op de tribunes de toegang tot het speelveld werd versperd, waren invasies heel gewoon en waren er nauwelijks obstakels. Na de Hillsboroughramp veranderde er veel.

Op 15 april 1989 wordt de halve finale van de FA Cup tussen Nottingham Forest en Liverpool Football Club in het Hillsborough-stadion van de voetbalclub Sheffield Wednesday gehouden. De wedstrijd is nog maar net begonnen wanneer er op televisiebeelden duidelijk te zien hoe de ramp zich ontwikkelt. Achter één van de doelen, ontvouwt zich al even een drama in het overvolle vak met Liverpool-fans. Hoewel er geen plaats meer is, stromen er op aanwijzing van de politie, nog steeds nieuwe supporters het vak in. De mensen vooraan raken in de verdrukking. Ze worden tegen de hekken gedrukt. De druk/drukte voorin de vakken wordt ondragelijk en mensen smeken de politieagenten op het veld om hulp. Maar die reageren niet en dwingen mensen, die over de hekken weten te klimmen, zelfs weer terug de vakken in. Mensen vallen flauw. Sommigen klimmen naar de tribunes boven de desbetreffende vakken. Doordat mensen achterin geen idee hebben van wat er zich voorin de vakken afspeelt, wordt de druk zo hoog dat zelfs de hekken bezwijken. De aanwezige politie beschouwt de gebeurtenissen als een 'pitch invasion' en ziet de ernst van de situatie veel te laat in.

Na de ramp in 1989 werd er besloten om afscheid te nemen van het vele hekwerk in stadions. Ondanks dat het speelveld eenvoudiger te betreden is, werden veldinvasies steeds zeldzamer. De daling kan deels te wijten zijn aan het feit dat veldbestormingen in 1991 strafbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk. In de wet 'Football Offenses Act' werd er van alles vastgelegd met betrekking tot wanordelijk gedrag door aanwezigen bij voetbalwedstrijden. Verder werd er, deels vanwege de nasleep van de Hillsborough-ramp, besloten om 'terrassen' om te bouwen tot tribunes met veelal zitplaatsen. Van hieruit zou het bemoeilijkt moeten worden om fysiek naar beneden te rennen en het veld te betreden. Daarnaast zal de gelijktijdige, substantiële stijging van de kosten van kaartjes en commercialisering van het (Engelse) voetbal een rol hebben gespeeld. Het zorgt er voor dat lager gelegen plekken of plaatsen met een goed veldoverzicht steeds meer bezet zijn/worden rijkere fans die veel minder geneigd zijn om de juridische, professionele of andere gevolgen te riskeren die kunnen voortkomen uit het bestormen van een veld.

In de historie van dat mooie voetbalspelletje zijn er tal van bijzondere 'Pitch Invasions'. Voor dit artikel heb ik er 5 uitgelicht:

1) Jaume Marquet Cot, beter bekend als Jimmy Jump, is een berucht verstoorder van sportwedstrijden. Zo gooide hij tijdens de finalewedstrijd van het EK 2004 tussen Griekenland en Portugal een vlag van FC Barcelona op de Portugese aanvoerder van het team, Luís Figo. Daarnaast rende hij in 2004 over de startbaan van de Spaanse Grand Prix Formule 1 en verstoorde hij een La Liga-wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona in 2005. In 2008 kwam hij het veld op bij de halve finale van het EK tussen Duitsland en Turkije. Hierbij droeg hij een vlag van Tibet en een shirt met de inscriptie "Tibet is geen China". Tijdens de finale van het Wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika probeerde hij de FIFA-wereldbeker te voorzien van een rode muts en van de sokkel af te gooien. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Jump is een notoire veelpleger. Tik zijn naam maar eens in op Google en je komt nog versteld te staan.

2) Schalke tegen Unterhaching (19 mei 2001). Voor de laatste speelronde van het seizoen 2000-2001 van de Bundesliga stond Bayern München met drie punten voor op Schalke 04, maar 'Die Knappen' hadden een beter doelsaldo. Schalke wist Unterhaching met 5-3 te verslaan. Dit was tevens hun laatste wedstrijd in het Parkstadion. Kort voordat deze wedstrijd eindigde, kreeg Bayern tegen Hamburg een doelpunt in de 90e minuut tegen. De meeste Schalke-supporters dachten voor het eerst sinds 1958 weer landskampioen te zijn geworden. Het veld werd dus feestelijk bestormd, hoewel de wedstrijd in Hamburg nog niet was afgelopen. In Hamburg werd een indirecte vrije trap toegekend aan Bayern en het was Patrik Andersson die uiteindelijk de beslissende gelijkmaker scoorde. In Schalke sloeg de sfeer meteen om van blijdschap en feestvreugde in shock, ongeloof en rouw. Dit seizoen overkwam HSV ongeveer hetzelfde in de 2. Bundesliga. Men dacht begin juni al gepromoveerd te zijn en vierde dat met spelers en supporters al op het veld, tot FC Heidenheim in blessuretijd twee keer scoorde en dat feestje moest worden afgebroken.



3) De Griekse competitie werd in 2018 voor onbepaalde tijd stilgelegd naar aanleiding van de ongeregelde heden tijdens de slotfase van het duel tussen PAOK en AEK Athene. De voorzitter van PAOK kwam daarbij gewapend met een pistool het veld op. De slotfase van de topper onttaarde destijds in een chaos toen de scheidsrechter vlak voor tijd bij een stand van 0-0 een doelpunt van PAOK afkeurde wegens buitenspel. PAOK-voorzitter Ivan Savvidis kwam daarop woedend het veld op, geflankeerd door zijn lijfwachten, om verhaal te halen bij de scheidsrechter. Op beelden is te zien dat Savvidis een holster droeg met daarin een pistool. "Het is gedaan met jou als scheidsrechter", zou Savvidis hebben geroepen, waarop de arbiter en zijn assistenten naar de kleedkamer vluchtten. Savvidis - die zijn wapen niet gebruikte - werd woedend afgevoerd en het duel werd gestaakt.



4) Supporters van FC Basel bestormden in 2017 het veld tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC St. Gallen. Niet uit protest of onvrede, maar juist om de aftredende voorzitter van de club Bernard Heusler te bedanken. Onder 'Bärni' wist de club 8 jaar op rij kampioen te worden en daar zijn de supporters de voorzitter zeer dankbaar voor. In zijn regeerperiode braken o.a. Mohamed Salah, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri and Granit Xhaka door in Europa.

5) Wrexham tegen Boreham Wood op 22 april 2023. Wrexham-fans stormen het veld op na de 3-1 overwinning van hun club op Boreham Wood. Door deze overwinning promoveerde de club uit Wales automatisch naar de EFL League Two. Misschien niet de meeste krankzinnige veldbestorming, maar wel een geweldig mooi verhaal. De club van eigenaar en acteur Ryan Reynolds is gedurende het seizoen al het middelpunt van de Disney-reeks 'Welcome to Wrexham'. Het verhaal berust op echte gebeurtenissen bij de club, met o.a. oud-international Ben Foster in de gelederen. Leuk feitje, de club staat bekend als de op twee na oudste profclub ter wereld.

Van doelpaalboeien en indringers met geweren tot parachutisten en wezelachtige dieren. We zouden een enorme lijst kunnen maken waarin we terugblikken op bijzondere veldinvasies in de voetbalgeschiedenis, maar dat gaan we maar niet doen.

Terug naar vorig jaar, naar die bewuste mooie meivavond. Václav Černý zei toen het volgende: 'We zijn in Enschede hé, ik ben daartussen gaan staan en het is allemaal super netjes. Iedereen was gewoon aan het zingen en feestvieren. Niemand valt iemand lastig. Het was puur genieten met elkaar, voor wat wij hebben behaald.' De Tsjechisch international scoorde die avond zijn eerste treffer van het seizoen. Vandaag de dag is dat moeilijk voor te stellen. Černý beleefde dit jaar een uiterst productief seizoen met 13 doelpunten en 11 assists en heeft inmiddels een transfer naar Wolfsburg te pakken.

Persoonlijk heb ik louter goede en mooie herinneringen aan de 'Pitch Invasion'. Zo was ik met wat vrienden 'toevallig' bij de kampioenswedstrijd Manchester City – Swansea City (5-0) in 2018. Na het laatste fluitsignaal stonden we 'ineens' op de middenstip van het Etihad Stadium. Grootse vreugde, onwijze idolatrie (met name richting Kompany en Touré) en het massaal meebleren van Oasis' Wonderwall. Best bijzonder voor een club die recentelijk door Sjoerd Mossou als 'een ziellose mindfuck' werd omschreven. Persoonlijk ben ik absoluut geen fan van clubs zoals Manchester City, maar het was wel gaaf en indrukwekkend om mee te maken.

Het kan echter niet tippen aan onze eigen club. Onze eigen trots. Neem Joshua Brenet, op het veld in de Veste, op de schouders bij Thomas Koopman. Dat beeld blijft voor altijd op mijn netvlies gebrand staan. Fantastisch! Wat mij betreft wordt de 'Pitch Invasion' omarmd, worden successen van een club gevierd met spelers én supporters en doen we een beroep op zelfcorrigerend vermogen van supportersgroepen. Het klinkt misschien wat idealistisch, maar het begint op gang te komen. Dreigend wangedrag, van doorgaans enkele individuen, wordt al geregeld begroet met leuzen als 'Laat je club maar in de steek' en/of 'Schaam je kapot!' Echter zal dit fenomeen waarschijnlijk wel verbannen gaan worden, door tal van losstaande incidenten in de afgelopen jaren. Het gedrag van enkele gewetenloze idioten krijgt in de landelijke media en bij de politici van vandaag nog altijd meer aandacht dan een geweldige sfeeractie of prachtige maatschappelijke initiatieven binnen grote supportersgroeperingen. Het is slechts één van de vele gevolgen van de toenemende overheidsbetutteling én het aanwijzen van de voetballerij en de voetbalsupporter als de mogelijke bron van de steeds krankzinniger wordende maatschappij.

Voordat het helemaal uitgebannen wordt, heb ik nog één prangende vraag. Wat is jouw meest bijzondere herinnering aan de 'Pitch Invasion'?



SPONSOREN

ZILVER

De EIK
Administratie én Advies

all:up
www.all-up.nl

**ARCHI
TOM**
architecten

autobedrijf
Niehoff

Café
HAAMBERG

HUTTEN

 **Demasko**
Ergonomische Oplossingen
& Kantoorinrichting



EEN LID VAN DE VERENIGING

PIM KOOIKER

In deze terugkerende rubriek wordt er telkens een willekeurig lid onder vuur genomen met allerlei vragen en stellingen waar ze naar eer en geweten op moeten antwoorden. Dit keer is het de beurt aan Pim Kooiker. Deze Beuninger is sinds jaren vast buslid en gaat geregeld mee met de Supportersvereniging in de bus naar uitwedstrijden elders in het land.

Wat is je naam en/of bijnaam?

Pim Kooiker

Wat doe je zoal voor de kost/in het dagelijks leven?

Ik werk bij Repi installatietechniek.

Verder nog hobby's?

Voetbal, zaalvoetbal en darten.

Verliefd, verloofd, getrouwd?

-

Zijn er nog andere sporten die je leuk vindt?

Af en toe darten

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub sta je langs de lijn?

Ja, bij SDC'12 in zondag 6. En zaalvoetbal bij Z.V.V. Beuningen 1.

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd van FC Twente?

1 april 2005. Vitesse – FC Twente 1-1

Seizoenkaart sinds?

Seizoen 2008-2009

Waar en met wie zit je in het stadion?

In vak 304. Met Michel en Wouter Hoonberg. (Helaas vertrokken uit Beuningen)

Wie is je favoriete speler bij FC Twente (nu/aller tijden)?

Op dit moment is het Sadilek. En voor mij aller tijden Theo Janssen en Bryan Ruiz.

Welke speler moet er zo snel mogelijk terug keren in het rood van FC Twente?

Marko Arnautovic en anders Bryan Ruiz als hij nog zou voetballen.

Wie mag er vandaag nog weg?

Denilho Cleonise. Niet veel van gezien en speelt nooit.



Wat zijn jouw verwachtingen van FC Twente gedurende de komende 10 jaar?

Zou mooi zijn als ze elk jaar minimaal Europees voetbal halen.

Je meest memorabele wedstrijd van FC Twente?

Dat zijn er wel meer. Alle champions league wedstrijden, vooral Inter thuis. Psv uit 2-6. De kampioenswedstrijden. En vorig seizoen het halen van Europees voetbal tegen Groningen.

Wat is je favoriete buitenlandse club?

Schalke 04 en Liverpool

Is er een club die je niet mag/kan zien en/of een hekel aan hebt?

Feyenoord.

Wie is je favoriete buitenlandse speler (nu/aller tijden)?

Nu Luka Modric en aller tijden Ronaldinho.

Wie is volgens jou de meest irritante voetballer?

Alvarez vind ik wel een irritante voetballer.

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt ooit?

Van Theo Janssen. Het stiftje tegen psv.

Nog een aardig stadion ontdekt bij de uitwedstrijden/wat is je favoriete stadion?

Nee, de grolsch veste blijft het mooist.

Welke tegenstander hoop je dat ooit nog eens (Europees) uit de bus rolt?

Liverpool

Nog een mening over het Nederlands Elftal?

Nee. Alleen een EK of WK kijk ik naar.

Wie is je favoriete trainer?

Ron Jans.

Hoe kijk je terug op dit seizoen (2022-2023)?

Een goed seizoen met goed voetbal en ongeslagen in thuiswedstrijden. Maar helaas veel te veel punten laten liggen in uitwedstrijden.

Wat zijn je verwachtingen voor de transferperiode van komende zomer?

Ik denk dat er wel een aantal spelers zullen vertrekken. Dus hoop dat ze een aantal goede spelers kunnen aantrekken.

Wat is je ideale basiself FC Twente op dit moment (01-05-2022)?

Unnerstall
Brenet, Pleguezuelo, Pröpfer, Smal
Zerrouki, Vlap, Sadilek
Cerny, Ugalde, Misidjan

STELLINGEN

Blijft Ugalde bij FC Twente?

Denk het niet.

Joseph Oosting is de komende jaren dé ideale trainer voor FC Twente.

Zou het niet weten.

FC Twente moet, apart van Heracles Almelo, de jeugdopleiding naar een hoger plan tillen.

Ja. Aan heracles heb je niks.

FC Twente moet vaker spelers beschikbaar gaan stellen voor activiteiten/evenementen van (lokale) supportersverenigingen.

Ja

FC Twente wordt dit jaar kampioen van Nederland.

Nee.



SPONSOREN

ZILVER



EUROPA KLEURT ROOD!

DOOR: BUCK DUURSMMA

Totgesagte leben länger, Houdini ist wieder da! Europa färbt wieder Rot!

11 mei 2022 woensdagavond 20.00 uur, FC Twente – FC Groningen. De wedstrijd begint met een indrukwekkend eerbetoon aan de pas overleden Jody Lukoki. Jody speelde geen officiële minuut voor onze FC, maar was binnen de spelersgroep erg geliefd. Een muistil stadion zag de spelers een voor 1 een bloem bij de vaas stoppen, gevolgd door een overweldigend applaus en een You'll Never Walk Alone op z'n best. Na 10 minuten stond de 1-0 op het bord, Vaclav Cery. De wedstrijd werd uiteindelijk erg makkelijk gewonnen met 3-0. Na een onderbreking in de wedstrijd FC Utrecht – AZ en de late gelijkmaker van Anastasios Douvikas kon onze FC de 4de plek niet meer ontgaan, complete chaos brak uit op de tribune en op het veld. Gevolgd door een van de puurste Pitchinvasions die er geweest is, spontaan, gekte en pure clubliefde. WIJ MOGEN WEER EUROPA IN en dit 2 jaar nadat we weer gepromoveerd waren uit de KeukenKampioen Divisie. Wederom een Houdini-act, hier speelde Vak-P dan ook keurig op in, in de laatste uitwedstrijd in Rotterdam bij Feyenoord.



18 juli 2022 werd bekend dat onze opponent FK Cukaricki is, Belgrado Servië. Bijzondere tegenstander waarvan nog nooit iemand wat gehoord had. Direct werd er in de verschillende groepsapps gezocht naar de mooiste vluchten met de beste tijden. Uit eindelijk zijn we woensdagochtend om 5 uur vertrokken met 2 auto's richting station Hengelo. Vanaf Hengelo richting Schiphol, eerste vlucht richting Wenen, 5 uur tussenstop. Dit ging uiteraard gepaard met



de nodige biertjes en mooie verhalen. Vooral Bob Westerhof, had een paar geweldige verhalen vanuit de glorie jaren. Inmiddels stond het 2de vliegtuig klaar richting Belgrado, bijzondere stad met een voorkeur voor onze grote vriend uit Rusland. De eerste avond een mooi terrasje opgezocht met een aantal andere Twente supporters.

“33 graden, 0,33 op tafel en vanavond 3 puntjes ophalen!”

De volgende ochtend 4 augustus om 10 uur opstaan, MATCHDAY de hele dag zat de spanning erin, we mogen!! Daarna gauw weer het mooie terrasje opzoeken voor de eerste pilsjes. Met een grote groep tukkers de hele dag op het Plein van de Republiek, gedronken, gezongen en gegeten. Als verrassing lieten Paul van der Kraan en Jan Streuer zich zien op het plein en maakten met alle supporters een praatje en een foto, HELDEN!

Rond 17.00 wouden we weglopen met alle supporters richting het Partizan Stadion, de wedstrijd werd hier gespeeld omdat het stadion van FK Cukaricki niet voldeed aan de UEFA eisen. De politie wou niet hebben dat wij door de wijken gingen lopen en kon daar onze veiligheid niet garanderen. Als alternatief hadden ze 6 bussen geregeld, volgepakt met z'n allen in de bus voor het stadion werden we afgezet. We liepen naar het stadion en werden gefouilleerd door militairen, heerlijk z'n Balkan land. Het stadion zat met 3000 man bij lange na niet vol, wel een prachtige ouderwets stadion met een sintelbaan erom heen. Laten we over de wedstrijd niet teveel woorden vuilmaken,



Cukaricki was bij lange na niet het niveau van FC Twente en we wonnen er makkelijk. Een stad waar we anders nooit waren gekomen, een prachtige herinnering!

18 augustus mochten we dan voor het echt Europees uit spelen en dat tegen een van de beroemste clubs uit Italië, het paarse Fiorentina uit Florence. Een super stad met grote aantallen supporters namen we het wereldberoemde Piazza del Duomo over. Voor de Battistero di San Giovanni werd er gezongen door honderden Twente supporters, inclusief trommels allemaal in het rood en dit was nog maar de dag voor de wedstrijd. Twente staat weer op de kaart in Europa, prachtige filmpjes gingen het internet over, HEERLIJK.



Matchday zelf, nadat er tot in de late uurtjes werd gefeest en gevierd werd ging sochtends de wekker weer. Inmiddels waren er meerdere groepen uit de regio aangekomen en zochten we elkaar allemaal op bij een Fiorentina-supporters café. Vanuit daar werd er met z'n allen een paar gedronken en liepen we later op de dag weer richting het Piazza del Duomo, vanaf daar met een Corteo richting de bussen die ons naar het stadion van Fiorentina brachten. De zon was ingeruild voor grote onweersbuien met grote bakken water wat naar beneden heen kwam. Een anderhalf uur voor die tijd kwamen we het stadion binnen, een

prachtig Italiaanse bak met wederom een sintelbaan. Het stadion was gevuld met ongeveer 30.000 Italianen en minimaal 2.000 Tukkers. Prachtige sfeer aan beiden kanten die hard tegen elkaar aan schreeuwen. Na een 2-0 achterstand na 10 minuten hadden we er een hard hoofd in, de 2-1 van Cerny in de 2de helft was prachtig en gaf hoop voor de return. Daar zullen we het verder niet over hebben.



Europese uitwedstrijden is prachtig om mee te maken, voor aankomende 3 augustus is er daarom door dezelfde groep ook alweer voor 10 man een reis geboekt naar Stockholm waar we het op zullen nemen tegen Hammarby IF. Wederom een mooi affiche, waar het nieuwe team met nieuwe trainer Joseph Oosting het lastig genoeg zal krijgen.



VLAPPIE

DOOR: IWAN BULT



Op melodie van Flappie - Youp van 't Hek

Het was zomerstop 2022
We weten het nog goed,
we kregen er een speler van Anderlecht bij
Eindelijk kon Twente wat kopen
En oh wat waren de Twente supporters blij
Zij wisten ook wel dat hij niet zoveel scoorde
Maar dat was iets dat tot het verleden hoorde
Hij was niet meer gehoord, maar nu hij echt van ons was
Kon hij eindelijk uitblinken op het Twentse gras

Maar hij kostte toch wel twee miljoen
Wat een enorme hoop geld
En als we daarmee heel veel goals kregen
Bij ons Veste op dat mooie veld
Maar ook al speelde hij heel erg vaak, 't was weinig raak

Het was winterstop 2022
Onze nummer 10, hadden wij vaak gezien
En bij iedere kans die hij weer eens verprutste
Schudde het hele stadion nee
We keken samen, samen naar het bord
Maar een goal die kwam er toch maar niet
Wij dachten aan Sem, hij kon toch ook wel spelen
Maar hij kwam maar niet, tot ons groot verdriet

Maar hij kostte toch wel twee miljoen
Wat een enorme hoop geld
En als we daarmee heel veel goals kregen
Bij ons Veste op dat mooie veld
Maar ook al speelde hij heel erg vaak, 't was weinig raak

Het was bijna zomerstop 2023
We speelden tegen Cambuur, maar dat deed ons niet zoveel
We dachten aan Vlappie, ons eigen Vlappie
Eindelijk scoorde hij een goal, iedereen een brok in zijn keel
De vloek van Vlap was doorbroken
Nu zouden er toch echt wat meer goals komen
En tegen Emmen scoorde hij weer weergaloos
Voor 't eerst kon hij weer van een doelpunt dromen!

En nu zal hij weten wat te doen
Eindelijk verlost van al dat geld
En dat we daarmee heel veel goals krijgen
Bij ons Veste op dat mooie veld
En ook al speelt hij heel erg vaak, het is nu raak

Het is eindelijk het volgende seizoen
Hij zal er alles weer aan doen
Twentse supporters weten het nog zo goed
De topscorer van dit land is
Eentje met Fries, maar nu vooral Twents bloed



*'Scoren voor Vak-P en bier
koppen was een droom'*



SPONSOREN

ZILVER



INTERVIEW MET

JEFFREY DE VISSCHER

Een flegmatieke en getalenteerde buitenspeler die het moest hebben van zijn goede traptechniek, fanatisme en snelheid. Zo kunnen we assistent-trainer en tevens oud-speler van FC Twente wel omschrijven. Jeffrey de Visscher, een Almeloër met een liefde voor FC Twente. Waar zie je ze nog?

Jeffrey de Visscher doorliep als voetballer de jeugdopleiding van FC Twente en debuteerde in het seizoen 2000/2001 in de hoofdmacht van de Enschedese club. De Visscher speelde verder voor Heracles Almelo, De Graafschap, Aberdeen FC, SC Cambuur en FC Emmen. De voormalig aanvaller werd in 2012 jeugdtrainer bij de Voetbalacademie. Daar was hij afgelopen seizoenen als trainer en coördinator actief bij verschillende jeugdteams. Bovendien was hij de laatste vijf jaar hoofdtrainer bij tweedeklasser Achilles '12 uit Hengelo en sinds 2021 dus assistent-trainer van het eerste elftal van FC Twente.

“Dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Ik viel met de neus in de boter en heb tot nu toe twee fantastische jaren achter de rug. Van de tweede klasse amateurs naar de eredivisie. Dat was natuurlijk wel even schakelen in alle opzichten. Ineens sta je elke dag op het veld en sta je elke dag van de week aan. Trainer of in dit geval assistent-trainer is een vak waar je elke dag 24/7 mee bezig bent. Daarbij is met name elke thuiswedstrijd een feestje. De sfeer is prachtig en went nooit”, vertelt De Visscher. De eerste twee jaren waren fantastisch, met name de thuiswedstrijden. Dat went nooit in de goede zin van het woord.”

De voormalig speler werd naar het eerste elftal gehaald onder voormalig hoofdtrainer Ron Jans. Volgens Jeffrey de Visscher een vaderfiguur, een



People manager en een vriendelijke man die goed met mensen overweg kan. Jans laat z'n assistenten vrij en heeft voor elk van zijn assistenten een aparte rol. Tot op heden een nieuwe en zeer leerzame periode.

“Ron Jans heeft voornamelijk de laatste twee jaar een rol als manager ingevuld. Wij als assistenten bekleden een uitvoerende rol. Ik ben met name een verbindende factor tussen de jeugdacademie en het eerste elftal, waarbij ik ook kijk welke spelers de potentie hebben om aan te sluiten bij het eerste elftal. Met de overige assistenten bereiden we de trainingen voor en werken we ze af. Ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de aanvallende standaardsituaties, geef ik presentaties aan de spelers en houd ik mij bezig met het scouten van spelers. Zo leer ik nog dagelijks bij FC Twente. Doordat ik elke wedstrijd naast de video-analist zit en alles vanuit een helikopterview bekijk, ben ik tactisch veel sterker geworden”, meent De Visscher.

Dit jaar staat Joseph Oosting aan het roer. De rol voor De Visscher blijft hetzelfde. De visie van de manier van trainen is anders. Hoe ziet jouw ideale toekomstbeeld eruit? Waar liggen jouw ambities?



“Vaak werden er ook harde en rake klappen uitgedeeld en stond het hele team eromheen te juichen”

“Dit seizoen blijft m'n rol hetzelfde. De visie hoe Oosting zijn team wil trainen is anders dan onder Jans. Hij wil bijvoorbeeld vaker trainen. Daarbij wil hij individueel en in kleine (linie) groepen trainen. Vorig jaar trainde ik één keer in de week met selectie spelers die een extra training moment konden gebruiken aangevuld met talenten uit de academie die een contract hebben of een kans verdienen om met 1e elftal spelers en trainers op het veld te staan. Dat is fantastisch. Dit seizoen willen we daar een vervolg aan geven omdat wij denken dat dit van grote meerwaarde is voor onze talenten. Een andere structuur in de manier van trainen betekent voor mij ook nieuwe leermomenten.

Ik leg veel energie in m'n werk en pak alle kansen aan om mij zelf in alle facetten te ontwikkelen en een betere trainer te worden. Ik geloof erin dat wanneer ik met de juiste leer mindset en met passie en plezier kwaliteit lever, ik op die manier mezelf kan voorbereiden op een volgende stap in mijn trainers carrière. Zo heb ik ambities, maar wil dat ik zorgvuldig stap voor stap bekijken. Daarnaast heb ik me ingeschreven voor de cursus UEFA pro die volgend seizoen start.

Zo fanatiek als hij is als trainer, was hij ook als voetballer. Voornamelijk op het veld, soms ook buiten het veld. Een hardwerkende rechtsbuiten met snelheid en een goede voorzet. Jeffrey zegt een mooie carrière gehad te hebben, al had hij zijn tijd bij FC Twente toch anders gezien.

“Ik had de pech dat Ellery Cairo naar Twente kwam. Die was op dat moment beter. Daardoor kon ik net niet de laatste stap maken die nodig was om basisspeler te worden. Ik heb een mooie carrière gehad, maar heb er niet alles uitgehaald. Ik vond het alleen al prachtig om erbij te zijn in het stadion en te genieten van het publiek, in plaats van om er te spelen. Dat is natuurlijk niet de instelling die je moet hebben om het te maken in het profvoetbal”, zegt De Visscher.

Na verhuurd te zijn aan Emmen en Heracles, tekende De Visscher bij De Graafschap, waar hij naar eigen zeggen zijn beste periode kende uit zijn carrière. Dat leverde hem een buitenlandse transfer op naar Aberdeen in Schotland.

“Mijn tijd bij Aberdeen was ronduit uniek. De mensen leven voor het voetbal. Het wordt nog intenser beleefd dan hier. Dat merkte ik trouwens in heel Schotland. Ook heb ik Europa league mogen spelen tegen clubs als Atletico Madrid, Bayern München, Kopenhagen en Panathinaikos. Het was geweldig om in zulke stadions te mogen spelen. De Schotse competitie was net zo uniek, met name de potjes tegen Celtic en Rangers. Die vergeet ik nooit meer weer.



Wat De Visscher ook nooit meer vergeet was zijn tijd bij Cambuur. Daar had hij een top tijd. Zowel privé als voetballer. Bij Cambuur gebeurde altijd wel wat.

“De kleedkamerhumor die ik bij Cambuur meemaakte was geniaal. We trainden op een locatie is buiten het stadion. Wanneer er onenigheid was op de training, werd dat altijd uitgevochten in de kleedkamer. De twee jongens die met elkaar hadden trokken de bokshandschoenen aan en de rest van het team maakte met tape een boksring. Een speler pakte een boks en een microfoon en praatte het spektakel aan elkaar. Bij elke ronde kwam een 'rondemiss' in het midden om zo de rondes bij te houden. Vaak werden er ook harde en rake klappen uitgedeeld en stond het hele team eromheen te juichen. Dat was fenomenaal”, zegt De Visscher lachend.

Mooie anekdotes van een mooi persoon met de ambitie om uiteindelijk hoofdtrainer te worden: Jeffrey de Visscher. Tot slot wil hij nog iets kwijt aan de supporters van FC Twente Denekamp.

“We gaan er alles aan doen om ons te plaatsen voor de groepsfase van de Conference league. De doelstelling is natuurlijk om een beter seizoen te draaien dan vorig seizoen. Dat wordt een opgave, maar ook een mooie uitdaging. We hebben genoten van jullie afgelopen seizoen. Het is een genot om de sfeer en jullie steun te voelen in het stadion. Elke tegenstander komt weer met knikkende knieën naar de Veste. Hopelijk kunnen we een lang en mooi avontuur aangaan in Europa.” En weer strijden voor een ticket die recht geeft op Europees voetbal.

Jeffrey De Visscher

SPONSOR AAN HET WOORD

Van pannenkoekenbakkers tot dé printpartner!

In deze editie is het de beurt aan Printshopz om iets te vertellen over hun bedrijf. Wie en wat is Printshopz en wat heeft Printshopz met FC Twente?

Hoe het begon

Het begon allemaal bij het geliefde pannenkoekenhuis in Denekamp, waar Bjorn Wissink en Maarten Sinnema werkzaam zijn geweest. Als echte pannenkoekenbakkers maakten ze zo nu en dan feestjes mee. Van familiefeesten tot 50-jarige feesten. En daar werd het zaadje gepland... Want een Sarah of Abraham mag niet ontbreken op een 50-jarig feest. Daar zagen ze handel in! Niet veel later, in 2009, werd vanuit het bekende zolderkamertje de eerste Sarah en Abraham verhuurd. Airlusion werd opgericht. En dat smaakte naar meer.

De grens over

Er was kantoorruimte nodig. In Nordhorn (Duitsland), vlak over de grens, gaven ze start-ups de mogelijkheid hun onderneming op te zetten en uit te breiden. In 2012 werd het kantoor 'geopend' en nog geen jaar later kwam er een productielocatie met confectiemachines bij. De aanvragen gingen door het dak. Er was meer productie- en kantoorruimte nodig. En personeel. Dat vroeg toch echt om een eigen bedrijfspand.

"Het geborduurde winterpakket en bierverpakking hebben wij met trots geproduceerd!"



Waar printwerk tot leven komt. Van klein tot groot formaat, veel of weinig. Tot de millimeter nauwkeurig. In een razendsnel tempo.



De eerste printers en 'gezinsuitbreiding'

In oktober 2014 werd de eerste steen aan de Edisonweg gelegd. De eerste eigen printers werden in 2015 gekocht. Al in drie jaar tijd groeide het uit z'n jasje. Iets verderop op het industrieterrein aan de Dieselweg was er ruimte voor meer dan 4000 m². De grond werd gekocht en in 2019 werd de bouw gestart. Intussen zorgde Airlusion voor uitbreiding: Fotobehangshopz en Wallz. Twee nieuwe labels gericht op de eindmarkt. Niet veel later mochten de lintjes doorgeknipt worden. In april 2020 werden de deuren van het nieuwe pand geopend. Een nieuw pand én een nieuwe naam. Printshopz werd gelanceerd!

Vandaag de dag dé printpartner

Wat 15 jaar geleden begon met twee man sterk is uitgebloeid tot dé printpartner voor resellers, brands en agencies. Met meer dan 40 medewerkers op kantoor, in de productiehhal en in de confectie worden de mooiste creatiestot leven gebracht. Sarah & Abraham is niet meer. Beachflags, spandoeken, vlaggen, stickers, textielframes, plaatmateriaal en de oude bekende skytube en -dancers wel. En wordt vandaag de dag verder uitgebreid met nieuwe machines, printtechnieken en producten.



15 jaar Printshopz

Dit jaar bestaat Printshopz (Airlusion) 15 jaar. Dit wordt groots gevierd met een jubileumweekend. Op zaterdag 30 september is er een open dag, toegankelijk voor iedereen! Altijd al nieuwsgierig geweest hoe het er bij Printshopz van binnen uitziet? Hoe het proces, van ontwerp tot realisatie, verloopt? En wat we eigenlijk allemaal maken? Dit is jouw kans!

Zaterdag 30 september Open Dag!
14.00 – 18.00 uur

Hoe zijn jullie betrokken bij FC Twente en FC Twente Denekamp?

We (Bjorn & Chantal) gaan naar alle thuiswedstrijden van FC Twente. Ook helpen we vanuit Printshopz met het bedenken van leuke acties: Het geborduurde winterpakket en bierverpakking hebben wij met trots geproduceerd!

Waarom zijn jullie sponsor geworden van FC Twente Denekamp?

Als je kijkt hoe druk de leden / het bestuur van FC Twente Denekamp altijd zijn om al die bussen vanuit Denekamp te laten vertrekken richting de Grolsch Veste, vonden wij dat we ook wel ons steentje konden bijdragen. Ook is het een mooie bijkomstigheid dat we natuurlijk voor een wedstrijd 2 kaarten krijgen en een leuke feestavond.

We hebben bij jullie de sponsordag gehouden, kunnen jullie hier wat over vertellen?

Wij hebben deze avond als zeer geslaagd ervaren. Iedereen was heel enthousiast. Dit was voor ons ook de eerste keer dat we zo'n grote groep ontvingen voor een rondleiding. Hier en daar was het wel wat haasten, want de tijd die we hadden was wel beperkt!

SKIK

Na de rondleiding bij ons zijn we doorgegaan naar Skik. We hebben hier genoten van de woorden van Joop, ook de soms wat heftige discussies waren zeker interessant!



SPONSORAVOND

Sponsoravond FCT Denekamp 2023, bedrijfsbezoek bij Printshopz te Denekamp en als gastspreker Joop Munsterman tezamen met Eddy van der Ley als interviewer en dit alles bij SKIK borrels & bites te Denekamp.

Printshopz

De avond ging om 19:00u van start bij Printshopz de heren van dit fantastische bedrijf hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Iedereen was vrij om een ronde te lopen door het pand en verschillende vragen te stellen over bepaalde machines en producten, op deze manier heeft iedereen een indruk kunnen krijgen van wat Printshopz zoal te bieden heeft. Het hele machinepark was up-and-running en overall kwamen prachtige producten uitlopen met FCT Denekamp logo's erop. Deze werden allemaal keurig verpakt en meegegeven aan alle aanwezige sponsors waarvoor nogmaals dank, top in orde!

“Koning van het volk”



SKIK & Munsterman

Het 2e deel van de avond ging om 20:30u van start bij SKIK borrels en bites aan het Nicolaasplein te Denekamp met niemand minder dan Joop Munsterman als spreker. Joop heeft het natuurlijk fantastisch gedaan bij FC Twente mede dankzij Joop zijn we Kampioen van Nederland geworden en hebben wij een geniaal stadion: de Grolsch Veste! Joop liet helaas over bepaalde onderwerpen niet het achterste van zijn tong zien, dit was voor sommige fans/sponsors frustrerend. Na het interview mengden Joop en Eddy zich onder het volk en stonden nog open voor allerlei vragen onder het genot van een hapje en een drankje.

Uiteindelijk ging Joop als “koning van het volk” weer richting thuis. Al met al was het een prachtige en gezellige avond! Graag willen wij via deze weg nogmaals de heren van Printshopz en de dames en heren van SKIK bedanken was allemaal goed voor elkaar.





La carica dei duemila olandesi Firenze abbraccia i tifosi del Twente

Stasera la Fiorentina sfiderà i 'Reds' dei Paesi Bassi, e i sostenitori hanno già invaso le strade del centro il nostro viaggio tra cori, birre e tanti sorrisi. «Non potevamo mancare un appuntamento così importante»

di Jacopo Nathan
FIRENZE

«Per me e i miei amici è il giorno più importante dell'anno: questa partita vuol dire tantissimo per noi. In un momento di magra, di metà agosto, Firenze si è ritrovata una piccola, simpatica e allegria, ma non senza il colore olandese del Twente, che stasera affronterà al Franchi la Fiorentina per il campionato di Conference League. Mancano da tanti anni una sfida di alto livello per i viola in Europa, dalla gara contro il Borussia Mönchengladbach del 23 febbraio 2007. Dopo più di 5 anni, i tifosi olandesi e i loro amici sono pronti a rivivere le emozioni tipiche delle notti di cori, a anche ad abbracciare i tifosi provenienti da tutta Europa».

La gara di oggi sono circa 2000 arrivati dalla cittadina olandese, al confine tra Paesi Bassi e Germania, per assistere alla partita dei Red's. Il non solo l'ora di salire i gradoni dello stadio. Da ieri pomeriggio noi siamo le vie del centro, ci siamo in piazza della

I tifosi del Twente, già dalla mattina hanno invaso le strade del centro storico. In piazza della partita di sera alle 18.00. Firenze. Alcuni con banner, alcuni di ritorno ai sostenitori olandesi un'emozione speciale



SUPERLATIEVEN

DOOR: ERWIN WAANDERS

Kenners en analytici buitelen over elkaar heen in de laatste weken van het voetbalseizoen. Ze komen superlatieven te kort om het spel van FC Twente te schetsen. De manier van spelen heeft indruk gemaakt, zoveel is zeker. En dan vooral de kracht van de brigade van scheidend trainer Ron Jans in de eigen Grolsch Veste.

Geen enkel team slaagde erin om in Enschede te winnen en dat is een compliment voor de ploeg, maar zeker ook voor de supporters. Afgezien van af en toe een halve beker bier op het veld (ben zelf geen bierdrinker, maar het is best jammer om dat niet bepaald goedkope spul uit vreugde of frustratie op het veld te flikkeren), is de sfeer in onze eigen 'hel van Enschede' orgastisch.

Het samenspel tussen spelers en fans is onmiskenbaar de grote kracht van het huidige FC Twente. Het spelplezier spat er van af en de supporters op weg naar het stadion vragen zich hooguit af hoeveel het zal worden. Pure luxe, al moeten we oppassen dat we met z'n allen niet arrogant gaan worden.

FC Twente is en blijft een provincieclub en daar zijn we trots op. We staan met de poten in de klei en als het even tegenzit dan zetten we massaal de schouders eronder en steunen we de rode brigade. Liefde tot in eeuwigheid.

Wat dat laatste betreft denk ik dat de aanstelling van Joseph Oosting een logische, maar ook interessante keuze is van de clubleiding. Oosting heeft dezelfde 'doe maar gewoon' mentaliteit en houdt niet van poespas. De idioterie van jaren geleden, toen de bomen tot in de hemel leken te groeien, ligt gelukkig ver achter ons.



Het wordt een spannende zomer, want slaagt Jan Streuer samen met Arnold Bruggink er in om de selectie grotendeels bij elkaar te houden? Het lot van clubs als FC Twente en AZ is dat de beste spelers uiteindelijk voor een mooi bedrag de deur uit gaan. Op naar nieuwe avonturen en Twente achterlatend met een goed gevulde bankrekening.

De club leeft en is in trek bij voetballers die een stapje hogerop willen. Europees voetbal hoort bij die aantrekkelijkheid om spelers te lokken. Op moment van schrijven staan we aan de vooravond van de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. We hebben net Heerenveen weggespeeld en nu wacht Sparta, dat ook een historisch goed seizoen heeft gedraaid. De twee clubs die het verdienen de finale te spelen treffen elkaar in een tweeluik.

De superlatieven vlogen ook na Heerenveen weer door de ether de huiskamers in. Maar die tellen pas echt als we komend seizoen weer Europa in mogen. Twente komt er aan!

Fijne zomer

Erwin Waanders

SPONSOREN

ZILVER



Nihold B.V.



SPELERSRAPPORT

RAYMOND AVESKAMP

Terugkijkende op het afgelopen seizoen.....

Na de goede prestatie van vorig seizoen 2021/2022 waar we vierde eindigden en een rechtstreeks ticket voor Europees voetbal wisten te behalen, was het nu de uitdaging om deze voortreffelijke prestatie te evenaren. We trapt af in Nijmegen waar we het altijd lastig hebben met NEC, zo ook nu maar de winst werd binnengesleept. Fortuna Sittard was het volgende slachtoffer en werd met 3-0 opzij gezet.

Ondertussen deed FC Twente het goed in Europa, FC Čukarički Belgrado werd met 1-3 en 4-1 opzij gezet, en later trof het een sterk ACF Fiorentina.

Na een slechte eerste helft werd met 2-1 verloren in Italië. Thuis moesten de roodhemden het goed maken. Een heerlijke wedstrijd met goed spel. Het betere van het spel zelfs, maar FC Twente wist zichzelf niet te belonen. Na een 0-0 eindstand was het uitgeschakeld. Onnodig op basis van twee wedstrijden en achteraf ook nog tegen de verliezend finalist.



Na de Europese week moest FCT naar het vissersdorp. Daar werd eigenlijk na een prima wedstrijd zeer verrassend verloren van FC Volendam. Iets wat later in het seizoen steeds weer opspeelde: Beter zijn, veel kansen krijgen en die niet benutten en dan kopje onder gaan, eindstand 1-0 (Overigens was de tweede helft van een dramatisch niveau). Nadat FC Twente 5 wedstrijden op rij niet had verloren ging het vol vertrouwen naar De Kuip, na een goede wedstrijd was het Feyenoord dat net voor rust, en iets na rust de wedstrijd besliste en FC Twente weer even zijn plaats wees.



Twente had zich bovenin op de ranglijst genesteld, en na een mooie serie van 12 ongeslagen wedstrijden schuurde het tegen de top 2 aan... Maar in Deventer ging het finaal mis. Supportersrellen, wedstrijd gestaakt, en een terechte 2-0 nederlaag.

FC Twente haakte definitief af om de titel. Vervolgens werd ook van PSV verloren en streden we om de vierde plaats met AZ en Sparta. Ondertussen waren we ook uitgeschakeld in de beker want tegen Ajax werd jammerlijk met 1-0 verloren na een redelijk goede wedstrijd te hebben gespeeld.

Het einde van de competitie naderde, er werd in uitwedstrijden teveel onnodig punten gemorst waardoor de laatste fase van het seizoen belangrijk werd voor de Europese plaatsen. FC Twente was thuis ijzersterk en vocht met Sparta en AZ om plaats 4, en in de laatste wedstrijden bleek een verdienstelijke 5e plaats een bekroning van een mooi seizoen. In de play offs werd sc Heerenveen simpel opzijgezet en werd Sparta op klasse verslagen.

We gaan Europa in!



Er waren dit seizoen veel opmerkelijke spelers.

Vlap: kon maar niet scoren en kreeg veel kritiek van het publiek. In mijn optiek totaal onterecht. Ik weet wel dat een 10 meer rendement moet halen, maar zijn veldspel was vaak van een hoog niveau, ik weet zeker dat aankomend seizoen zijn rendement ook omhoog gaat.

Smal: Door velen bewierookt, maar ik vond dat hij vooral in het begin aanvallend prima was, maar verdedigend wat steken liet vallen. Vooral tegen de topploegen. Later in het seizoen ontwikkelde hij zich tot een prima back met goede statistieken. Ik vraag me wel af of hij dat op een hoger niveau ook kan....

Černý: Gaande het seizoen uitgebloeid tot een belangrijke speler met veel goals en assists.

Propper: Misschien wel de meest onderschatte speler. Van ontzettende waarde achterin en een echte aanvoerder. De wedstrijden die hij niet meespeelde waren dan ook van een minder niveau als met hem erbij.

Misidjan: Zeer grillig, soms veel balverlies en veel toeschouwers mopperen op hem. Maar elke verdediging heeft een hekel aan zulke spelers. Ik vind hem zeer bruikbaar en belangrijk voor het team. Jammer dat hij ons gaat verlaten.

Brenet: Wat een back! Hier houden we van, verdedigend sterk, snel, maar vooral lekker aanvallend ingesteld. Hopen dat we hem nog (minimaal) een half jaartje kunnen houden.

Steijn: Heeft een neusje voor de goal. Maar ik vind dat hij voetballend nog wat tekort kwam dit jaar. Maar dat leert hij wel bij, een goede aankoop voor de toekomst.

Van Wolfswinkel: Zeer belangrijke speler in het veld en in de kleedkamer, maar zijn niveau was niet zo hoog als het jaar ervoor. Aankomend seizoen gaat hij weer vlammen.

Ugalde: Heeft echt zijn kans gepakt. Scoort gemakkelijk en lijkt eerste spits te worden. Ik kijk er al naar uit...

Sadilek: Ik vind hem samen met Ramiz de intelligentste speler. Hij zorgt voor de balans in het team, staat bijna altijd goed en heeft de juiste spirit.

Zerrouki: De balafpakker bij uitstek, maar geeft dan ook altijd een goed vervolg. Heerlijke rust uitstralen, maar toch een hoge handelingssnelheid. Pure klasse.

Pleguezuelo: Een betere verdediger kan je niet op de bank hebben, altijd betrouwbaar en durft heerlijk het middenveld in te dribbelen. Na de blessure van Hilgers heeft hij zich knap staande gehouden.

Hilgers: Ik ben blij dat hij heeft bijgetekend. Een uitstekende verdediger die alleen maar beter gaat worden.

Unnerstall: Een betere keeper kan FC Twente gewoon niet krijgen, zo lang mogelijk binnenboord houden. De basis van een goede verdediging.

Alle andere spelers hebben het naar behoren gedaan. Ik vind het sowieso gaaf dat de jeugd nu ook de kans krijgt. Het Twentse DNA moet in het elftal zitten. Dat merk je ook aan de supporters. Dat kan alleen door jongens uit de academie en of regio. Ook voor de komende jaren ziet dat er goed uit met Max Bruns, Irakli, Mesbahi etc etc.

We hebben dit seizoen veel genoten en FC Twente was een van de teams met het mooiste voetbal. In de competitie ongeslagen in de Grolsch Veste. Iedereen komt met knikkende knieën naar Enschede.

Ik heb er weer zin an

#COTE

FC VOETBALKENNIS

DE ANTWOORDEN EDITIE 17

1.

Gijs Smal werd éxact twee jaar geleden over genomen van FC Volendam. Wie was voor de linksback de laatste speler die van Volendam naar FC Twente verhuisde?

In 2013 was het Sonny Stevens die het vissersdorp verruilde voor Enschede.



???

2.

Kick van der Vall was in 1968 met zijn verhuizing naar het Amsterdamse DWS (Door Wilskracht Sterk) onderdeel van inkomende transfer bij FC Twente. Wie kwam er destijds voor van der Vall plus nog een bedrag naar Enschede?

Piet Schrijvers.

3.

Welke speler in de huidige FC Twente-selectie heeft de meeste landstitels op zijn naam staan?

Virgil Misidjan; 5x. Hij werd met PFK Ludogorets kampioen in 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 en 2017/18.



???

4.

In 1977 wint FC Twente haar eerste hoofdprijs door PEC Zwolle met 3-0 te verslaan in de KNVB Bekerfinale. Wie scoorde het derde doelpunt?

Jan Jeuring. Hij tekende in de 110e minuut voor de 3-0. Twente scoorde alle doelpunten in de verlenging.

5.

Welke clublegende maakte de meeste eigen goals in het shirt van FC Twente?

Epy Drost -> 5x, allen in competitieverband. Voor degene die Peter Wisgerhof geantwoord hebben.. Peter scoorde 4 keer in eigen doel. Drie keer in Europees verband en één keer in de Eredivisie.





6.

In hoeveel verschillende landen was Ricky van Wolfswinkel als profvoetballer actief?

Zes landen -> Nederland (Vitesse – FC Utrecht – FC Twente), Portugal (Sporting Lissabon), Engeland (Norwich City), Frankrijk (Saint-Étienne), Spanje (Real Betis) en Zwitserland (FC Basel).

7.

Er zijn 9 Marokkaanse voetballers die ooit voor FC Twente uitkwamen. Wie was ooit de eerste?

In oktober 2000 kwam Faouzi El Brazi over Servette FC uit Zwitserland. Daarmee was hij de eerste Marokkaan in Twentse dienst.



8.

Wie speelde er tussen 1997 en 2001 achtereenvolgens voor FC Twente, FC Zwolle en het Finse FC Jokerit?

Martijn Abbenhues. Tijdens zijn debuut in het betaalde voetbal scoorde Abbenhues zijn beroemdste doelpunt: het laatste en 1.100's doelpunt in Stadion Het Diekman. Tijdens zijn vijf wedstrijden voor FC Twente scoorde de spits 3 keer, waaronder het laatste doelpunt in Het Diekman. Ook was hij trefzeker in de openingswedstrijd van het Arke Stadion, op 10 mei 1998 tegen PSV (3-0).

9.

Wout Brama speelde 3 interlands. Tegen welk land maakte hij in 2009 zijn debuut?

Paraguay. De middenvelder van FC Twente kwam in de wedstrijd in de ploeg voor Mark van Bommel. Het duel eindigde in 0-0.



10.

Huidige assistent-trainer Ivar van Dinteren was bij één andere Nederlandse profclub ook assistent-trainer. Welke?

Almere City

11.

Bij welke Belgische club beëindigde huidig Technisch Directeur Jan Streuer in 1982 zijn carrière, na voor de derde keer in zijn loopbaan een beenbreuk opgelopen te hebben?

KRC Harelbeke. De club werd twintig jaar later, in 2002, opgeheven.



FC VOETBALKENNIS

DE VRAGEN EDITIE 18

1.

Younes Taha komt vanaf aankomend seizoen de geleden bij FC Twente versterken. Hij komt over van PEC Zwolle. De afgelopen 10 jaar maakten 5 spelers dezelfde stap. Wie zijn dat?

.....



2.

Jesús Manuel Corona kwam in 2013 vanuit Mexico naar FC Twente. In 2015 verkocht FC Twente hem, enigszins noodgedwongen, aan FC Porto. Jarenlang werd er verwacht en gehoopt op een volgende toptransfer van 'Tecatito'. In januari 2022 transfereerde hij, maar niet voor de hoofdprijs. Voor 'slechts' €3.000.000 maakte hij een transfer. Naar welke club?

.....



3.

De Sloveen Haris Vučkić kwam drie seizoenen uit voor FC Twente. Na het door COVID-19 onderbroken seizoen 2019-2020 vertrok hij uit Enschede. Voor welke club tekende hij?

.....



4.

Welke speler speelde tussen 1996 en 2006 voor Excelsior - Feyenoord - FC Groningen - FC Dordrecht - FC Twente - VVV Venlo?

.....

5.

FC Twente speelde in april 2015 in de halve finale van de KNVB Beker thuis tegen PEC Zwolle. Het verloor na strafschoppen met 2-4. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Beide doelpuntenmakers speelden eerder voor 'de tegenstander' van die avond. Wie waren dat?

.....





6. Gonzalo Manuel García García, de Uruguayaans-Spaanse trainer, staat bij supporters misschien wel te boek als één van de slechtste trainers uit de clubhistorie. In zijn actieve spelerscarrière kwam hij uit voor een vijftal Nederlandse clubs. Welke clubs waren dat?

.....

7. Velen hadden Douglas Franco Teixeira een grootse carrière toebedeeld, nadat hij in 2017 vertrok bij FC Twente. Door omstandigheden heeft hij de top niet bereikt. Momenteel is hij nog altijd actief als speler. Voor welke (amateur)club speelt hij?

.....



8. Mathias Kjölo en Michal Sadilek kwamen afgelopen seizoen over van PSV naar FC Twente. FC Twente en PSV kennen onderling een behoorlijke transfergeschiedenis. Wie waren de eerste twee spelers in de 21e eeuw (2000 t/m heden) die de overstap van Eindhoven naar Enschede maakten?

.....

9. Wout Brama en Theo Janssen stonden in 2010 in de basiself van Oranje voor een oefeninterland tegen Oekraïne. Welke twee spelers, die later voor FC Twente zouden uitkomen, kwamen die avond ook binnen de lijnen voor het Nederlands Elftal?

.....

10. Edson Braafheid kende een mooie spelersloopbaan. Naast twee periodes bij FC Twente speelde hij o.a. voor Bayern München en Celtic. Daarnaast kwam hij tot 10 interlands (o.a. de WK finale). De voormalig linksback was ook nog een periode actief in Italië. Voor welke club?

.....

11. FC Twente mag binnenkort de strijd aan gaan met Hammarby IF. Ruim 10 jaar geleden speelde FC Twente ook tegen een Zweedse tegenstander; Helsingborgs IF. Een teleurstellende poulefase werd afgesloten tegen de Zweden; 1-3. Wie maakte het enige doelpunt voor FC Twente?

.....



SPONSOREN

ZILVER



OBLA DI, OBLA DA!

DOOR: THIJS KEMPERINK

Thijs Kemperink, cabaretier van beroep en FC Twente supporter in hart- en nieren, sprak zondag 11 juni mooie, profetische woorden. Dat deed hij op de zondagochtend, voorafgaand aan de finale van de play-offs tegen Sparta op Radio Oost in de rubriek Ziezo Zondag. Onderwerp? Clublegende Wout Brama. Hieronder de uitgeschreven column.

“In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. BRAMA!”

“Een warm woord van welkom aan iedereen die nu luistert. Live, dat is hier in huize Kemperink op dit moment eigenlijk helemaal niemand. Maar ook welkom aan iedereen die thuis meeluistert via Radio Oost. Vandaag, zondag 11 juni, is een memorabele dag. We nemen helaas afscheid van een dierbaar persoon. Te vroeg? Wij vinden van wel, hijzelf van niet. Hij heeft zijn afscheid namelijk tot aan de laatste seconde zelf in de hand gehad. Nou ja. Niet helemaal. Want als we geen play-offs Europees Voetbal hadden gehaald dan had hij zijn laatste minuten al gemaakt. Ik heb het natuurlijk over de profeet Wout Brama!”

“Er zullen nu zeker ook mensen luisteren die niets met FC Twente of voetbal hebben. Maar dat hoeft ook niet. Zelfs al geef je niets om voetbal, iedereen is fan van Wout. En terecht. Want Wout Brama is wat een Twente supporter graag ziet in een voetballer. En wat een Tukker graag ziet in een persoon. Nuchter, bescheiden. Vrolijk. Optimist en altijd denken in het gezamenlijke belang.

Waar Argentinië Messi heeft en Zweden Zlatan had, daar had Twente Woutje Brama. En wat maakte Wout nu zo goed? Want de beste voetballer is hij zeker niet. Maar juist dat maakt hem zo goed. Wout weet namelijk heel goed wat hij niet kan. Maar ook wat hij wel kan. En daar geeft Wout alles voor.”



“Wout is niet alleen een toffe gast. Hij is ook nog eens intelligent. Soms bijna te intelligent voor een voetballer. Insiders zeggen weleens dat Wout een discussie in de kleedkamer altijd won op basis van zijn intelligentie. Daar was niet altijd iedereen blij mee. Maar in topsport kun je het ook niet altijd iedereen naar de zin maken. En dat wist Wout. Zo wist hij ook dat hij even een tijdelijke stap moest maken naar Zwolle toen hij bij Twente even niet in de plannetjes van de trainer voorkwam. Hij speelde nog bij Utrecht. En Wout wilde heel graag een keer een buitenlands voetbalavontuur en die wens vervulde hij in Australië. Een hele gave belevenis die hij, naar eigen zeggen, nooit had willen missen. Maar ja. Het niveau daar was eigenlijk van hetzelfde niveau wat hier op de zondagochtend wordt aangetikt door de amateurs van Tukkers 7. En daar doe je Tukkers 7 eigenlijk nog mee tekort.”

“Het was Evert Bleuming die op het vliegtuig stapte om Wout op te halen in Australië. Hij moet iets hebben gezegd van ‘Twente gaat kapot, kerel. Wij gaan het wederopbouwen en daar hebben we jou voor nodig’. En dus kon de man met een knalrood hart niets anders dan terugkeren naar Enschede. En inmiddels weten we dat die missie meer dan geslaagd is. Twente is op alle vlakken weer gezond en de afgelopen seizoenen waren magisch. Maar in die seizoenen was er steeds minder plek voor Wout Brama. Deels door blessures, maar ook omdat de nieuwe jongens hem zijn gaan inhalen. En dat is helemaal niet erg, want Wout wordt ouder. Hij is zelfs nu, met z'n 36 jaar, al grijzer dan mijn opa ooit is geweest. Nu was mijn opa ook kaal, maar dat terzijde. Ik had hem graag nog een seizoen op de bank gezien. Want de keren dat Wout inviel was er altijd rust in het team. Maar Wout zegt. Nee, het is klaar. Tis mooi wes! Ik kies er nu voor om stoppen voordat anderen dat voor mij gaan doen.”



*“In de naam van de vader,
de zoon en de heilige geest.
BRAMA!”*

“En hoe nu verder? Ik denk dat elke Twente supporter hem graag bij de club houdt, in welke rol dan ook. Maar Wout zal zelf rustig nadenken over wat het beste is. Voor hem, maar ook voor zijn gezin. Het gezamenlijke belang. Het wordt sowieso iets op voetbalgebied, liet hij me onlangs weten. Nu weet ik uit betrouwbare informatie ook dat ze bij Tukkers 7 nog een middenvelder zoeken, maar je moet dan wel 1x in de 15 weken de shirtjes wassen en elke 6 weken een helft vlaggen. Ik vermoed dat Wout hier nog even een paar nachtjes over moet slapen. En daarbij. De Tukkers in Albergen spelen in zwart-wit. En die kleuren staan hem niet. Wout is namelijk Rood, van top tot teen, in hart en nieren.”

“Volgend seizoen zal er een afscheidswedstrijd georganiseerd worden en ik heb Wout beloofd hem daarna te gaan roasten. En dat wordt héél erg moeilijk. Want wat voor lelijks moet ik over hem bedenken? Wout is de ideale schoonzoon. Een icoon. Clubheld, maar bovenal een hele lieve jongen. Het kan dan ook niet anders zijn dat Nkufo en Boschker strak vergezeld worden door een bronzen Brama. Van Wout zelf hoeft dat overigens helemaal niet zo nodig. Maar juist daarom!

Het ga je goed Wout. Succes met alles wat je nog gaat doen. Ik heb onmeunig van oe genootn! Op nummer 6: Wout(vul maar in).... Dankjewel(u kent de rest).....”



SPONSOREN

ZILVER



SPONSOREN

ZILVER



JE ZIET ONS OOK OVERAL!



HET SLOTAKKOORD

JORDY MORSINK

Na een bestuursperiode van circa 11-12 jaar zat het er in januari dan écht op. Die lange periode tussen 01-2011 en 01-2023 hebben voor veel mooie herinneringen gezorgd. In die periode is er ook érg veel gebeurd met FC Twente en de Supportersvereniging. Een korte terugblik.

Zoals bekend werd Supportersvereniging FC Twente Denekamp in 2008 officieel opgericht. Dit door een groep gasten die destijds al jarenlang apart in kleine groepjes naar het toenmalige Arke Stadion gingen. Met de auto, met het openbaar vervoer en een enkeling zelfs op de fiets. FC Twente stond aan de vooravond van een zeer succesvolle periode. Het had net de play-offs gewonnen ten koste van Ajax. Onze thuishaven werd in die periode omgetoverd van een stadion naar een onneembare Veste, onze club werd gekoppeld aan gigant Arsenal voor een plekje in de Champions League en gerenommeerde spelers kozen 'opeens' voor een toekomst bij FC Twente. O.a. Kenneth Pérez, Theo Janssen en Ronnie Stam verbonden zich aan onze mooie club. Het lijkt érg lang geleden. En dat is het ook.

Gedurende het seizoen 2010-2011 was ik af en toe betrokken bij de organisatie van uitwedstrijden, de sponsorcommissie en de organisatie van een feestavond bij het toenmalige Café Eigenwijs met o.a. Bert van Losser en Bas Nijhuis. Een geweldige periode. Met de opmars en successen van Twente groeide de supportersvereniging ook énorm. In de loop van het seizoen 2011-2012 kwam ik officieel bij het bestuur. In die periode was de maandelijkse bestuursvergadering vaak nog aan de keukentafel bij Mathijs. Een mooie tijd! Mathijs zei altijd: "We mogen het tijdens de vergadering best wel eens oneens zijn met elkaar en met de koppen tegen elkaar staan, maar als we daarna maar in goede harmonie een biertje kunnen drinken". Inspirerende man!



Tal van memorabele wedstrijden, zowel thuis als uit, énorm mooie sponsorbijeenkomsten en gezellige ledenfeesten. Het contact met de mensen in de bus, met diverse leden, andere verenigingen en ondernemers. Het was een donders mooie tijd!

De sportief mindere tijden en de onzekere periode omtrent het voortbestaan van FC Twente heeft er nooit voor gezorgd dat de Supportersvereniging te maken kreeg met een terugloop van het aantal leden en sponsors. Het heeft de vereniging alleen maar doen groeien. De clubliefde zit diep, maar ook het 'verenigingsgevoel' zit diepgeworteld. De gezelligheid, kameraadschap, sociale binding, verbroedering én héél sporadisch het zelfcorrigerende vermogen. Dat maakt deze Supportersvereniging uniek. Het is méér dan die 90 minuten binnen de kalklijnen.

In dit stukje zal ik niet de talloze gedenkwaardige wedstrijden en momenten uitvoerig gaan beschrijven. Dat zou een ietwat te groot stukje proza worden. Wél vond ik het bijzonder dat deze hele mooie periode in het bestuur afgesloten werd op de sponsoravond van 31 maart jongstleden. De avond met Joop Munsterman als gastspreker. Ooit geroemd, daarna verguisd. Na jaren vol lof, complimenten en bewondering heeft hij er in de periode van 2012 tot 2015, samen met diverse andere verantwoordelijken, een financiële en organisatorische wanboel van gemaakt. De club scheerde in die periode, die eigenlijk tot medio 2019 voortduurde, langs de rand van de afgrond. Hoe kon je uitgerekend hem dan uitnodigen voor de sponsoravond? Er waren mensen in de bus die 'ons' het 'stockholmsyndroom' verweten. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening of overtuiging. Daar



heb ik ook respect voor. Echter stapte hij ook in toen de nood hoog was. Anno 2003. Hij zorgde voor een enorm achterland, hij zorgde er met tal van initiatieven voor dat de club nog dieper geworteld kwam te zitten in de Twentse samenleving, hij creëerde de Grolsch Veste, rugzakjes van de clubs uit Amsterdam en Eindhoven maakten op speelpleinen plaats voor die met het Twentse Ros, hij zorgde er voor dat onze club (weer) op de kaart kwam te staan, was één van de grondleggers van het Nederlandse Vrouwenvoetbal et cetera. Daarnaast werd deze periode verzilverd, met het Landskampioenschap, de KNVB Beker en twee Super Cups.

Voetbal is emotie. Door toedoen van (o.a.) de heer Munsterman heeft FC Twente bij mij persoonlijk alle denkbare emoties wel losgemaakt. Van ongekend geluk en vreugde tot zenuwslopende spanning en angst. Jullie kunnen ongetwijfeld wel inschatten wanneer welke emotie de boventoon voerde.

Overigens. Op die bewuste sponsoravond was Munsterman wel weer de welbekende charmeur. Hij had smakelijke, interessante anekdotes, hij schudde de hand van alle aanwezigen, maar wist ook weer op slinkse (of slimme?) wijze diverse lastige vragen te ontwijken. Ondanks de gitzwarte periode, heeft hij FC Twente tot grote hoogte gestuwd. In mijn ogen is en blijft hij een clubicoon.

Na een periode van diverse interim-managers keerde het tij met het aantreden van Paul van der Kraan, Martijn Hoogstoevenbeld en later Jan Streuer en Ron Jans. Deze heren hebben geweldig werk verricht. Na een periode van puin ruimen zorgden ze de laatste 3/4 jaar voor een stabiele basis voor de toekomst. Ze vertrekken door de voordeur of hebben deze deur reeds achter zich gesloten. Hopelijk slaagt de club er in om voldoende 'voetbalknowhow' voor de organisatie te behouden. Het verleden heeft ons namelijk laten zien dat een succesvolle loopbaan in het bedrijfsleven geen garanties biedt voor een lang, gelukkig leven in de voetballerij.

Niels heeft in zijn eerste openingswoordje als voorzitter ongetwijfeld uitvoerig teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Voor het tweede jaar achtereen behaalden 'we' Europees voetbal, de gunfactor keert beetje-bij-beetje terug, FC Twente straalt positivisme uit, de club is ongekend populair. De club zit weer in de lift. Waar het allemaal toe gaat leiden? Hopelijk op een vaste plek tussen plek 4 en 6, een nieuwe uitbreiding van de Grolsch Veste, een nieuw trainingscentrum in Enschede waar sportieve en persoonlijke ontwikkeling centraal komt te staan, tal van mooie, gezellige wedstrijddagen en wat al niet meer. We gaan het meemaken! Maar ongeacht het sportieve resultaat, al worden we laatste, laten we er met z'n allen voor zorgen dat de gezelligheid en 'Noaberschap' van deze prachtige vereniging voor altijd in stand blijft!

James Worthy, een begenadigd schrijver, staat bekend als de koning van de metafoor en schreef tal van columns over voetbal. Over zijn club Liverpool schreef hij eens: "Hier stijgen we niet boven ons zelf uit, hier bewegen we naar anderen toe." Prachtige woorden die wat mij betreft ook opgaan voor onze club, maar bovenal de Supportersvereniging. En daar wil ik graag mee afsluiten.

Ik wil alle bestuursleden, vrijwilligers, leden en sponsoren bedanken voor het prettige contact én samenwerking in de afgelopen jaren! Good goan!

Groeten,

Jordy Morsink



