



SUPPORTERSVERENIGING
**FC TWENTE
DENEKAMP**
SINDS 2008



t magazine

EDITIE 20



TALENT IN DE DO(R)P - ONDER JE HUID - KOORKNAAPJES EN RUSSISCHE ROEBELS

FC VOETBALKENNIS - ERIC EN BAS BEDANKT! - EEN TWENTS WONDER OP OLD TRAFFORD

EN VEEL MEER!



INHOUDSOPGAVE

Van de voorzitter	3	Puzzels	27
Nieuws vanuit het bestuur	8	Onder je huid	32
Sponsoravond	10	Een Twents wonder op Old Trafford	34
Jammer	12	Een topper in de do(r)p	39
Het Europese avontuur	14	FC Voetbalkennis - De antwoorden	42
Waarom?	19	FC Voetbalkennis - De vragen	44
Jubileum Pubquiz	20	Koorknaapjes en Russische Roebels	46
Eric en Bas onmeunig bedankt!	22	Antwoorden puzzels	48
Borussia Mönchengladbach	24	Het slotakkoord	51

COLOFON - Editie 20

BESTUUR:

Niels Vollenbroek
René Vollenbroek
Dennis Timmerhuis
Kevin Veelders
Bram Visschedijk
Joost Visschedijk
Jort Oude Griep

POSTADRES

Supportersvereniging
FC Twente Denekamp
Eekmanweg 2
7591 NE Denekamp
mail@fctwente-denekamp.nl

REDACTIE:

Jesse Holsbeek
Buck Duursma
Jort Oude Griep

DRUK

Wolbert Communiqueert

COLUMNISTEN

Iwan Bult
Erwin Waanders
Bas Leferink
Jeroen Thijssen
Guido Tijman
Jordy Morsink

INFORMATIE:

FC Twente Denekamp Magazine verschijnt in oplage van 350 exemplaren.
Voor meer informatie, adreswijzigingen en vragen over bezorging, neem contact op via mail@fctwente-denekamp.nl.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Supportersvereniging.

VAN DE VOORZITTER

En zo klim ik in de pen voor mijn derde bijdrage. Het is eind april. Het duurt vermoedelijk nog enige tijd voor dit stukje proza onder jouw neus verschijnt. Het voetbalseizoen zit er, op het moment van schrijven, bijna op. En ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik er niet eens rouwig om ben. Twente gaat ploeterend en struikelend naar de eindstreep. Zes punten uit de laatste zeven wedstrijden. Dat zijn wat mij betreft Twente-onwaardige statistieken. Dat er wat onrust en rumoer is, is logisch. Is er een reden voor paniek en moeten er koppen rollen? Wat mij betreft totale onzin.

Ik denk dat ik over voldoende zelfkennis beschik en derhalve ben ik in staat om te stellen dat ik niet over héél veel voetbalkennis beschik. Spelinhoudelijk niet, laat staan dat ik voetbalfeitjes van pakweg 25 jaar geleden op kan dreunen. In de bussen zitten mensen met veel meer kennis over tactiek, techniek, formaties en, niet te vergeten, de feitjes van onze mooie club. Toch probeer ik in dit relaas enigszins de vinger op de zere plek te leggen. Hierbij heb ik mezelf gedwongen de rode bril af te zetten en enigszins objectief naar het huidige seizoen te kijken.

Voorafgaand aan het seizoen waren de verwachtingen hooggespannen. Met (minimaal) 10 Europese wedstrijden in het verschiet, naast de reguliere competitie, hadden we voldoende voor de boeg. Ik had er zin in! Het vertrek van Gijs Smal werd opgevangen door de leider en uitblinker van GAE, Bas Kuipers. Hier zouden we niet veel minder van worden, toch? Het vertrek van Robin Pröpper, vlak voor de start, was vanaf het eerste moment wel een aardige domper. Bij de publicatie van het nieuws was het een opdoffer en met de kennis van nu is het gewoon een flinke klap (vol in de snuit) gebleken. En Kuipers.. We kunnen concluderen dat hij het ietwat lastig heeft in het rood van onze FC.

In deze bijdrage zal ik mogelijk ietwat van de hak op de tak springen. Inmiddels is het ca. 9 maanden geleden sinds onze eerste officiële wedstrijd van het seizoen in Salzburg. Vandaag, enkele dagen naar Koningsdag, krijg ik spontaan weer koppijn als ik aan de oorwassing tegen PSV van eerder deze week denk. In die tussenliggende periode is het publieke gemoed wel gewijzigd, merk ik. Voetbal is natuurlijk een dagvers product, dus de scepsis van vandaag de dag én van de afgelopen tijd is best te verklaren. Een wijs man uit Tilligte zegt, in tijden als deze, doorgaans: "Kalmte kan je redden". Zullen we

gewoon rustig blijven met z'n allen? Realistisch en ietwat minder emotioneel kijken naar wie en wat we zijn als club? Het is af en toe lastig, dat moet ik zelf ook wel eerlijk toegeven.

Zo ook afgelopen donderdag, bij de wedstrijd tegen PSV. FC Twente holde alleen maar achter de bal en de Eindhovenaren aan. FC Twente werd dronken getikt door het overschot aan voetballend vermogen en de vele positiewisselingen bij de tegenstander. Hierdoor leek PSV voortdurend een mannetje meer op het veld te hebben. Het middenveld van FC Twente werd, niet voor het eerst dit seizoen, volledig overlopen en kwam in alles tekort. Nooit was er controle, nooit was er sprake van enige rust in het spel. Het ontbrak aan de overtuiging en de kwaliteit om serieus mee te voetballen met PSV. In aanvallende zin ontbrak het aan diepte en dynamiek. Het kat-en-muisspelletje was een ware kwelling. Ik kon de minuten op het scorebord wel vooruit kijken naar het laatste fluitsignaal.

FC Twente kent 'gewoon' een bijzonder matig seizoen in de Eredivisie. In het seizoen 2023-2024 kwam men tot een gemiddelde van 2.03 punt per wedstrijd. Kijkend naar de huidige statistieken komen we niet verder dan 1.60 punt per wedstrijd. Mijns inziens moet je als subtopper gemiddeld 1.75-1.90 punt gemiddeld halen. Puur op basis van statistieken is het dus onvoldoende en strookt het niet met de ambities van de club. Daarnaast mag je, bij een wedstrijd in eigen huis tegen Feyenoord en PSV, toch ook wel wat meer weerstand verwachten van deze ploeg? Maar aan die standaard voldoen de Tukkers al een heel lange tijd niet meer. De ploeg van Oosting lijkt het helemaal kwijt te zijn en niets wijst op een rappe ommekeer. De laatste 4 wedstrijden én de gedoodverfde play-offs kijk ik dan ook niet met héél veel vertrouwen tegemoet. Dat FC Twente na de dertigste speeldag nog altijd op die vijfde plek staat, wordt met de week een groter mirakel.

Qua tactiek heb ik mijn oor eens te luister gelegd bij de mensen die ik het nodige voetbalverstand toedicht. Zo heb ik eens gevraagd naar de zonedekking van FC Twente. Of ik het juist geïnterpreteerd heb is een tweede.. Het kwam ter sprake omdat ik Kuipers, maar ook Van Rooij de buitenspelers van, in dit geval PSV, geregeld véél te veel ruimte vond geven om of met een voorzet te komen of het strafschopgebied van Twente in te komen.

Ik heb me in laten fluisteren dat je in zonedekking als verdediger primair verantwoordelijk bent voor jouw ruimte, niet direct voor een specifieke speler. Maar als een buitenspeler de bal heeft en in jouw zone komt of dichtbij de gevaarlijke zone (bijvoorbeeld de buitenkant richting de zestien), dan verandert je rol: dan moet je volgens mij actief druk zetten op de bal én niet passief afwachten. Wanneer je de zonedekking goed wil toepassen, op het moment dat er een buitenspeler aan de bal is, zal er m.i. toch echt rekening gehouden moeten worden met (o.a.) het volgende:

- Stap uit de zone naar de speler in balbezit toe, zodra die jouw zone binnendringt of te dichtbij komt.
- Blijf laag met het lichaam, lichtjes op de voorvoeten, en blokkeer de directe doorgang naar het doel of de 'gevaarlijke' ruimte en zeker niet met de handen op de rug! Volgens 'de kenners' geef je vaak meters weg en verlies je balans als je te gefixeerd bent op het voorkomen van hands. Je moet wél kunnen corrigeren of blokken.
- Forceer de tegenstander naar de buitenkant of zijn zwakkere been.
- Timing van druk: niet te vroeg happen, maar ook niet laat afwachten. Zodra de tegenstander richting het doel dreigt te versnellen of afspeelmogelijkheden zoekt, moet je toch compact en agressief zijn?

Kort samengevat: in zonedekking dien je je zone te blijven dekken totdat de bal in jouw zone komt, en dan dien je actief de speler in balbezit onder druk zetten en sturen én niet passief afwachten. Hopelijk leest Bas Kuipers dit ook. Het zou me in vervolg onwijs veel frustratie schelen. Al krijg ik het nu aardig op papier. Vrees niet. In mij schuilt geen nieuwe Arne Slot, Pep Guardiola of Carlo Ancelotti. Overigens, en daarmee sluit ik af.. De rol van de centrale verdediger bij zonedekking is ook cruciaal. De centrale verdediger dient de verdediging te organiseren en te coördineren en dus de back te helpen keuzes te maken (doordekken of terugvallen) én hem in de juiste richting te sturen (bijv. naar buiten dwingen). Al onze centrale verdedigers hebben het dit seizoen véél te druk met zich zelf gehad en presteren enorm wisselvallig. Vorig seizoen was er de stabiliteit en het coachende vermogen van Robin Pröpper. Dat mag niet onderschat worden. Kijk maar eens wat de stabiliteit en leiderschap van Virgil van Dijk doet bij Liverpool en hun toepassing van zonedekking! Wat een geniaal seizoen kent hij hè..

Dan de amusementswaarde.. Hoeveel wedstrijden hebben we dit seizoen op het puntje van de stoel gezeten? Ik wil nu zeker niet overkomen als een nare, zure man zoals Valentijn Driessen of Marco van Basten. En het is niet mijn intentie om te doen lijken alsof ik zojuist een fles azijn leeg heb gezopen, alvorens ik in de pen kroop. Echter zijn enige kritische kanttekeningen op de huidige prestaties wel op de plek. Toch? Op het moment dat de ploeg het snot voor de ogen had gewerkt en gevochten, dan zul jij mij niet horen praten over amusementswaarde. Echter vind ik het de laatste tijd juist schorten aan attractiviteit én werk-/vechtlust. Een surplus aan beide hebben we dit seizoen überhaupt niet gehad. Een persoonlijke mening overigens, maar ik denk dat deze door meerdere gedeeld wordt. En nogmaals, ik schrijf het (overgrote) deel van deze bijdrage eind april. Ik hoop dat mijn standpunten finaal onderuit gaan met de naderende play-offs!

En laat dit nou ook de nodige gespreksstof hebben opgeleverd. In het stadion (op de tribune én tijdens de inhoudelijke evaluaties in de gracht tijdens de rust), onlangs meermaals in de bussen en 'in het verdere vervolg' bij SKIK. Hier volgt de conclusie. Als de amusementswaarde van een voetbalclub groot is en men tevreden is over het spel, dan dient zo'n team doorgaans aan een aantal kenmerken te voldoen: aanvallende speelstijl, creativiteit en flair, hoog tempo, collectieve samenwerking, technische vaardigheid, durf en initiatief en 'last but not least' spanning en spektakel. Wedstrijden van ploegen met deze eigenschappen zijn vaak spannend, met veel doelkansen, doelpunten en een onvoorspelbaar verloop.

Wat als dit. Wat als dat. Net als de vorige keer.. Als mijn tante kloten had gehad dan was zij mijn oom. Gedane zaken nemen geen keer. We moeten toch wat te zeiken hebben en houden.. Arnold Bruggink deed met de verkoop van Yuri Regeer en Anass Salah-Eddine twee uitgaande transfers bij FC Twente deze winter. Met de wetenschap van vandaag de dag hebben deze transfers een mooi zak geld opgeleverd, maar is hiermee het grootste deel van het voetballende vermogen de Grolsch Veste uitgelopen. Daarnaast pakt 'de vervanging' van Eiting en Van Bergen door Verschueren en Booth ook nog niet zo lekker uit. Tsja.. Weet alles maar eens van te voren.

Laten we niet vergeten dat FC Twente moet verkopen. In de perfecte situatie kan een club een groot deel van die transfergelden investeren in de selectie, maar FC Twente kampt nog altijd met een financiële erfenis, waardoor er schulden moeten worden afgelost. Ook gaat er tegenwoordig een veel te grote som naar spelers zelf en de zaakwaarnemers. Bovendien heeft de club inkomsten nodig voor de realisatie van een nieuw trainingscomplex in Enschede én een eventuele uitbreiding van de Veste. Echter hoop ik van ganser harte dat er wel een behoorlijk budget over blijft om de selectie van een impuls te voorzien richting het seizoen 2025/2026. Dit lijkt me een absolute must. In deze bijdrage zal ik me onthouden van het benoemen van namen van mogelijke versterkingen. Met mijn zelfkennis is doorgaans niets mis en ik moet dan ook bekennen dat ik daar geen kaas van gegeten heb.

Vervolg eind mei 2025:

Nou.. Daar waar ik dacht het overgrote deel van dit stukje proza wel afgerond te hebben werden we eergisteren toch nog verrast met vervelend nieuws. Arnold Bruggink doet een stap terug bij FC Twente. Het is de ochtend van Hemelvaartsdag inmiddels. Ooit had ik nu al de nodige fietskilometers in de benen en de nodige pijpjes bier verorberd. Tijden veranderen. Bruggink heeft ruim twee jaar alles gegeven voor FC Twente. Hij vindt dat onze prachtige club, die diep in zijn hart zit, dat ook verdient. Een bestaan als Technisch Directeur gaat vandaag de dag 24 uur per dag door, stopt nooit. Dat brak Bruggink vooral fysiek op. Het ging hem letterlijk en figuurlijk aan zijn hart. Voetbal is een dagvers product en Bruggink kreeg de laatste tijd enorm veel kritiek te verwerken (vooral van toetsenbordhelden die nog nooit in de Veste zijn geweest). Persoonlijk betreur ik zijn vertrek enorm. Hij heeft het beste met de club voor, communiceerde open en transparant, presenteerde zich als goed uithangbord en heeft goede (met name uitgaande) transfers gedaan. Hopelijk keert hij, na zijn herstel, in een bepaalde hoedanigheid terug bij FC Twente. Voor nu wensen we hem allemaal veel rust en beterschap toe en danken we hem voor al zijn inzet!

Inmiddels is het ook bekend dat we volgend seizoen geen Europees voetbal te zien krijgen in Enschede. Over het gehele seizoen is dat misschien een logische en terecht uitvloeisel van het vertoonde spel. FC Twente is en blijft, op basis van historie, de vierde club van Nederland. Echter moeten 'we' nu wel noodgedwongen een pas op de plaats maken. Geen Europees voetbal. Een ticket voor één van de Europese toernooien was goed geweest in de zoektocht naar versterkingen, want de ploeg heeft dringend behoefte aan verdedigende stabiliteit en leiderschap/ervaring in de laatste lijn. Daarnaast moet er dynamiek, creativiteit en scorend vermogen aan de selectie toegevoegd worden en zou het fijn zijn dat er power en snelheid op de vleugels verwelkomd zou worden, waarbij het 'een must' moet zijn dat deze aan te trekken spelers in staat zijn om Sam Lammers te bedienen. Weet je wat ook een groot verschil maakt tussen wél Europees voetbal en géén Europees voetbal? Het onwijze verschil in transfersommen. Hierbij doel ik specifiek op het verschil tussen AZ en FC Twente. Zullen we wedden dat AZ, ondanks een bijzonder matig seizoen, weer één of twee spelers gaat verpatsen voor minimaal 12-15 miljoen? Dat komt doordat die club bijna 100 Europese duels heeft gespeeld de afgelopen 10 jaar én een zeer sterke jeugdopleiding op poten heeft gekregen. Het is een onwijs saaie, dode club. Toch vind ik het bijzonder knap hoe ze dit hebben weten te bewerkstelligen.

Het voetbalseizoen lijkt bijna ten einde. Oranje speelt nog wat nietszeggende interlands en daarna is het klaar. Zou je zeggen.. Want het WK voor clubteams staat nog op het programma. Wat een verschrikkelijk commercieel geforceerd gedrocht! Van half juni tot half juli 2025 moet het gaan gebeuren. Dan worden tal van topspelers nog maar eens over de kling gejaagd in de Verenigde Staten, met talloze uren vliegtijd tussen de elf speelsteden, precies aan het eind van een slopend clubseizoen, midden in het enige stukje vakantie dat nog over was. Tussen de finale van het club-WK en de start van de nationale competities zitten ongeveer drie weken. De mogelijke overbelasting van spelers is nog maar één ding, maar onderschat wordt de sluimerende voetbalmoeheid bij de supporters en de voetbalkijkers voor de televisie. Het lijkt inmiddels alsof er 365 dagen in het jaar wordt gevoetbald en dat er allerlei nietszeggende toernooitjes worden bedacht om de speelkalender maar gevuld te krijgen. Sjoerd Mossou van het AD verwoordde het onlangs treffend: "De voetbalkijkers worden uitgewrongen als perssinaasappels, tot de laatste druppel, in een tijd waarin voetbal een soort oneindige cyclus van vermaak en commercie is geworden."

Voetbalmoeheid.. Het woord zou m.i. een kandidaat zijn voor het woord van het jaar 2025. Van Dale koos het afgelopen jaar zelf welk woord het jaar typeert. Naar aanleiding van de hevige reacties op de verkiezing, die de tijdgeest illustreren, werd het Van Dale Woord van het Jaar 2024 in Nederland: polarisatie. Daarmee was het de opvolger van 'anderhalvemetersamenleving', 'wappie', 'energiearmoede' en 'graaiflatie'.

Voor mij even geen voetbal op televisie.. Ik wacht nu op woensdag 18 juni 2025. Dan verschijnt het conceptcompetitieprogramma met voorlopige datums en aftraptijden voor het seizoen 2025-2026. Hopelijk kunnen we volgend jaar wat vaker op de zaterdag naar het stadion. Het enige voordeel van het mislopen van Europees voetbal. Dat Europese voetbal was dit seizoen wel mijn persoonlijke hoogtepunt. Die trip naar Manchester, geweldig! Later in dit magazine wordt er nog uitvoerig op teruggeblikt. Fantastisch! Net als de thuiswedstrijd tegen Besiktas. Ongekend, die sfeer. Die sfeer werd node gemist bij de thuisduels tegen Royale Union Saint-Gilloise en, in mindere mate, Bodø/Glimt. Bij deze wedstrijden moest o.a. ons vak (105) leeg blijven i.v.m. straffen vanuit de UEFA. Waardeloos.

Naast al het gebeuren binnen de kalklijnen zijn er nog een aantal zaken waar we graag op terug blikken. Zo won een delegatie van onze Supportersvereniging de FC Twente Jubileum Pubquiz in april en organiseerden 'we' een zeer geslaagd jeugdtoernooi op vrijdag 2 mei. Het was mooi om te zien dat ca. 150 kinderen zich erg goed vermaakten met het toernooi en het vele vermaak op Sportpark De Molendijk. De dag er na, op zaterdag 3 mei, organiseerden we een 'leuk potje'. FC Twente All Stars speelde op die bewuste zaterdagavond een speciale wedstrijd tegen 'Die Traditionself der Königsblauen' van FC Schalke 04. Het team van oud-spelers stond dit keer onder leiding van Erik ten Hag. O.a. Wout Brama, Douglas, Spira Grujic, Jeroen Heubach en Arjan van der Laan kwam voor Twente binnen de lijnen. Deze wedstrijd werd bezocht door ruim 1.000 bezoekers. Een geslaagde dag! Mijn complimenten aan de Activiteitencommissie en de vele vrijwillige inzet gedurende die twee dagen.

Tijd om af te sluiten.. Voor nu wens ik jullie allemaal alvast een goede, ontspannende zomerperiode toe! Zorg er allemaal voor dat de batterij weer opgeladen komt en de stembanden aangescherpt zijn voor volgend seizoen. We hopen jullie allemaal volgend seizoen weer in één van de bussen te begroeten. Ik gok dat we, op het moment dat je dit leest, elkaar over een maandje gaan zien voor de eerste thuiswedstrijd in 2025/2026. Tot dan!

Groeten,

Niels Vollenbroek

Voorzitter
Supportersvereniging
FC Twente Denekamp



HOOFDSPONSOR



Senger Koeltechniek

Senger Koeltechniek ontwerpt en levert betrouwbare koel- en vriesinstallaties voor de industrie, groothandel, bedrijven en particulier. Daarnaast is men een echte partner. Door de persoonlijke benadering leidt iedere specifieke vraagstelling op het gebied van koeling of klimaatbeheersing tot een oplossing 'op maat'. Daarnaast biedt Senger uitstekende service en zorgt daarmee dat de systemen in goede conditie zijn en blijven.

Veiligheid, milieu, laag energieverbruik en een concurrerende prijs staan hierbij centraal.

Senger Koeltechniek
Thorbeckestraat 124
7577 RC Oldenzaal
06 15 09 86 42

Senger Koeltechniek
bedankt voor alle jaren als hoofdsponsor van
Supportersvereniging FC Twente Denekamp.



NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

VERHOGING CONTRIBUTIE

De contributie blijft ook aankomend jaar gelijk. Door de trouwe support van zowel de thuis- als uitwedstrijden zijn wij meer dan gezond het boekjaar doorgekomen. Daarvoor willen wij jullie in die zin, ondanks de inflatie, tegemoet komen en de contributie houden zoals ie is.

Let op: wil je de contributie voor de bus opzeggen, doe dat dan elk jaar vóór 1 juli, zodat wij dat kunnen verwerken in ons systeem en het bedrag niet wordt afgeschreven van de rekening!

De contributie zal eind september van uw rekening worden afgeschreven.

VERHOGING DRANKPRIJZEN

Vorig jaar hebben we een verhoging doorgevoerd. Aankomend seizoen blijven de prijzen van de drank gelijk. Dit heeft dezelfde reden als het gelijk blijven van de contributie. Kleine toevoeging: jullie hebben deftig gedronken afgelopen jaar. Chapeau! Dit betekent dat een blikje bier en fris €1,50 en een blikje baco of bacardi razz €3,00 blijft.

FUNCTIES BESTUURSLEDEN

De Supportersvereniging groeit nog altijd door. Inmiddels zitten we over de 700 leden. Daarnaast gaan we aankomend seizoen tweewekelijks met ca. 290-300 mensen richting de Grolsch Veste. Bedankt daarvoor. We zien dat de populariteit rondom FC Twente groeit. Zo ook in Denekamp. Daar zijn we natuurlijk trots op. De busreizen proberen we met onze vrijwilligers en bestuurleden elke wedstrijd weer in goede banen te leiden.

Hieronder een opsomming van de verantwoordelijkheden per bestuurder.

Niels Vollenbroek - voorzitter.

Kevin Veelders - penningmeester.

Dennis Timmerhuis - sponsorcommissie.

René Vollenbroek - busvervoer thuiswedstrijden

Jort Oude Griep - PR, magazine, merchandise.

Bram Visschedijk - uitwedstrijden.

Joost Visschedijk - Ledenadministratie

WIJZIGINGEN BESTUURSLEDEN

Binnen het bestuur van onze supportersvereniging hebben zich recent enkele wijzigingen voorgedaan.

Allereerst willen wij Dirk-Jan Schleiferboom hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet als bestuurder. Dirk-Jan is lange tijd verantwoordelijk geweest voor de ledenadministratie en heeft deze taak met grote toewijding vervuld. Afgelopen jaar heeft hij besloten zijn functie binnen het bestuur neer te leggen. Zijn werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen aan Joost Visschedijk, die het beheer van de ledenadministratie met enthousiasme op zich heeft genomen.

Daarnaast heeft ook Jesse Holsbeek aangekondigd dat hij deze zomer zal stoppen als actief bestuurder. Jesse heeft zich de afgelopen jaren, samen met Jort Oude Griep, ingezet voor de public relations, het supportersmagazine en de merchandise. Dankzij hun samenwerking hebben we als vereniging op deze vlakken mooie stappen kunnen zetten. Hoewel Jesse zijn bestuursfunctie neerlegt, blijft hij gelukkig wel actief betrokken. Hij zal zich als lid van de PR-commissie blijven inzetten voor de vereniging, wat wij uiteraard zeer waarderen. Jort Oude Griep zal de lopende PR-, magazine- en merchandisezaken blijven coördineren.

KIDS-korting!

Bij losse aanmeldingen, beker-, oefen- en Europese wedstrijden kunnen leden van de FC Twente Kidsclub op basis van het tonen van hun persoonlijke kidsclubkaart voor € 10,- met onze bussen mee i.p.v. € 15,-.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Onze algemene ledenvergadering is gepland op 12 september om 20.00 uur bij Eetcaffee de Musketier.

De vergadering zal plaatsvinden in het achterzaaltje

KASCOMMISSIE

In september 2024, aan het eind van de Algemene Ledenvergadering, zijn Timco Groeneveld en Bob Leferink aangewezen als kascommissie. Zij controleren jaarlijks de jaarcijfers en de begroting van het seizoen ervoor.

LOSSE AANMELDINGEN BUSVERVOER EREDIVISIE

Ben je geen vast buslid, maar wil je incidenteel wel mee met de bussen van de supportersvereniging? Meld je dan aan via mail@fctwente-denekamp.nl of bij één van de welbekende bestuursleden.

Voor het instappen of tijdens de heenweg kun je dan betalen bij degene die zich ontfemt over de drankverkoop of bij degene die langs komt voor de losse aanmeldingen. De prijs van een los retourtje is €15,-.

Nog regelmatig zien wij dat mensen op de bonnefooi mee gaan, in de wetenschap dat er voldoende plek is. Dit is niet de bedoeling! Om het e.e.a. logistiek juist te kunnen organiseren willen we iedereen met klem verzoeken zich 'gewoon' aan te melden.

AANMELDEN BUSVERVOER - (OEFEN) WEDSTRIJDEN, EUROPEES OF KNVB-BEKER

Wil je mee in één van onze bussen naar (oefen) wedstrijden en/of wedstrijden voor Europa en/of de KNVB beker? Meld je dan aan via mail@fctwente-denekamp.nl of bij één van de welbekende bestuursleden.

Busleden dienen zich voor deze extra wedstrijden ook aan te melden!

Voor het instappen of tijdens de heenweg kun je dan betalen bij degene die zich ontfemt over de drankverkoop of bij degene die langs komt voor de aanmeldingen. Doorgaans is dit een bestuurslid. De prijs van een retourtje is €15,-

SCHOON HOUDEN EN ACHTERLATEN VAN DE BUS(SEN)

Geregeld worden de bussen verlaten met aangebroken blikken, lege hapjesbakken en zelf meegenomen versnaperingen. In iedere bus zijn er voldoende plastic tasjes en/of prullenbakken aanwezig om dit in te deponeren. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de bussen netjes achter gelaten worden. In het kader van 'Noaberschap': vele handen maken licht werk.

NAW-GEGEVENS

Ga je verhuizen of ben je verhuisd, heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres, is jouw bankrekeningnummer/IBAN gewijzigd? Laat het ons dan weten via mail@fctwente-denekamp.nl. Dit zodat de ledenadministratie up-to-date is en blijft.



FEEDBACK? TIPS?

We gaan ons zestiende seizoen in. We regelen sinds 2008 het vervoer naar de thuis- en uitwedstrijden van FC Twente. Het zal je niet ontgaan zijn dat we in die periode 'behoorlijk' gegroeid zijn. Valt jou iets op gedurende de wedstrijddagen/ tijdens de busrit en/of heb je feedback, adviezen of verbetervoorstellen voor de supportersvereniging? We nemen ze ter harte! Deel dergelijke zaken vooral met ons. Dat kan via mail@fctwente-denekamp.nl.

SPONSORAVOND

DOOR: DENNIS TIMMERHUIS

De jaarlijkse sponsoravond van FC Twente Denekamp is weer een feit. Raymond Aveskamp u allen wel bekend als AVI, wilde graag sponsor worden bij FC Twente Denekamp met zijn bedrijf Sport & Sign. Dit kan natuurlijk, maar wel onder één voorwaarde dat de sponsoravond bij hem in de Irish Pub gehouden wordt. Dit was geen probleem en kon doorgaan. De hal was prachtig aangekleed door AVI en zijn team, prachtige FC Twente shirts hingen er, van de jaren 60 tot nu, dit alles beschikbaar gesteld door Jesse Rabbeljee, TOP in orde!

We hadden niemand minder dan Chris Woerts als gastspreker. Wie kent hem niet? Het bekende gezicht aan de bar bij de heren van Voetbal Inside. Hij staat soms voor lul met zijn uitspraken in het Tv-programma maar deze man heeft een prachtige carrière gehad en nog steeds!

Heeft gewerkt voor de grootste bedrijven ter wereld, dan moet u denken aan Coca-Cola en Heineken. Actief geweest bij voetbalclubs als Feyenoord, Sunderland en natuurlijk FC Twente. Reclamecampagnes ontwikkelt voor Coca-Cola met de World Cup Trophy Tour, het Holland Heineken House tijdens de olympische spelen en sponsoring van de Champions League met Amstel komen allemaal uit zijn koker.

Chris draagt Twente een warm hart toe en volgens hem heeft FC Twente de capaciteit, eigenschappen en het achterland om de 3e club van Nederland te worden. Dus heren bij FC Twente leest u mee?

Welbekende uitspraak van Chris op deze avond was: **Go Woke, Go Broke.**

Een inspirerend verhaal van een marketing icoon! En het bleef nog lang gezellig in de Irish Pub.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors, dank hiervoor.

Fuif aan Huis
Sterrebos
SKIK
EP-Molendijk
Sport & Sign



HOOFDSPONSOR

**WORD JIJ DE TROTSE HOOFDSPONSOR
VAN SUPPORTERSVERENIGING
FC TWENTE DENEKAMP DAN KOMT
JOUW LOGO HIER!**

Hallo ondernemers,

Net zoals FC Twente voor aankomende jaar op zoek was naar een nieuwe hoofd/shirtsponsor die het rode hart van Twente vertegenwoordigt, zoeken wij dat ook.

Wij bieden u de unieke kans om hét gezicht te worden van onze supportersvereniging in Denekamp.

Met een groeiende achterban en een sterke verbondenheid met de club, bent u als hoofdsponsor niet alleen zichtbaar bij onze leden, maar ook onderdeel van het bredere FC Twente netwerk.

Interesse?

Neem contact op met Dennis Timmerhuis via sponsoring@fctwente-denekamp.nl



JAMMER

DOOR: JEROEN THIJSEN

Wat ik jammer vind? Ik vind het gejammer van sommige zichzelf Twente fan noemende mensen jammer. Natuurlijk kunnen en moeten heel veel dingen beter, maar reacties op facebook, gericht tegen o.a. Oosting en Bruggink geven het niveau van deze zogenaamde fans weer. Ik schat het niveau van onze clubleiding toch wel een beetje hoger in. Ga ervan uit dat zij constant bezig zijn met verbeteringen. We zitten als club net weer een beetje in rustiger vaarwater, wat mij betreft blijft dat een tijdje zo. We hebben meegedaan om de plekken voor Europees voetbal, jammer niet gelukt, aankomend seizoen er weer vol voor gaan. Mangs zit het met, mangs zit tegn.

Moet ook nog even kwijt dat ik het jammer en onvoorstelbaar vind dat sommige spelers tijdens een wissel worden uitgefloten door eigen aanhang. Spelers in Twente shirt fluit je niet uit. PUNT.

Wat ik ook jammer vind? Ik vind het jammer dat niet elke supporter van onze FC in het rood naar de Veste komt. Nu leven we in een vrij land en een ieder is oud en wijs genoeg om zelf te bepalen welke kleur z'n kleding tijdens een wedstrijd heeft. Voor mij is dat rood, de clubkleuren. Toch zie ik velen die er tijdens een wedstrijd, er een ander kleurtje op na houden. Sommigen vinden het flauwekul of kinderachtig om je in het rood te steken voor een wedstrijd en gaan gekleed zoals ze altijd gekleed gaan. Wat mij opvalt is dat veel fanatieke supporters, zichzelf harde kern noemende, zwarte kleding dragen. Dit zie je bij de fanatieke aanhangers van meerdere clubs. Of het nu bij Ajax, Feyenoord en het zou me niks verbazen straks zelfs bij Telstar, supporters in het zwart op de tribunes. Ik snap dat niet. Ja in Almelo kan ik me het voorstellen. Zwart-wit zijn daar de kleurtjes en zwart is een trieste kleur misschien passend. Zwart is de kleur van dood en verderf. Weet niet of het zo is maar misschien denken die fanatieke

supporters de tegenstander zo angst aan te jagen. Ik wil niemand angst aanjagen, ik ga naar het stadion voor een mooie pot voetbal en een gezellige middag met een lekker sfeertje in het stadion.

Bij Dortmund hebben ze "Die Gelbe Wand" machtig mooi gezicht, alles geel, de clubkleuren van Borussia Dortmund. Paar jaar geleden hebben we, als kaarthouder, allemaal zo'n mooi rood vestje gekregen. Velen dragen dit mooie vestje met trots tijdens wedstrijden. Wat zou het mooi zijn als de hele veste rood zou kleuren tijdens wedstrijden. Het stadion is al grotendeels rood gekalkt nu alleen de gehele aanhang nog.

Eigenlijk had ik hier mee moeten beginnen. Wat ik heel jammer vind is het feit dat Toon Eertman niet meer onder ons is. Toon zat net als ondergetekende en meerdere Doarper in vak 119 rij 7. Toon zat nooit verlegen om een praatje. Praatte misschien soms wel een beetje te veel maar Toon was gewoon een beste kerel, type ruwe bolster blanke pit. Toon was een trotse Twente supporter en dat liet hij weten ook. Op facebook liet hij duidelijk zien wat z'n favoriete club was. Twente Denekamp steunde hij financieel als privé sponsor.

Op 24 april was Toon z'n plek leeg in vak 119. Grote vriend Iwan Blauw had samen met Avi een mooi spandoek geregeld en opgehangen in de Veste. Een mooi respectvol eerbetoon aan Toon. Jammer dat het stadion-management van Twente daar anders over dacht. Het spandoek hing over een reclamebord. Dit mocht en kon niet, ook niet eenmalig. Aan de stewards de ondankbare taak dit doek te verwijderen. Dit zorgde voor veel onbegrip op de tribune. Na enig overleg is het doek onder het reclamebord gehangen. Jammer dat het zo moest.

Jammer da'j d'r nig mer bint Toon.



SPONSOREN

GOUD

Beijer
LOGISTICS

TE
DENEKAMP



HET EUROPESE AVONTUUR

BUCK DUURSMA

RB Salzburg uit 2-1

De eerste week augustus begon het Europese avontuur, na het prachtige slot in Zwolle was dit de beloning. Voorronde Champions League tegen de oud club van Marc Janko. Een grote groep Denekampers gingen allen op eigen vervoer richting Salzburg en zaten verspreid door de stad om elkaar op te zoeken in het centrum. Vanaf Griesgasse werd de Twentemars ingezet richting het stadion, ongeveer 1,5 uur lopen richting het stadion met 2000 man. Wat een chaos, wat een feest. Al gauw bleek Salzburg een erg goeie ploeg met vooral veel jong talent, na de 2-0 achterstand was het vertrouwen een beetje weg. Tot dat de vrije trap van Vlap in minuut 92, Wat een ontlading. Op naar Salzburg thuis waar de weg naar de playoffs voor Champions league open liggen.

Fenerbahce thuis 1-1

Een tegenstander die we voor de 2de jaar op rij troffen, een mooie tegenstander met grote namen als Edin Dzeko, Youssef En-Nesryi, Sofyan Amrabat en Dusan Tadic. Waar we vorig jaar helaas nog kansloos onderuit gingen 6-1 over 2 wedstrijden. Waren we deze keer sterker, frisser en vooral veel beter. Het spel werd beloont met een kopbal van Michel Vlap na een prachtige aanval. De voorsprong werd helaas weggegeven en aan het einde van de rit was het wederom 1-1.

Lazio thuis 0-2

Lazio thuis was een wedstrijd die we eigenlijk na 11 minuten konden vergeten. Lars Unnerstal pakte rood en de wedstrijd was over. Ondanks dat het publiek er vol achter ging staan scoorden de Italianen 2x.



RB Salzburg thuis 3-3

Een wedstrijd met veerkracht, inzet fantastisch scoreverloop en gigantische spanning. Alles in 1, Sem Steijn maakt de 3-3 in 87ste minuut, inclusief 7 minuten blessure tijd nog 10 minuten de bal erin pompen. Spanning die z'n weerga niet kent, helaas viel de bal net niet goed en schakelden we helaas uit voor de Champions League.

Manchester United uit 1-1

Z'n klein blokje is eigenlijk te klein voor wat je over deze trip kunt vertellen. Gelukkig wordt er verderop in dit magazine nog uitgebreid bij stilgestaan.

Een voetbalstad, een droomtegenstander, groot uitvak, typisch Engels weer en veel bier. Manchester kleurde Twents rood, 3700 man in het uitvak en vele stiekem in de thuisvakken. Als tukker moest je hier bij zijn, dat verklaarde ook de manieren hoe mensen er kwamen, de 1 via Londen met de trein, de ander via Birmingham en weer een ander had een dag vertraging, maar je moest en zal erbij zijn. We zijn weer echt terug, terug in de groepsfase van een Europees eindtoernooi. Daar waar we horen. Vanaf het beroemde Shambles Square werd er wederom via een mars naar het stadion gelopen, inplaats van de hitte in Salzburg was het nu typisch Engels weer, dat mocht de pret zeker niet drukken. Heel Manchester heeft geweten dat we er waren en heel de wereld heeft de filmpjes gezien dat wij in Manchester waren. De wedstrijd was spannend en Twente speelde zowaar ook nog fantastisch, ze staken boven zichzelf uit met als beloning die geweldige goal van Lammers, Old Trafford stond op zn kop door 3700 gekke tukkers. De goal is een stukje historie geworden mede door het fantastische commentaar van Wietse van der Groot, kippenvel.





OGC Nice uit 2-2

Sinds enige tijd weer een uitwedstrijd in Europa en wel na het warme Nice in Frankrijk. Een grote club met veel geld met een prachtig stadion aan de Côte d'Azur. Wat een geweldige Yuri Regeer, wat speelde hij goed en makkelijk. In een sterk verandert team maakten we de Fransen in eigen huis gek. Met goals van Daan Rots en Sam Lammers leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Helaas hielden we zelfs met een man meer geen stand. De wedstrijd duurde net 5 minuten te lang.

Malmö FF uit 2-3

Na de winterstop stonden er nog 2 groepsfase duels op het programma, te beginnen in Zweden in de stad Malmö, de club van Zlatan Ibrahimovic. Op het papier gezien een wedstrijd die Twente zou moeten kunnen winnen en dat bleek ook wel. Twente was heer en meester maar had wel de scheidsrechter nodig om te winnen. De eerste 3 punter van de Europa League was een feit en het doorgaan in Europa was nog levend!



Union St Gilloise thuis 0-1

Moeten we het hier überhaupt over hebben? De wedstrijd die we wel even zouden winnen van die Belgen eindigde in een zware deceptie. Geen pot kunnen breken en misschien wel de slechtste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Overal waren we te laat en er zat geen enkel moment de kans in dat we zouden gaan scoren en laat staan winnen.

Olympiakos uit 0-0

De laatste wedstrijd voor de winterstop, uit naar Athene. Wat een reis en wat een ervaring die Europa League. Een prachtige stad met allerlei hoogte punten, van de Akropolis tot de Zappeion. Een stad met historie, tegen een club met historie. De enige Griekse club met een Europese prijs in de prijzenkast, namelijk de conference league het jaar ervoor. Ook een club die grote spelers heeft gekend waaronder Rivaldo en Yaya Toure. Een andere grote naam Willian hadden ze opgesteld en was 1 van de 11 tegenstanders. Een spannende wedstrijd die uiteindelijk na 2 gemiste penalty's van beide kanten eindigde in een saaie 0-0. Weer geen 3 punter....



IS FC TWENTE IN SALZBURG?



Bodo Glimt thuis 2-1

Na de loting bleken we te moeten spelen tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De stuntclub boven de poolcirkel, grote clubs hebben het tegen hen al lastig gehad. Helaas door een pyro actie in de rust tijdens Besiktas thuis bleef VAKP leeg. Twente startte geweldig en kwam verdient op voorsprong 1-0 door Ltaief! Bodo had niets in te brengen en Twente moet eigenlijk de score vergroten, helaas gebeurde dit niet en stond het plots 1-1 door een afstandsschot, niet voor het eerst dit seizoen dat we een voorsprong uit handen gaven. Uiteindelijk kwam het toch nog goed door een makkelijk gegeven penalty. 2-1 in 95ste minuut, uiteraard Ricky van Wolfswinkel!



30-01-25



13-02-25



20-02-25



Besiktas thuis 1-0

D-day! Het moest gebeuren deze donderdag. Het begon met een fantastisch spandoek van VAKP met een oorverdovend geschreeuw. Er moest gewonnen worden van de Turken die een aantal grote namen op het veld had staan, waaronder de Italiaanse spits Ciro Immobile. Met genoeg kansen in de eerste helft gingen we helaas rusten met een 0-0 tussenstand. Twente bleef doorzetten en druk houden, met als resultaat in '76 onze Daan Rots met de 1-0!! Fantastisch wat een kabaal in het stadion. De Grolsch veste ontplofte! Door naar de tussenronde in de Europa League, dat had niemand verwacht.

Bodo Glimt uit 5-2

Bodo uit, misschien wel de gekste wedstrijd van de afgelopen 20 jaar. Twente speelde niet goed maar kwam uit het niets op 0-1 voorsprong. Een eigen doelpunt en we zaten op rozen! Helaas door een penalty werd het in de 55ste minuut 1-1. Het leek te gebeuren, nog een ronde door in Europa. Helaas in de 92ste minuut een eigen doelpunt van Mees Hilgers, 2-1 voor Bodo. Verlengen en hopen dat het nog goed komt. Of toch niet... 93ste minuut 3-1 voor Bodo een afstandsschot vliegt boven in de kruising en Unnerstal is kansloos. Afgelopen klaar en naar huis. Of toch niet!! 95ste minuut 3-2!!! Sem Steijn prikt hem erin. Ongelofelijk slot van de laatste minuten, we leven weer en kunnen nog altijd door. In de verlenging gebeurt er eigenlijk weinig tot niets, Twente is zwaar vermoeid en hoopt op penalty's. Bodo probeert aan te dringen en helaas lukt dat, in minuut 110 wordt het 4-2 en tot overmaat van ramp wordt het in minuut 114 zelfs 5-2. Nu is het echt over, wat een fantastische prestatie, terug in de competitie waar je het hele jaar voor voetbalt.

SPONSOREN

ZILVER



SPONSOREN

ZILVER



WAAROM?

Ik ben gezegend met een altijd aanstaand vermogen om kritisch te denken. Niet dat dat altijd leuk is, of me goede dingen brengt maar meestal brengt het me tot inzicht. Daarnaast observeer ik ook graag. De combinatie leidt niet zelden tot merkwaardige dingen. Zo zie ik tot mijn grote verbazing en soms ergernis onze Twentse kids in shirtjes van Manchester City, Real Madrid, Inter Miami, Paris st. Germain en dergelijke lopen én, minstens net zo ernstig: PSV, Ajax, Feyenoord. Celtic, Liverpool (ondanks het feit dat supporters van die club verantwoordelijk waren voor het Heizel drama) en Manchester United doen me wonderlijk genoeg minder pijn.

Dat bracht me op de vraag waarom draagt iemand een voetbalshirtje van een club die niet uit zijn of haar regio komt? Ik zal eerlijk zijn, ik heb AI die vraag gesteld. En daar kwam best een uitgebreid en genuanceerd antwoord op.

1. Support voor een favoriete club

Veel mensen volgen buitenlandse competities intensief. Clubs als FC Barcelona, Manchester United, Bayern München of AC Milan hebben wereldwijd miljoenen fans. Een shirt dragen is een manier om loyaliteit en passie te tonen, zelfs als de club niet lokaal is.

2. Idolisering van een speler

Soms is het niet de club, maar een specifieke speler die iemand inspireert — bijvoorbeeld Lionel Messi (bij PSG of Barcelona), Cristiano Ronaldo (bij Real Madrid, Juventus, of Al-Nassr), of Erling Haaland (bij Manchester City). Mensen dragen het shirt om hun bewondering te uiten.

3. Mode en streetwear

Voetbalshirts zijn in veel kringen uitgegroeid tot mode-items. Shirts van clubs als AS Roma, Ajax of Paris Saint-Germain worden gedragen vanwege hun ontwerp of status in de streetwear-cultuur, los van sportieve betrokkenheid.

4. Culturele of familiebanden

Iemand met Turkse, Marokkaanse of Italiaanse roots kan een shirt dragen van Galatasaray, Raja Casablanca of Napoli, als uiting van verbondenheid met de familiegeschiedenis of afkomst.

5. Reisherinneringen of souvenirs

Tijdens vakanties kopen mensen vaak lokale clubshirts als herinnering aan hun reis of stadionbezoek.

6. Verzamelwoede of nostalgie

Sommige mensen verzamelen shirts als hobby. Een retroshirt van bijvoorbeeld Boca Juniors of Ajax uit de jaren '70 roept nostalgie op of is waardevol als verzamelobject.

7. Groepsidentiteit en sociale signalen

Een voetbalshirt kan aangeven tot welke groep je behoort — of dat nu een supportersgroep is, een straatcultuur, of een internationale gemeenschap. Het is een visueel symbool van identiteit.

8. Toegankelijkheid via media

Dankzij sociale media, internationale uitzendrechten en games als FIFA of Football Manager zijn mensen veel meer verbonden met clubs over de hele wereld. De drempel om fan te worden van een buitenlandse club is daardoor veel lager geworden.

Het is dus tijd voor een bekenenis. Het is mijn eigen beperking die ervoor zorgt dat soms verbazing en ergernis wordt opgewekt door kids die shirts van niet lokale clubs dragen. Ik moet het maar gewoon accepteren. Hoewel ik ze dan weer niet zie lopen in shirts van Union Berlin, Sankt Pauli, Fortuna Sittard of Telstar... Kortom, iedereen moet dus lekker blijven doen waar ie blij van wordt. Maar het zou wat mij betreft zeer welkom zijn om anders te durven denken dan de rest van de kudde.

Good goan,

Bas Leferink



FC TWENTE DENEKAMP WINT JUBILEUM PUBQUIZ

JORDY MORSINK

Supportersvereniging FC Twente Denekamp heeft vrijdag 12 april de FC Twente Jubileum Pubquiz gewonnen. In Café Vrieler in Enschede gingen de supportersverenigingen op historische grond de strijd met elkaar aan. Uit handen van Dominique Scholten ontvingen de supporters uit Denekamp een ingelijst jubileumshirt met bijpassende 'beker-badjassen'!

'We' hadden ons aangemeld met een team bestaande uit André Morsink, René Vollenbroek, Erik Vollenbroek, Jordy Morsink en Rense Hartman. Hiermee dachten we het overgrote deel van de zestig jaar aan kennis over wedstrijden, spelers, gebeurtenissen et cetera wel aardig 'aan boord' te hebben. Zo weet André Morsink praktisch alles tussen 1965 en 1985 en weet Rense Hartman zelfs de reserve linkback uit 2018 van de FC Twente Vrouwen nog te benoemen én random wedstrijden uit seizoenen van 10-15 jaar gelezen te voorzien van uitslag én doelpuntenmakers. Op voorhand dus een ijzersterk team!

Twintig supportersverenigingen hadden zich aangemeld en werden op de bewuste vrijdagavond verwelkomd in café Vrieler. De avond werd afgetrapt door Wim Hesselink. De oud-journalist van Tubantia was op 13 april

1965 aanwezig in de Vrieler en nam de supporters die avond even mee terug naar het verleden. Een indrukwekkend verhaal.

Na vier spannende rondes, een broodje beenham in de rust en een bekertoernooi stonden we tegenover de supporters uit Markelo in de finale. Om in die finale te komen waren er al de nodige lastige vragen te beantwoorden, zoals:

- **Wat waren de bijnamen van de gebroeders van der Kerkhof?**
- **Welke oud- Twente spelers hebben ooit hun opwachting gemaakt voor Oranje in een WK Finale?**
- **Tegen welke club uit het huidige betaalde voetbal kwam FC Twente nog niet in actie in de Eredivisie?**
- **FC Twente kwam tegen meerdere clubs meer dan 100 clubs in actie in een officieel duel. Tegen welke drie won het vaker dan het verloor?**
- **Wat waren de 5 hoogst uitgaande transfers uit de historie van de club?**



Geef antwoord op de bijbehorende vragen

1. De bijnaam van welke oud-speler van FC Twente is hier uitgebeeld?
2. In welke stad is deze foto genomen?
3. Over wie gaat dit krantenartikel?
4. Dit is het logo van de club waar FC Twente de meeste Europese wedstrijden tegen speelde. Welke club is dit?
5. De bijnaam van welke oud-speler van FC Twente is hier uitgebeeld?
6. Van welke FC Twente-speler heeft deze man een tattoo?
7. Wie is de speler met rugnummer 8?
8. In welk jaar werd deze foto genomen?
9. De bijnaam van welke oud-speler van FC Twente is hier uitgebeeld?
10. Bij welke Twentse plaats ligt dit viaduct?

LET'S QUIZ!

info@letsquiz.nl www.letsquiz.nl 053 - 200 56 58

1



2



3



Beslag op Persche, jacht, horloges en contanten in drugsonderzoek rond oud-profvoetballer

4



5



6



7



8



9



10



Daarnaast waren er twee fotorondes, waarbij je een voormalig FC Twente speler moest raden. Zo was een foto afgebeeld met Pelé. Ondanks dat Pelé tijdens zijn actieve carrière één keer in Twente te bewonderen was, heeft hij de clubkleuren van onze FC natuurlijk nooit gedragen. Er stond ook een blonde man op de desbetreffende foto. We twijfelden tussen Jan Streuer en Hallvar Thoresen. Het bleken Pelé en Thoresen te zijn.

In 1981 was Thoresen naast onder andere Pelé, Sylvester Stallone en Michael Caine te zien in de film *Escape to Victory*, over een voetbalwedstrijd in de Tweede Wereldoorlog tussen geallieerde krijgsgevangenen en Duitse kampbewakers. Een flinke instinker dus.

Ter informatie.. Als 18-jarige scoorde Edson Arantes do Nascimento in het Diekman Stadion in juni 1959 drie keer in een oefenwedstrijd tussen Santos en Sportclub Enschede, met de Nederlandse grootheid Abe Lenstra in de gelederen. Over het rondtrekkende circus van Santos kunnen we een apart verhaal maken, zoals *Voetbal International* al eerder deed.

De finale werd aangevlogen als een échte strafschoppenserie. Om de beurt moest een teamlid, door de zaal met het ontketende publiek, naar voren om een shoot-out vraag te beantwoorden. Hierbij kreeg men de keuze uit twee spelers en moest men een keuze maken voor de speler die de meeste wedstrijden voor FC Twente had gespeeld. Proef op de zon.. Heeft Romano Denneboom of Denny Landzaat meer wedstrijden voor Twente gespeeld?

Uiteindelijk trokken we de winst (3-1) naar ons toe en ging de hoofdprijs en alle eer van de FC Twente Jubileum Pubquiz mee naar Denekamp.

Het was de derde keer dat een dergelijke quiz werd gewonnen door de Denekampers, na de online editie van de Tukkerproat Mega FC Twente Quiz in 2021 en de fysieke quiz van een jaar later bij Stanislaus Brewskovitsch in Enschede.

In 2015 moest men de overwinning nipt aan Supportersvereniging Goor laten. Destijds werd de finalequiz georganiseerd tijdens het jaarlijkse voetbalgala van De Twentsche Courant Tubantia bij de Grolsch fabriek, ter ere van het 50-jarig bestaan van FC Twente.

Eerder die maand had Denekamp zich bij café De Troll in Weerselo bij de regio-editie al geplaatst voor de finale bij de Grolsch. Bij de finale greep de afvaardiging uit Goor toen de overwinning met 21 punten. Wij eindigden toen met 20 punten als tweede, gevolgd door Eibergen en De Vriendenkring (beiden 15 punten).

Samen met De Vriendenkring en FC Twente zijn wij voornemens om de volgende editie in Denekamp te organiseren. Net als bij het Eurovisiesongfestival streeft men er naar om de winnaar de eerstvolgende editie te laten organiseren! To be continued..

Gegeven: 10 (oud-)spelers van FC Twente
Gevraagd: voor- en achternaam

LET'S QUIZ!

info@letsquiz.nl www.letsquiz.nl 053 - 200 56 58

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



ERIC EN BAS ONMEUNIG BEDANKT!

DOOR: IWAN BULT

Net toen we dachten dat alles wel zo ongeveer was gezegd en geschreven over het kampioenschap van FC Twente in 2010, was daar ineens Martin Jol. De oud-trainer van Ajax zat dit seizoen bij Goedemorgen Eredivisie en kwam met een heel opmerkelijke analyse over dat seizoen. Jol, ook nog eens oud-speler van FC Twente, vertelde dat FC Twente het kampioenschap te danken had aan het Twentse klikje in de Zeister bossen. Te weten Henk Kesler en Jaap Uilenberg. Zelfs bij het Ajax zo gezinde De Telegraaf rolden ze van de bank, toen ze dit complot hoorden. Martin Jol vertelde dat ze iedere keer na een Europese wedstrijd, een verre uitwedstrijd te verwerken kregen. En daar dan punten lieten liggen. Ajax kwam uiteindelijk één punt te kort in het kampioensjaar van onze trots.



En dat vroeg natuurlijk even om een klein onderzoek. Op 1 oktober 2009 speelde Ajax een Europese wedstrijd tegen Anderlecht in Brussel. Nou niet echt een reis waar je van ondersteboven raakt. Maar goed, in het weekend daarna speelde Ajax bij Roda JC. In het enorm verre Kerkrade. Ajax speelde daar die middag met 2-2 gelijk en kreeg ook een rode kaart te verwerken voor Urby Emanuelson. Wat veel opvallender is dat de scheidsrechter van dienst die middag Eric Braamhaar was. De arbiter uit het Twentse Enter floot deze wedstrijd, die de Amsterdammers dus uiteindelijk puntenverlies opleverde.

Begin december 2009, speelde Ajax in Roemenië bij Timisoara ook een Europees duel. En de wedstrijd daarna leverde Ajax zelfs een nederlaag op. Echt ver was de uitwedstrijd overigens in de competitie niet, want ze moesten tegen FC Utrecht. Het werd die middag 2-0 voor de Domstedelingen. Ajax kreeg die



wedstrijd overigens opnieuw een rode kaart te verwerken. Vurnon Anita kreeg twee keer geel. Maar wat veel opvallender is dat de scheidsrechter van dienst die middag onze eigen Bas Nijhuis was. Of hij toen ook al helemaal nergens voor floot, weet ik zo niet meer.

Het huilverhaal van Jol trok de wonden van Ajax over dat seizoen nog maar een keer open. Wellicht voelden zij een keer wat wij al jaren voelen bij scheidsrechters als destijds Pieter Vink en Kevin Blom. Of tegenwoordig Pol van Boekel en Serdar Gözübüyük. De terechte titel uit 2010 vergeten wij als Twente supporters nooit meer. Maar het is dankzij Martin Jol mooi om te weten dat er vanuit heel Twente in dat jaar is bijgedragen aan het enorme volksfeest. Dus daarom: Eric en Bas, onmeunig bedankt!

Iwan Bult



SPONSOREN

ZILVER



SUPPORTERSVERENIGING FC TWENTE MAAKT ZEER GESLAAGDE TRIP NAAR BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH!

DOOR: JORDY MORSINK

Met de Activiteitencommissie speelden we al langer met het idee om eens een tripje te organiseren naar de Duitse Bundesliga. Het moest een tripje worden naar een club en stadion waar 'men nog niet of nog niet zo vaak zal zijn geweest'.

Het is weliswaar amper twintig kilometer over de grens, mits je de grensovergang bij Venlo pakt. Voor je het weet sta je voor het Borussia-Park, de eindbestemming voor een bezoek aan Borussia Mönchengladbach. "Die Fohlen". Ook vanaf het Nicolaasplein in Denekamp was het tripje overigens prima te doen. Na twee tot tweeënhalf uur rijden bevonden we ons in de wereld van bier, bratwurst en 'gemütlichkeit'. Dat klinkt toch als het walhalla?

Door 'In de Hekken', een toonaangevende website op het gebied van voetbal- en supporterscultuur in Nederland en België werd Borussia Mönchengladbach onlangs al een ideale instapclub voor iedere voetballiefhebber genoemd. Dat kunnen we, na ons tripje van enkele maanden geleden, inmiddels beamen. Een mooie dag!

Voormalig Europese grootmacht met een familiair karakter.

Borussia Mönchengladbach oogt op veel vlakken als een kleine, hechte club. Af en toe succesvol, maar meestal niet. Toch was deze club ooit een van de grootmachten van Europa. In de jaren zeventig kende Die Fohlen een gouden periode: binnen tien jaar tijd speelde de club maar liefst vijf Europese finales en waren er hoogtepunten: de UEFA Cup werd gewonnen in 1975 (tegen FC Twente) en 1979 (tegen Rode Ster Belgrado). Daarmee schreef de club geschiedenis, zowel in Duitsland als daarbuiten. Terecht mag Borussia Mönchengladbach zich dan ook een echte Traditionsverein noemen.

Na die succesvolle jaren brak een lange, magere periode aan op Europees niveau. Toch waren er af en toe nog lichtpuntjes. De Champions League-campagnes van 2016/2017 (groepsfase) en 2020/2021 (achtste finales) waren recente hoogtepunten. Vooral het seizoen 2016/2017 staat in het geheugen gegrift bij de fans, met ontmoetingen tegen grootmachten als FC Barcelona, Manchester City en Celtic. Mönchengladbach verzamelde vijf punten en plaatste zich daarmee voor de Europa League.

Daarin werd de club uiteindelijk in de achtste finales uitgeschakeld door de landgenoten van Schalke 04.

Een historische ontmoeting: Twente vs. Gladbach

De UEFA Cupfinale van het seizoen 1974/75 was pas de vierde in de geschiedenis van het toernooi. Borussia Mönchengladbach stond er voor de tweede keer, tegenover het relatief jonge FC Twente – dat nog geen tien jaar bestond en voor het eerst een Europese finale bereikte. De heenwedstrijd werd op 7 mei 1975 gespeeld in het Rheinstadion in Düsseldorf. De return volgde op 21 mei in het Diekman Stadion in Enschede. Voor het tweede jaar op rij stond er een Nederlandse club in de finale (Feyenoord speelde in 1973 de eindstrijd).

Gladbach had aanzienlijk meer Europese ervaring, onder andere als verliezend UEFA Cupfinalist in 1973, toen het over twee duels verloor van Liverpool. In eigen land was de ploeg op dat moment dominant. Het zou zich dat seizoen laten kronen tot kampioen van de Bundesliga en herhaalde dat kunstje in 1976 en 1977, met o.a. topspelers als wereldkampioenen van 1974 Bertie Vogts, Herbert Wimmer, Jupp Heynckes, Rainer Bonhof en Wolfgang Kleff. Twee jaar later zou Borussia opnieuw een Europese finale bereiken. De club bereikte de finale van de Europacup I, na de jarenlange suprematie van Ajax en Bayern München in de jaren zeventig. Die finale, tegen Liverpool, ging echter verloren.

Terug naar die ene finale. Ondanks de favorietenrol kwam Gladbach in de eerste wedstrijd niet langs Twente. Maar in de returnwedstrijd in Enschede maakte de ploeg korte metten met de Nederlandse hoop. Binnen tien minuten, nog voordat alle 21.767 voetbalfans het stadion in waren, stond het al 0-2 dankzij goals van Allan Simonsen en Jupp Heynckes. Twente's droom spatte uiteen en de Duitsers liepen uit naar een overtuigende 1-5 zege. Heynckes bekroonde zijn optreden met een hattrick – een pijnlijke nederlaag voor Twente, en een gemiste kans op Europees succes.

Een onverwachte vriendschap

Na de UEFA Cupwinst in 1975 stond Borussia in 1977 in de finale van de Europacup I. Die werd weliswaar verloren, maar leverde iets onverwacht waardevols op: een hechte vriendschap tussen de fans van Borussia

Mönchengladbach en Liverpool FC. Tegen alle verwachtingen in – gezien de historische vijandigheid tussen Duitsers en Engelsen – ontstond er onderlinge waardering. Tot op de dag van vandaag hebben alle Britse tegenstanders een bijzondere plek in de clubhistorie van Gladbach. De club ziet het als een eerbetoon aan de bakermat van het voetbal. Ondanks dat Liverpool tweemaal een Europese droom in de weg stond, bloeide er een vriendschap op die tot op heden standhoudt – een vriendschap voor het leven.



Groter dan verwacht

Borussia Mönchengladbach mag weliswaar op basis van het verleden een grote club worden genoemd. Kijken we echter naar het heden, dan zijn de successen marginaal. De prestaties op het veld zijn die van een grauwe middenmoter. Het stadion ziet er aan de buitenkant modern en strak uit, maar oogt niet heel groot. En de sfeer op het plein is familiair, maar schijn bedriegt. Eenmaal binnen in het stadion blijken er ruim 53.000 toeschouwers op de tribune te zitten die voor een heerlijke sfeer zorgen. Daarmee is Borussia Mönchengladbach voor ons in ieder geval groter dan verwacht.

Voor dat we het stadion in gingen was het érg gezellig op het plein voor het stadion. Hier stonden we met (bijna) iedereen uit onze bus bij elkaar. Vanzelfsprekend werd het drinken van het nodige gerstenat gecombineerd met erg inhoudelijke gesprekken over de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Op dit stadionplein hadden ze zelfs een enorm scherm staan, zodat andere wedstrijden uit de Bundesliga ook gevolgd konden worden. De perfecte invulling van de zaterdagmiddag!

Daar waar wij de voorkeur gaven om in de nabijheid van een lokale biercarroussel te blijven, hadden we er ook voor kunnen kiezen om een kijkje te nemen bij het mythische 'Bökelberg' stadion. Het stadion wat in 2004 verlaten werd voor het huidige stadion. Verder hebben we het clubmuseum 'Fohlenwelt' aan ons voorbij laten gaan. 'Fohlenwelt' schijnt een uniek museum te zijn, dat de clubgeschiedenis in alle facetten laat zien. Met oude unieke shirts, bijzondere verhalen en een uitgebreide 'schatkamer', waarin de prijzen die de club door de jaren heeft verzameld op een fraaie wijze worden getoond. Kortom, er zijn nog voldoende redenen om nog eens terug te keren bij Borussia Mönchengladbach.

Weinig verheffend

Dan nog heel even kort over de wedstrijd. De wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het werd geen grootse wedstrijd. Tim Kleindienst opende de score voor Mönchengladbach in de 25e minuut met een

kopbal na een voorzet van Florian Neuhaus. Kort daarna, in de 30e minuut, bracht Hugo Ekitiké Frankfurt weer op gelijke hoogte met een schot van dichtbij in de rechterbovenhoek.

De wedstrijd kende verschillende hoogtepunten, waaronder een aantal gemiste kansen en reddingen aan beide zijden. In de eerste helft kreeg Mario Götze een gele kaart voor een ogenschijnlijk harde overtreding, terwijl Ko Itakura en Michy Batshuayi ook op de bon gingen. In de tweede helft waren er meerdere wissels, maar geen van beide teams wist het net nogmaals te vinden, ondanks pogingen van onder andere Can Uzun en Nathan Ngoumou. De wedstrijd eindigde zonder verdere doelpunten, waardoor beide teams genoeg moesten nemen met een punt.

Fanatiek uitvak

De sfeer was er niet minder om. Met 53.000 toeschouwers was het stadion uitverkocht. En zowel op de Nordkurve (de fanatieke aanhang van de thuisploeg) als in het fanatieke uitvak zat de sfeer er goed in. Een uitvak dat overigens nog veel ruimer was, omdat supporters van Frankfurt ook gewoon links- en rechts tussen het thuispubliek zaten. Geen gedoe. Geen restricties vanuit de bond en overheid. Daar kan het dus wel. Het uitvak zorgde, ondanks het weinig verheffende spel, negentig minuten lang voor een prima sfeer. Een pyrootje, een rookbommetje, gezang en getrommel in combinatie met een vlaggenparade. Wij bekeken het vanaf de tribune met een goede beker bier en broodjes bratwurst. Dit is nou precies hoe men voetbal wenst te beleven. Een topdag!

Mooie instapclub

De 'gemütlichkeit', bier en bratwurst, een mooi en sfeervol stadion én plein en de mogelijkheid om op een toegankelijke wijze een inkijkje in de historie van Borussia Mönchengladbach te krijgen, maakt deze club voor veel Nederlanders geliefd. Een populaire voetbalbestemming, net over de grens. En daarmee een mooie instapclub voor iedereen die de Bundesliga wilt bezoeken. Echt een aanrader!

SPONSOREN

ZILVER

HET PUNT VOOR GEZELLIGHEID

STERREBOS

BEUNINGEN

MEER BLAAUW OP DE BOUW!!

Blaauw

STUCADOORSBEDRIJF

IWAN BLAAUWSEERS DE KAREKIET 2D 7591 JC BEUNINGEN
TEL: 06 21 51 42 72 INFO@BLAAUWSTUCADOORSBEDRIJF.NL



TIERARZTPRAXIS
wietmarschen



T T O

TIJNK TOTAAL ONDERHOUD



VOLLENBROEK

DIENTVERLENING



WASSINK

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
BREKLENKAMP 0541-229253
WWW.LOONBEDRIJFWASSINK.NL



Wissink Techniek

Installatie | Energie | Onderhoud



WOORDPUZZEL

T	E	W	G	H	G	N	H	T	A	M	M	G	T	X	W	J	Z
P	W	P	A	X	F	T	R	O	T	S	P	K	A	V	O	U	V
B	O	H	M	N	O	A	B	E	R	B	U	S	B	H	P	N	V
G	S	J	C	A	W	S	I	J	Y	Y	R	I	O	D	R	N	K
R	L	Q	O	D	K	I	C	K	L	L	R	I	B	M	D	E	S
O	N	E	M	Y	P	E	V	H	K	F	V	B	B	X	W	R	R
L	R	R	K	Y	Q	H	N	R	A	Y	S	L	J	U	P	S	E
S	H	C	E	N	N	R	K	E	X	L	N	R	O	T	S	T	T
C	X	Q	V	K	I	X	B	E	D	C	K	K	U	I	S	A	R
H	D	S	E	L	H	W	W	M	T	L	G	E	U	E	C	L	O
R	G	T	O	T	A	C	S	G	R	S	A	A	F	F	F	M	P
R	G	E	K	P	N	P	S	F	N	E	E	B	R	V	O	N	P
P	B	W	S	N	R	E	I	O	L	I	U	V	T	R	Z	K	U
J	G	A	P	K	V	O	W	K	B	O	T	E	M	E	U	G	S
E	I	R	N	U	N	B	P	T	L	M	W	S	R	G	O	K	Q
O	L	D	W	G	I	N	T	P	C	A	T	L	O	T	C	V	V
T	I	H	W	Y	T	A	T	W	E	F	M	M	S	O	S	X	K
A	M	A	R	B	G	V	L	O	M	R	G	N	I	R	U	E	J

- BOSCHKER
- FCTWENTE
- MALKI
- OOSTING
- SCHALKE
- SUPPORTERS
- VAKP
- VLAP
- BRAMA
- GROLSCH
- NKUFO
- PROPPER
- STEWARD
- TROTS
- VAN
- VOETBAL
- DENEKAMP
- JEURING
- NOABERBUS
- ROTS
- STREUER
- UNNERSTAL
- VESTE
- WOLFSWINKEL

SPONSOREN

ZILVER



PUZZELS

*Unnerstall is zijn handschoenen kwijt.
Kun jij hem de weg wijzen?*



Waar is de bal?



Antwoord vind je op pagina 44

PUZZELS

Zoek de 10 verschillen



Antwoord vind je op pagina 44

WINACTIE

Ben jij de grootste FC Twente Denekamp fan?

Laat het zien!

Maak een originele foto waarmee jij bewijst dat jij dé ultieme FC Twente Denekamp supporter bent.

Wat kun je winnen?

Een officiële FC Twente vlag én een exclusieve FC Twente Denekamp vlag!

Meedoen? Zo doe je mee:

Stuur jouw foto vóór 1 december 2025 in via:

- Facebook (DM)***
- Instagram (DM)***
- Of per e-mail***

De winnaar maken we bekend op 1 januari 2026 via onze Facebook- en Instagrampagina's.

Door deel te nemen ga je ermee akkoord dat je naam en ingezonden foto online gepubliceerd mogen worden.

Laat die Twente-trots maar zien en doe mee!



ONDER JE HUID

DOOR: ERWIN WAANDERS

Ken je dat gevoel? Dat iets onder je huid gaat zitten en wat je ook probeert, het laat je niet los. Je gaat er mee naar bed en je staat er weer mee op. Noem het een virus of onvoorwaardelijke liefde.

Zoiets als FC Twente. Wie eenmaal dat magische rode shirt om zijn schouders heeft, als voetballer of als supporter, is voor altijd verknocht aan die club.

In goede en slechte tijden. Naarmate je ouder wordt, vervagen de herinneringen aan wat ooit was. Het Diekman, dat verfoeide stadion. Verfoeid door velen elders in Nederland. Onlangs moest ik er weer aan denken toen een collega van me letterlijk 'Ter Plekke' ging aan de J.J. Van Deinselaan.

Bij de stenen toegangspoort en de witte bogen haalde hij herinneringen op aan vervlogen tijden. Ooit de entree van het plein naar het stadion Diekman. Met zijn oude, fier overeind staande stadionlampen. Bij avondwedstrijden zag je van verre de lampen al branden. Pure nostalgie. De opwinding als je vanuit de smalle straten steeds dichterbij het licht kwam. De geur van de hamburgers en braadworsten kietelde je neus en je smaakpapillen.

Nu, zoveel jaar later past De Grolsch Veste als een warme winterjas. Een stadion waar supporters trots op zijn. En terecht. Elke twee weken het huis van Enschede. In een stad die al zoveel te verduren heeft gehad. De grootste tragedie in ons collectieve geheugen is de Vuurwerkcramp. Iedereen weet nog waar hij of zij was op 13 mei 2000, het moment dat de vuurwerkopslag van SE Fireworks explodeerde en een woonwijk wegvaagde. 23 doden vielen er te betreuren, 1000 gewonden. En even zovele verhalen over wat was en nooit meer zal zijn.



FC Twente speelde een dag na de ramp de meest schandelijke wedstrijd uit haar geschiedenis. Gedwongen en wel. De KNVB bleek niet te vermurwen.

Rond 13 mei van dit jaar kwam alles samen. De herdenking van 25 jaar Vuurwerkcramp, het indrukwekkende boek over de ramp van mijn collega Lucien Baard. Volgens hem het boek dat geschreven moest worden. Met een hoofdstuk over die wedstrijd bij Feyenoord die nooit gespeeld had mogen worden.

Maar ook het waanzinnige eerbetoon van de creatieve geesten van Vak-P en de mensen met gevoel voor de stad, de regio maar bovenal de club. Zelden stond het kippenveld zo op mijn armen als die middag van 16 mei. In gedachten bij alle slachtoffers en nabestaanden.

***Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind
loopt nu geen enkel kind***

Dat was het moment dat ik opnieuw besepte hoe enorm FC Twente onder mijn huid is gaan zitten. Een club met zulke supporters, die meer zien dan de bal op de paal of Sem Steijn als terechte winnaar van de gouden schoen. Oog voor de wereld om zich heen. Die nemen het op de koop toe dat 'we' een jaar geen Europees voetbal spelen. Dat we even weer een pas op de plaats maken, om er straks weer een of twee vooruit te zetten. Zoals dat past bij Enschede en bij ons FC Twente.



SPONSOREN

ZILVER



EEN TWENTS WONDER OP OLD TRAFFORD:

DOOR: JORDY MORSINK

Een Twents wonder op Old Trafford: duizenden Tukkers, één droomavond van een toch al fantastische dag.

Wat er aan vooraf ging..

Vrijdagmiddag 30 augustus om 13:00 begon de loting voor de Europa League seizoen 2024-2025. FC Twente was één van de 36 clubs die zouden gaan deelnemen aan de Europa League. Het Europees toernooi kent sinds dit seizoen een nieuwe opzet. Het zal niet langer bestaan uit meerdere poules, maar uit één grote competitie. Tijdens de loting werd FC Twente gekoppeld aan acht verschillende clubs, met Manchester United 'away' als het mooiste affiche! Wat gaaf! Daar moeten we mee naar toe!

Het definitieve speelschema zou dit zaterdag bekend worden gemaakt. Wat gaat het ons brengen?

- Manchester United uit
- Lazio thuis
- Fenerbahce thuis
- Olympiakos uit
- Union SG thuis
- Malmö uit
- Besiktas thuis
- Nice uit

Zaterdagmiddag 31 augustus, tussen 13.00 en 14.00 uur afgesproken met René (Vollenbroek red.). Het speelschema zou zo niet veel later bekend worden gemaakt door de heren van de UEFA en we wouden direct boeken, zodra er meer bekend zou worden. Wachten en wachten. Ondertussen al mogelijke reizen bekeken op het internet en na enkele glazen Franziskaner Weissbier van 50CL was het mooi geweest. Om 16.30 uur was er nog altijd geen speelschema bekend.

Op het moment dat ik me zelf had verplaatst naar het terras van Skik werd dan ein-de-lijk het schema bekend. Inmiddels was het 19.48 uur. Om 20.55 uur was het René gelukt om een vlucht te boeken van Düsseldorf naar Manchester. Wij zouden woensdag 25 september om 06:45 vanaf de Duitse luchthaven naar Engeland vliegen. Wat kon er nog mis gaan?

René kreeg maar geen definitieve bevestiging van de boeking. Qua status bleef het op "aan het



verwerken" staan. 'T löp wa los' werd er nog gezegd.

De zondag waren we aanwezig in Stadion Galgenwaard voor FC Utrecht – FC Twente. Na een 0-1 van Sam Lammers werd er uiteindelijk met 2-1 verloren van de ploeg van Ron Jans. Met het nodige chagrijn vertrokken we weer huiswaarts. Terug naar 'n Doarp. We reden nog maar net op de A28, toen het bericht kwam dat men onze boeking niet kon bevestigen en dat het betaalde bedrag teruggestort zou worden. Kortom, de geboekte vlucht was geannuleerd. Kloten!

Inmiddels waren de prijzen enorm opgelopen door de duizenden uiteenlopende zoekopdrachten van tal van Twente supporters. Zoekopdrachten én boekingen via de websites van luchtvaartmaatschappijen (zoals EuroWings) zelf én via websites zoals Skyscanner. Deze zogenaamde metasearch zoekmachine/vergelijkingswebsites hebben ons uiteindelijk de das omgedaan. Er waren meer boekingen binnen gekomen, dan dat er stoelen beschikbaar waren voor de geboekte vlucht.

De zoektocht startte opnieuw. Hierbij werden er tal van opties overwogen. We konden gaan vliegen op Liverpool, een dag eerder vertrekken, wellicht een tussenstop in Dublin of Kopenhagen overwogen of vliegen vanuit Hamburg of Brussel. Uiteindelijk werd het de trip van Düsseldorf naar Birmingham. Hier konden we vervolgens met de trein of taxi naar Manchester reizen. Maandagochtend 02-09 om 11.37 uur was het ein-de-lijk geregeld!

De reis begint

In de nacht van 24 op 25 september vertrokken we vanuit Düsseldorf, de tassen vol rood-witte trots en het hart kloppend van spanning. Na een

nachtrust van kraapen 3 uur trommelde de wekker ons om 01.45 uur uit bed. Na enkele leden van het gezelschap opgepikt te hebben, vertrokken we richting het vliegveld.

Op het moment dat we de auto parkeerden in de parkeergarage in Ratingen kregen we door dat onze vlucht 2,5 vertraging had. Ietwat zuur, maar dan maar het beste er van maken. Dat resulteerde al snel in een bestelling (door één van de leden van het gezelschap met de achternaam Vollenbroek) van enkele fraaie glazen Radeberger.

Ter informatie voor de liefhebber.. De Radeberger Exportbierbrauerei GmbH is een Duitse brouwerij gevestigd in Radeberg bij Dresden. De brouwerij beweert de eerste in Duitsland te zijn die uitsluitend bier in pilsstijl brouwt. Met nog wat 'wachtijd' voor de boeg en met de nodige bierkenners in ons midden besloten we om over te gaan tot een beoordeling van het biertje. De panelleden oordeelden streng doch rechtvaardig en kwamen tot 'zoetmoutig en lichtfruitig', 'lekker hoppig en iets bitter in de afdronk' en tot 'iets aparte moutige, kruidige, iets roggeachtige smaak, maar wel lekker doordrinkbaar'.

Overigens drie personen van ons gezelschap waren op dat moment al wel op weg naar Manchester. Zij hadden een directe reservering via Eurowings gedaan, waardoor hun boeking 'gewoon' bevestigd was. Daar waar de overige zeven van het gezelschap om 06:45 uur zouden vliegen naar Birmingham, was het 09:30 uur voordat de deuren van het vliegtuig sloten. Aangekomen in Birmingham snelden we ons naar de taxichauffeur. Deze man stond al ruim tweeënhalve uur op ons te wachten en had het recht om na 3 uur vertraging te vertrekken. Saved by the bell. Hasham, 'the cab driver', bracht ons netjes in iets meer dan anderhalf uur naar Manchester. Rond het middaguur waren we dan ein-de-lijk op de plek van bestemming.

Voorzitter Niels Vollenbroek had amper een voet buiten de taxi gezet of hij maakt al kennis met de "Bobbies". In Engeland kun je een boete krijgen voor het weggooien van een sigaret op straat. De boete kan oplopen tot £150 (ongeveer €175), maar kan in sommige gebieden hoger zijn. Deze boete is onderdeel van de inspanningen om zwerfafval tegen te gaan. Meneer werd haarfijn op de bon geslingerd. Uiteindelijk heeft Niels een dag later zijn charmes in de strijd gegooid om het boetebedrag nog enigszins te drukken. Waar het boetebedrag uiteindelijk op uit is gekomen én wat hij hier voor heeft moeten doen, dat weet zelfs 'zien breur' niet.



Na een kort stukje lopen naar het Ibis hotel aan de Portland Street 96 besloten we rap de tas op de kamers te droppen en de roep van de inmiddels stevig protesterende maag te beantwoorden. Na een "footlong" bij de Subway haastten we ons richting Tank & Paddle, een kroeg gelegen in Printworks. Printworks wordt ook wel omschreven als 'a buzzing, entertainment and leisure complex'. Persoonlijk heb ik Tank & Paddle vooral ervaren als een hut waar je zo rap als mogelijk weer weg moest zijn, op het moment dat je permanente gehoorschade wenst te voorkomen. Eenmaal binnen werden we overvallen door een overvloed aan decibellen. Het waren niet de klanken van Jannes, de Rapsodies of de Four Tak en evenmin van Oasis of Simply Red. Ik weet niet waar het voor door moest gaan, maar het zal een kruising zijn geweest tussen metal en hardcore. Kortom een terreur voor je gehoor. We besloten dan ook om bij diverse stewards ons omwisselbiljet in te ruilen voor een officieel wedstrijdkaartje voor later die avond. Niet wetende dat het uiteindelijk van invloed zou zijn op 'het blok' waar je naar toe gedirigeerd zou worden in het stadion.

Met het wedstrijdkaartje op zak besloten we ons heil te zoeken aan het Shambles Square. Al vrij snel kwamen we meerdere Denekampers en andere bekenden tegen, zoals de heren Veelders, Thijmen olde Rikkert en Stef Kuipers. Het was er al gezellig druk en we vonden een prima plekje voor het Mitre Hotel. Een nostalgisch kroegje, wat kennelijk ook nog dienst had als hotel. Lopend naar buiten, met een vijftal pints Carling in de hand, werden ik en Onno opgewacht door een aantal zeer dorstige heren én een tweetal dames. Het was het eerste biertje van die dag en zéér zeker niet de laatste. Dat een pintje er £9,50 per stuk kostte, namens we op dat moment maar even voor lief. Overigens kwamen we er snel achter dat het bier bij het naastgelegen The Crown & Anchor een stukje goedkoper was én, belangrijker nog, sneller te verkrijgen was. We werden hier, met name, verblijd met brouwsels van Joseph Holt. Dit is een brouwerij uit de stad Manchester zelf. Men schijnt vooral bekend te zijn van het bier 'Two Hoots' en 'Northern Hop'. Bij ons gezelschap viel de keuze met name op het bier 'Diamond' en 'Crystal Gold'. Uit diverse ervaringen en gezien de vele bestellingen op die middag durf ik te concluderen dat deze bieren goed doordrinkbaar zijn.



Na een zeer gezellige middag sloten we aan bij de 3.500-4.000 Twente supporters die zich van het plein zouden verplaatsen naar Old Trafford. Alles bij elkaar een wandeling van 4,5 – 5 kilometer. Dat deden we in de stromende regen, gedurende ca. anderhalf uur. Een unieke ervaring. Enorm gaaf. De duizenden Twente-supporters zorgden voor een zee van rood die zich verspreidde over de stad. De rode zee kwam hierbij o.a. langs het spelershotel. Hierbij stonden de spelers van FC Twente voor het raam van het Hilton Hotel naar buiten te kijken. Zo gaaf! Overal waar je keek, zag je bekende gezichten en hoorde je vertrouwde liederen.

Logischerwijs was het druk voor de ingang van het stadion. Ondertussen was het nog altijd aan het gieten. Heerlijke Engelse tafereel voorafgaand aan deze, uiteindelijk, historische voetbalavond. Bij de entree van het uitvak was er het nodige tumult. Daar waar we in Nederland één uitvak hebben en het doorgaans geen moer uit maakt waar je gaat staan/zitten, houdt men er in Engeland een andere werkwijze op na. Gevolg: We zaten bijna allemaal door elkaar en in een ander blok. Dit leverde de nodige chaos op én een zoektocht in het uitvak. Uiteindelijk stonden we vijf aan vijf bij elkaar. Voor ons stond Thomas Koopman met zijn vader. Het is toch fantastisch dat je dit soort momenten met elkaar mag delen? Mooi om te zien!

FC Twente op Old Trafford. Dat hadden we ons medio 2018-2019 toch niet voor kunnen stellen? Laat staan dat we er over mochten dromen.. Dit immense voetbalbouwwerk maakte indruk. Het is wellicht oud en gedateerd, maar het ademt voetbal en historie. Geweldig. Toen eenmaal het eerste fluitje had geklonken, waarmee Twente na twaalf jaar zijn rentree maakte in een Europees hoofdtoernooi, was het tijd om te vechten voor een resultaat.

Daar had Sam Lammers in de eerste helft voor kunnen en ook wel moeten zorgen. Diogo Dalot was bij de cornervlag veel te gemakzuchtig in een duel met Bart van Rooij en liet zich zo de bal afsnoepen. Van Rooij vond de vrijstaande spits, maar Lammers kreeg in kansrijke positie de bal niet aan de goede kant van de paal. Manchester United viel tegen. Het tempo was vaak te laag, de passing te slordig. Daardoor kon FC Twente aardig meespelen. Toch moest FC Twente opgelucht ademen toen doelman Lars Unnerstall zijn klasse toonde. Een voorzet op het

hoofd van Lisandro Martínez kwam terecht op de voeten van Mees Hilgers, die de bal bijna in zijn eigen doel werkte. Met een katachtige reflex van Unnerstall werd de 1-0 voorkomen.

Maar de openingstreffer viel even later alsnog. Hilgers kreeg een bal niet goed weg uit het strafschopgebied en Christian Eriksen haalde vol overtuiging uit. Unnerstall was nu kansloos.



Zo kreeg het publiek op Old Trafford toch nog wat om te juichen. Daarna gingen de fans nog eens op de banken staan toen Marcus Rashford met een technisch hoogstandje Ricky van Wolfswinkel door zijn benen speelde. Het waren overigens sporadische uitpattingen van de verder rustige thuisfans. Het uitvak overstemden de thuisfans. Duizenden Tukkers

zongen hun longen uit hun lijf.

Met louter hoogstandjes win je geen wedstrijd. Twente kroop uit zijn schulp en besloot vooral in de omschakeling toe te slaan. Dat leverde na de rust eerst een vrije trap op voor de ploeg uit Enschede. Sem Steijn ging achter de bal staan en dwong André Onana tot een redding. Toch bleef de gelijkmaker niet lang uit. De meegereisde Twente-fans konden helemaal uit hun dak toen Lammers voor de 1-1 tekende. Bart van Rooij nam met een enorme sprint de bal mee naar het strafschopgebied van United. Hij verloor de bal, maar Eriksen was vervolgens zeer laconiek. De Deen liet zich verrassen door Lammers, die de bal afsnoepte. De Twente-spits schoot vervolgens in de korte hoek raak. Wat een euforisch gevoel!

Het geloof in een stunt bij de Engelse grootmacht was er ineens. Al probeerde Joshua Zirkzee die hoop nog de grond in te stampen. De Nederlander in Engelse dienst rommelde wat aan in het strafschopgebied en haalde uit in de korte hoek, weer was Unnerstall de reddende engel. United kwam in de slotfase niet meer tot een doelpunt, al kreeg het daar nog wel enkele behoorlijke kansen voor. Meermaals onderscheidde 'Unnerwall' zich. Zo was er een schot met rechts van Bruno Fernandes, een schot met links van Manuel Ugarte van buiten het strafschopgebied én een kopbal van Harry Maguire. Alles bij elkaar bleef dus 1-1, een prachtig resultaat!

De stemming was uitgelaten. Geweldig! Ondanks dat United al jarenlang stroef draait, blijft het één van de grootste clubs in het mondiale voetbal. Een resultaat op Old Trafford mag dan ook rustig een stunt genoemd worden én deze Europese 'awayday' krijgt een mooi hoofdstuk in de geschiedenisboeken van Twente.

Na afloop zijn we met de taxi terug gegaan naar het hotel en hebben we in de gezellige hotelbar nog een aantal biertjes genuttigd. Dit keer werden we verblijd met enkele glazen Stella Artois. Dit is een van oorsprong Belgische pils van het concern AB InBev. Het bier wordt (van horen zeggen) geplaagd door de reputatie van hoofdpijn, maar daar hadden we als dorstige honden geen hinder van. Stella Artois schijnt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een groot op het moment dat ze gereed waren om geconsumeerd te worden. De meesten hadden sinds de middag geen hap meer gegeten, dus besloten we de lokale McDonald's aan de Oxford Street met een bezoek te verblijden. Deze toko had overigens meer weg van een openbare veiling dan van een Mc. Een Aziatische ogende jongeman blèrde de bestelnummers bij elkaar, op het moment dat ze gereed waren om geconsumeerd te worden. Mijn lieve hemel.. One hundred and forty-eight. Again. One hundred and forty-eight. Na nog enkele biertjes in de bar, besloten we om ons mandje op te zoeken.



'The day after' zijn we, na een vorstelijk ontbijt, de stad in gelopen. Hier hebben we o.a. een bezoekje gebracht aan een winkeltje met Classic Football Shirts. Je waant je op dat moment als een kind in een snoepwinkel. Prachtig. Daarna zijn we met de tram naar het stadion van Manchester City gegaan. Hier hebben we een rondleiding gehad in het stadion van 'The Citizens' én enkele laatste biertjes gedronken in een typische Engelse pub, gelegen in een gure, ietwat vervallen volkswijk. Weer waren het biertjes van brouwerij Joseph Holt, waaronder de Trailblazer Stout. Dit biertje werd o.a. door de heren Dennis Brunink en Erik Vollenbroek beoordeeld als een rijk, vol en complex biertje, met duidelijke tonen van koffie, chocolade en geroosterde mout. Duidelijke kenners.

Overigens.. De rondleiding door het Etihad Stadium was weinig bijzonders en die kun je rustig aan je voorbij laten gaan op het moment dat je een keer in Manchester bent. Op het moment dat het stadion leeg is, voelt het als een zielloos hok met 0,0 karakter. De kleedkamers, persruimte en dergelijke zijn verder behoorlijk klinisch en 'ademen' geen historie. Persoonlijk vond ik het ietwat teleurstellend dat er überhaupt geen 'trophy cabinet' in het stadion te vinden is en er 0,0 foto's, historische hoogtepunten en/of video's te vinden zijn tijdens de tour. Ze hebben hier nog veel te leren van hun rivalen United en Liverpool. Het meest opvallende in dat stadion? Dat is toch wel dat er Grolsch uit de tapkranen komt in dit stadion. Dat heeft dan we te maken met de overname van Grolsch in 2016 door het Japanse concern Asahi. Asahi is één van de grote(re) sponsors van Manchester City.

Die Engelse pub heette trouwens 'The Grove Inn', de gastvrouw was uitermate vriendelijk en was voorzien van een mooi 'centenbakkie'. Het werd al snel weer gezellig in dat cafeetje. Taxichauffeur Ali Hamza kwam na enige tijd voorrijden om ons terug te brengen naar het vliegveld in Birmingham. We lieten hem overigens wel nog even wachten, want de meesten hadden het glas nog zo goed als vol. Eén iemand van ons gezelschap besloot ook nog twee grote glazen bier mee te nemen voor de taxirit. Onuitputtelijke dorst. We verlieten Engeland in dezelfde omstandigheden als hoe we er aan kwamen. In de stromende regen. Deze stromende regen veroorzaakte een enorme file rondom het vliegveld van Birmingham. Het verkeer leek muurvast te staan, waardoor we besloten om het laatste stuk lopend te volbrengen.

Op de terugweg kreeg het andere deel van ons gezelschap te maken met forse vertraging. Hun vlucht van Manchester naar Düsseldorf liep zelfs zo ver uit dat er niet meer geland mocht/kon worden op Düsseldorf en er dus uitgeweken moest worden naar Keulen. Uiteindelijk was dit trio rond 04:45/05:15 thuis. De zeven andere heren lagen rond de klok van 01:45/02:00 allemaal al in eigen nest.

Alles bij elkaar een onwijs gaaf tripje! Helaas moeten we minimaal een jaar wachten op de volgende Europese uitwedstrijd..



SPONSOREN

GOUD

SINGRAVEN 
FULL SERVICE

De EIK
Administratie én Advies



EEN TOPPER IN DE DO(R)P!

SIEBE VAN LANGEN

“Mijn doel is om volgend jaar mijn profcontract te tekenen”

Hier in Denekamp is het onderhand normaal geworden dat er weer een jongen of meisje vanuit SDC '12 doorstroomt naar de jeugdacademie van FC Twente, maar dat is het natuurlijk niet. Erg bijzonder is dat wel. Dat er volgend jaar twee keepers uitkomen bij het Onder 17 en Onder 19 team van FC Twente is buitengewoon speciaal. Een van hen is toptalent Siebe van Langen, die op een ietwat ongebruikelijke en bijzondere manier terechtkwam binnen de academie.

“We hadden een keepersdag in Losser, waar ook scouts rondliepen. Ik voetbalde en keepte toentertijd. Die dag ging voor mijn gevoel erg goed – zowel op voetballend als op keepend gebied. Ik kreeg naderhand bericht dat ik voor zowel het keepersvak als voetballer stage mocht lopen bij FC Twente. Ik koos er uiteindelijk voor om te gaan keepen. Dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt, denk ik,” vertelt Siebe.

Vanuit het vertrouwde Denekamp, naar de grote stad om stage te lopen bij FC Twente. Hoe was dat?

“Dat was natuurlijk erg spannend in het begin. Je komt in een andere wereld, met andere jongens die je niet kent. Gelukkig was ik daar wel met Sil Blokhuis en medekeeper Jim den Ouden. Uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen. Er zijn jongens die dichtklappen en te zenuwachtig zijn. Dat kan een valkuil zijn. Ik heb nooit spanning, maar heb er altijd zin in. Daarnaast heb ik ook wel een klein beetje schijt, maar dat moet je ook wel hebben. Vooral als keeper. Die instelling heeft er denk ik wel aan bijgedragen dat ik uiteindelijk permanent bij FC Twente mocht gaan voetballen,” meent Siebe.



Voor veel jongens en meisjes is het een droom om ooit het shirt van FC Twente temogen dragen. Jij speelt er nu al je gehele jeugd en gaat straks voetballen voor het oudste jeugdelftal. Hoe is het om al voor zo'n lange tijd bij FC Twente te spelen?

“Dat is natuurlijk erg bijzonder. Dat weet ik maar al te goed. Ik ben er ook erg trots op. Twente is nu mijn tweede huis en ik merk ook dat het elk jaar steeds professioneler wordt. Ik ben nu zestien en merk natuurlijk ook wel dat de vrienden en leeftijdsgenoten om mij heen het uitgaansleven aan het ontdekken zijn. Mijn vrienden drinken natuurlijk ook graag een biertje. Ik lust er ook wel een, maar dan echt één of twee. Vrijdags blijf ik sowieso thuis, maar zaterdag ga ik wel met de jongens mee. Maar dan let ik ook echt op, want ik heb een doel voor ogen en daar doe ik ook alles voor. Ik ben er elke dag mee bezig. Ik train in de gym, doe extra krachtoefeningen voor het slapen, soms een extra training op het veld en let dagelijks op mijn voeding. Ik at voorheen 1000 calorieën te weinig. Met behulp van een diëtist kom ik nu aan mijn dagelijkse calorieën. Dat heeft me echt geholpen,” zegt Siebe.

Wat is dan je uiteindelijk doel?

"Ik wil graag volgend jaar mijn eerste profcontract tekenen. Dat is mijn ultieme doel. Ik mag ook al meedoen met het Nederlands elftal. Ik weet dat het erin zit, maar ik moet daar natuurlijk hard voor blijven werken en trainen – en dat ga ik doen," meent Siebe.

Elke dag ermee bezig zijn vergt veel fysieke, maar met name ook mentale kracht. Hoe weet je dat elke dag op te brengen?

"Als je een doel voor ogen hebt en veel plezier haalt uit wat je doet, gaat dat wat makkelijker. Ik haal bijvoorbeeld veel plezier uit de wedstrijden en grote toernooien. Op de trainingen haal ik veel plezier uit de kleine partijtjes, met name als ik dan veel te doen heb. Tuurlijk zitten er weleens 'klotendagen' tussen, maar dan gaat de knop gewoon om als ik op het veld sta. Doe je dat niet, dan krijg je dat geheid te horen van de trainers," vertelt Siebe.

Spelen op grote toernooien, opgeroepen worden voor het Nederlands elftal. Je beleeft met name veel mooie momenten. Kun je er een paar met ons delen?

"Een van de mooiste momenten is natuurlijk het opgeroepen worden voor het Nederlands elftal. Je hebt meerdere selectiedagen en van de vijftig jongens blijft er een selectie over met daarin drie keepers, waaronder ik. Dat was een onbeschrijflijk gevoel," meent Siebe.

"Ik mocht daarna een keer invallen tegen België. We stonden 1-0 voor, maar in de 75e minuut schoot een Belg een vrije trap stijf in de kruising, waardoor het op penalty's aankwam. Tijdens de strafschoppenreeks pakte ik er drie van de vier. Die wedstrijd is mijn allermooiste voetbalmoment tot nu toe," meent Siebe.



"Daarnaast voetballen we elk jaar natuurlijk ook op grote toernooien, zoals het Marveldtoernooi in Groenlo of een jeugdtoernooi in de Algarve. Dat zijn voor mij de twee mooiste toernooien, aangezien je daar ook echt tegen de ultieme top van de wereld speelt – bijvoorbeeld tegen Barcelona. Die troffen we een keer in Groenlo. We werden in een half uur helemaal scheel getikt door die jongens. Die waren van een andere planeet. Een speler die mij is bijgebleven is Guille Fernández. Houd hem in de gaten."

Hoe zie je ideale toekomst voor je?

"Hard blijven werken en, zoals gezegd, er elke dag mee bezig zijn om hopelijk volgend jaar mijn profcontract te mogen tekenen. Ik ben zelf ook supporter van Twente, en mijn uiteindelijke doel is natuurlijk om het eerste elftal te halen en in de Grolsch Veste te mogen spelen. Het ging een tijdje rond dat Ajax of Dortmund mij wilde hebben, maar dat klopt niet. Ik wil gewoon bij Twente blijven. Maar als Liverpool komt, zit ik binnen vijf minuten in het vliegtuig, want dat is mijn droomclub," zegt Siebe met een grote lach op zijn gezicht.



Scan en zie Siebe's mooiste voetbalmoment!



Siebe, bedankt voor het interview en veel succes de komende jaren. We kunnen niet wachten om voor jou te juichen in de Grolsch Veste!

SPONSOREN

ZILVER



FC VOETBALKENNIS

THEMA: VOETBALTRANSFERS

DE ANTWOORDEN EDITIE 19

1.

Eind januari werden we allemaal overvallen met het plotselinge vertrek van Manfred Ugalde naar Spartak Moskou. FC Twente deed in het verleden één keer vaker zaken met deze Russische club. Om welke speler ging het destijds?

Quincy Promes zette in augustus 2014 zijn loopbaan voort bij Spartak Moskou. De destijds 22-jarige aanvaller kwam voor 11,5 miljoen over van FC Twente. Tegenwoordig komt Promes louter in het nieuws vanwege allerlei dubieuze activiteiten.



2.

Het vlaggenschip van FC Twente verwelkomde in het verleden een tweetal spelers die de rechtstreekse transfer van DOS'19 Denekamp naar de Enschedeërs maakten. Wie waren dit?

Andre Haafkes en Dick Smink. André Haafkes speelde geen officiële wedstrijd voor het eerste elftal. Doelman Dick Smink speelde twee officiële duels, in april 1972.

3. Na het behalen van het landskampioenschap in 2009/2010 verkocht FC Twente een tweetal spelers aan clubs uit de Engelse Premier League. Om welke spelers ging het hier en naar welke club(s) vertrokken zij?

Cheik Tioté (Newcastle United) en Ronnie Stam (Wigan Athletic FC).

- Tioté overleed in 2017 op 30-jarige leeftijd, nadat hij tijdens een training van zijn club Beijing Enterprises in elkaar zakte. Met name in zijn tijd bij Newcastle stond hij geregeld in de belangstelling van de absolute top.

- Ronnie Stam vertrok naar Wigan Athletic FC, tegenwoordig actief in de onderste regionen van de League One. Stam komt tegenwoordig ook louter nog in het nieuws door verdenkingen van de handel in cocaïne en witwassen.



4.

FC Twente en landskampioen PSV hebben een rijke transfergeschiedenis met elkaar. Vijf keer sloot Twente een huurdeal met de Eindhovenaren. Om welke spelers ging het hier (1999-2024)?

Het ging hierbij om de (tijdelijke) huur van Michal Sadílek, Otman Bakkal, Ismail Aissati, Jelle ten Rouwelaar en Adil Ramzi. In de periode van 1999 tot 2024 kwamen o.a. Lars Unnerstall, Mathias Kjøølø en Adam Maher op contract bij FC Twente, na daarvoor in Eindhoven actief te zijn geweest.

5.

In het verleden trokken 14 spelers de deur van FC Twente achter zich dicht voor een toekomst in Doetinchem bij De Graafschap. Welke 2 spelers waren in 2007 de laatste die deze overstap realiseerden?

Arnar Vidarsson en Resit Schuurman





6. FC Schalke '04 maakte in het verleden, in totaal, circa 10 miljoen over aan FC Twente. Van de in totaal 4 spelers die van Enschede naar Gelsenkirchen transfereerden, moest er voor 3 spelers een transfersom op tafel komen. Voor welke 3 spelers was dit? Voor 3 spelers werd er een transfersom naar Enschede overgemaakt. Het betrof hier Orlando Engelaar (€5.500.000), Niels oude Kamphuis (€3.400.000) en Yuri Mulder (€700.000). Simon Cziommer ging in 2003 transfervrij naar Gelsenkirchen.

7.

In de 20e eeuw (1965 – 1999) verruilden 4 spelers bekerfinalist N.E.C. Nijmegen voor een toekomst bij FC Twente. Dat waren respectievelijk Frans Thijssen, Eric van Rossum, Antti Sumiala en Jörg Sobiech. Tussen 2000 en 2010 waren er nog 4 spelers die dezelfde oversteek maakten. Naar welke 4 spelers zijn wij op zoek? Resit Schuurman, Rob Wielaert, Romano Denneboom en Peter Wisgerhof. Bart van Rooij was afgelopen zomer de eerste speler sinds Peter Wisgerhof die de directe oversteek maakte.



8.

In het verleden heeft FC Twente twee keer zaken gedaan met het Engelse Middlesbrough FC, de club waarmee Steve McClaren in 2006 de UEFA Cup finale behaalde. In 1981 maakte Heini Otto de transfer van Enschede naar Noordoost-Engeland. Welke speler bewandelde één jaar later de omgekeerde weg? Billy Ashcroft. De Engelsman speelde uiteindelijk van 1982 tot en met 1985 voor FC Twente. Ashcroft werd een cultheld in Enschede, alom geliefd vanwege zijn inzet en gekoesterd vanwege zijn markante voorkomen. Met zijn forse bos rode haar en dito snor viel hij flink op en pikte hij af en toe zijn doelpunten mee.

9.

In de zomer van 2021 koos Ricky van Wolfswinkel voor een toekomst bij FC Twente. Hij kwam over van het Zwitserse FC Basel. In de historie van FC Twente completeerde het tot dan toe één keer vaker een (uitgaande) transfer met 'RotBlau'. Voor welke speler zat men destijds aan de onderhandelingstafel?

Dat ging om Daniel Majstorović. De populaire centrumverdediger vertrok in 2006 voor anderhalf miljoen naar Zwitserland. Afgelopen zomer zat men wederom met FC Basel aan de tafel voor de transfer van Sayfallah Ltaief.



10.

Welke aanvaller vertrok in 2015 voor een bedrag van ca. €2.500.000 bij FC Twente en speelde vervolgens voor o.a. Eintracht Frankfurt, Sporting Lissabon, OFI Kreta en 1.FC Magdeburg?

Luc Castaignos. De inmiddels 32-jarige spits zit sinds afgelopen zomer zonder club.

11.

Gijs Smal vertrekt na 4 seizoenen bij FC Twente. Hij heeft onlangs gekozen voor een toekomst bij Feyenoord. In de clubhistorie maakten maar liefst 10 spelers dezelfde (m.i. verschrikkelijke) overstap. Weet jij de spelers die wij hier zoeken?

Ramiz Zerrouki, Renato Tapia, Wesley Verhoek, Karim el Ahmadi, Paul Bosvelt, Clemens Zwijnenberg, Orlando Trustfull, Piet Keur, Jan Sörensen en dus afgelopen zomer Gijs Smal.



FC VOETBALKENNIS

THEMA: DUITSLAND

DE VRAGEN EDITIE 20

In de vorige editie van het FC Twente Denekamp Magazine hadden we een elftal voetbalvragen over 'De transferperiode'. Voor deze editie hebben we gekozen voor een ander thema. Hieronder een elftal voetbalvragen die in enige mate verband houden met onze oosterburen, Duitsland.

Het zijn weer een elftal voetbalvragen geworden, welke voldoende 'voer' zou moeten opleveren om jouw directe collega, vader/moeder, broer(tje)/zus(je) of iemand anders aan de tand te voelen over zijn/haar voetbalkennis. Succes!

1.

Begin februari organiseerde de Activiteitencommissie van deze Supportersvereniging een tripje naar Borussia Mönchengladbach. In het verleden zijn er een drietal spelers die een rechtstreekse transfer van FC Twente naar 'die Fohlen' maakten. Wie zoeken we?

...



2.

FC Twente speelde in het verleden meermaals tegen een Duitse opponent in één van de Europese toernooien. Zo werd de degens o.a. meermaals gekruist met Borussia Mönchengladbach en Schalke '04. Tegen welke Duitse club traden de Enschedeërs vier keer aan?

...

3.

FC Twente huurde in januari 2016 voormalig jeugdspeler Stefan Thesker voor de rest van het seizoen 2015/2016. Van welke club werd hij gehuurd?

...



4.

Dezelfde Stefan Thesker vertrok als aanvoerder na de degradatie in 2018. Naar welke Duitse club vertrok hij?

...

5.

Welke Duitse speler doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en zou later in totaal 230 wedstrijden in de Eredivisie spelen? Dit deed hij overigens voor zes verschillende clubs.

...





6. Jules Reimerink is inmiddels 35 jaar en speelt vandaag de dag voor TuS Bersenbrück, actief op het 5e niveau van Duitsland. De rappe buitenspeler stond te boek als groot talent, maar brak nooit écht door bij FC Twente. Naast Bersenbrück (op zo'n 80 kilometer van Denekamp) kwam hij nog voor een viertal Duitse clubs uit. Noem er minimaal twee.

...



7.

Een vraag over Hans Meyer mag niet ontbreken in dit vragenvuur. De Duitser was tussen 1996 en 1999 de hoofdtrainer in Enschede. Daarna trainde hij nog een drietal gerenommeerde clubs in zijn vaderland. Welke Duitse clubs had hij onder zijn hoede, na zijn periode bij FC Twente?

...



8. Volkmar Groß werd in september 1974 aangetrokken door FC Twente ter vervanging van de vertrokken keeper Piet Schrijvers. In tweeënhalf seizoenen kwam hij in 79 officiële duels uit. Met Twente speelde hij in 1975 o.a. in de finale van de UEFA Cup tegen Borussia Mönchengladbach. Enkele uren voor aanvang van de eerste wedstrijd in Düsseldorf dreigde Groß door de West-Duitse politie gearresteerd te worden. Wat was hier de reden van?

...



9.

Met de komst van Rico Steinmann in 1997 kwam er een voormalig international (23 interlands voor Oost Duitsland) naar FC Twente. Hier werd hij herenigd met Hans Meyer, die eerder bij Chemnitzer zijn trainer was. In twee seizoenen kwam hij in 46 wedstrijden tot drie doelpunten. Van welke club werd hij transfervrij overgenomen?

...



10.

Fredrik Jensen is de laatste speler geweest die voor een transfersom FC Twente achter zich liet voor een toekomst in de 1. Bundesliga. Naar welke club vertrok hij in juni 2018?

...

Scan & bekijk de samenvatting



11.

In september 1993 speelde FC Twente tegen het grote Bayern München. De wedstrijd in Het Diekman werd er uiteindelijk eentje voor in de boeken. Twente verloor uiteindelijk weliswaar met 3-4, maar bracht 'Der Rekordmeister' behoorlijk aan het wankelen. Wie wisten er doel te treffen voor FC Twente?

...

KOORKNAAPJES EN RUSSISCHE ROEBELS

GUIDO TIJMAN

Terwijl onze boys in red op het moment van schrijven weer zijn begonnen met het pezen in de provincie zijn er twee oud-spelers uit de gloriejaren ergens anders peentjes aan het zweten. Tussen het grauwe beton en achter de tralies in plaats van op de groene grasmatten onder een strakblauwe lucht en een goudgeel gerstenat-dorstopwekkende zon. Ik heb het natuurlijk over Quincy P. en Ronnie S.

Afscheid met een reep Mars in het Diekman

Niemand die destijds kon bevroeden dat het zo zou aflopen nadat ze Tukkerland verlieten. Ja, Quincy Promes was ooit een belhamel die werd weggestuurd uit de jeugdopleiding van Ajax. Maar meestal loopt het goed af met spelers die nog kwaliteit en/of discipline bijgebracht moet worden wanneer ze in Twente neerstrijken. Ronald de Boer trakteerde alle toeschouwers in het Diekman op een reep Mars toen hij terugkeerde naar Amsterdam. Andy van der Meijde barste zelfs in huilen uit toen hij terug moest. Na een jaartje met beide poten in de Twentse oale grond keerden ze als volwassen kearls terug om international te worden en een glansrijke carrière te maken. Alhoewel de glans er bij laatstgenoemde op tijd af was nadat hij alle verleidingen in het leven niet kon weerstaan. Maar goed, Promes werd als aanvoerder kampioen met Jong Twente, werd in 2014 international en ging als een grote meneer naar Spartak Moskou. Het leverde Twente 15 miljoen euro op. En de vrolijke, goedlachse knul zelf zou zijn fratsen toch wel zijn verleerd in het steeds onvolprezene Twente?

De Bredase boef die een vracht coke uit Latijns-Amerika zou importeren waar Ferry Bouman nog de hik van zou krijgen

En dan Ronnie Stam. De Bredanaar was niet de meest sympathieke van het kampioensstel. Zo zal iedereen zich nog herinneren hoe hij bij de uitreiking van de van de kampioensschaal binnen een seconde als een ekster het zilverwerk uit handen van aanvoerder N'Kufo trok. Het liefst was hij er nog mee naar zijn roversnest gevlogen om het nooit meer uit handen te geven. En de manier waarop hij een vertrek naar Wigan Athletic forceerde verdiende ook niet de schoonheidsprijs. Maar een crimineel? Nee, hij was niet eens de klootzak van de selectie. Die eer viel Theo Janssen ten deel. Stam was slechts een ratje. Zelfs in het weeldige afrokapsel van Christian Karembou dacht geen haar aan Ronnie die als Bredase boef een vracht coke uit Latijns-Amerika zou importeren waar Ferry Bouman nog de hik van zou krijgen.

Rotte appels

Sinds het vertrek van Janssen in 2011 is er eigenlijk ook al de roep om een nieuwe 'klootzak' onder de achterban. Je hoort het met name de laatste jaren: er zijn te veel knoorknappen en ideale schoonzonen. En te weinig klootzakken, boefjes of ratjes. Spelers met karakter. Grinta. Pit. Gif mot d'r komm'n! Terwijl we achteraf toch wel genoeg klootzakken in de Twentse gelederen hadden. Wat te denken van Lukoki en Brenet die het een romantische gedachte vonden om hun partner op een portie klappen te trakteren? Het door vele supporters gewenste boefje Mo lhattaren blijkt nu dezelfde capriolen te hebben uitgehaald. Dat soort gif

De grote zak stinkende Russische roebels óf voor drie curryworsten meer naar SC Freiburg

Een van onze spelers die ook veelvuldig werd verweten een koorknaapje te zijn is Michel Vlap. Maar bij het tikken van deze column is hij net rond met Spartak Moskou. Opeens krijgt hij een heel ander verwijt: zijn morele kompas zou kapot zijn. Maar in de carrièrefase van Vlap is het natuurlijk ook wel een dilemma: de grote zak stinkende Russische roebels óf voor drie curryworsten meer naar SC Freiburg. Mit pommes mayo, dát dan weer wel. En de club kampt met hetzelfde dilemma. Streuer zei liever aan Franse of Duitse clubs te verkopen. In het verleden waren we met Twente nog wel eens de brave boertjes die het imago vooropstelden. Denk aan het buigen voor de KNVB door daags na de vuurwerkkramp in een vuurwerkgeluidenproducerende Kuip aan te treden of het vrijwillig betalen van een boete aan hypocriete concullegaclubs na een beetje creatieve boekhouding van Joop en Aldo. Ondertussen is Vitesse de boel al jaren aan het besodemieren waarbij talloze buitenlandse gangsters de revue passeren, maar geen haan die ernaar kraait. Maar goed, van een kale arend kun je ook niet plukken. En getuige de Ugalde-transfer hebben ze bij Twente ondertussen geleerd dat je met het schoonste gat niet meedoet om de prijzen. Daar zijn toch die stinkende roebels voor nodig.



Balletje trappen op de luchtplaats

Ondertussen kondigde het briljante X-parodieaccount Prison FC de binnenkomende transfers van Quincy P. en Ronnie S. aan. Misschien mogen ze inderdaad nog een balletje trappen op de luchtplaats. Maar dan in zwart-wit. Niet in Erve Asito, maar wellicht wel iets verderop in de Karelskamp. Wat zullen ze met weemoed terugdenken aan die mooie tijd in het rode shirt met het witte ros.

Guido Tijman



ANTWOORDEN PUZZELS

Zoek de 10 verschillen



Waar is de bal? **3**



SPONSOREN

ZILVER



wolbert
communiceert



WOLBERT & HULSMEIJERS
BOUWBEDRIJF

ZIEMERINK / B.KNUIF
TRANSPORT / VERHUIZINGEN / INBOEDEL OPSLAG



DE BÜTER
Natuurlijk Herefordvlees

Alle sponsoren bedankt voor jullie steun!

Dankzij uw sponsoring kunnen wij steun verlenen aan maatschappelijke en goede doelen en onze mooie supportersvereniging in stand houden!

Sponsor worden?

Wilt u de club ook steunen? Dat kan!
Neem contact op met onze sponsorcommissie via
sponsoring@fctwente-denekamp.nl





SUPPORTERSVERENIGING
**FC TWENTE
DENEKAMP**
SINDS 2008



SCAN DE CODE
EN VUL HET
FORMULIER IN



HET SLOTAKKOORD

BUCK DUURSMa

Wat een contrast met het slot van vorig seizoen, vorig jaar waren de woorden "alles kwam samen" eigenlijk geldt dat voor dit jaar ook, alles kwam samen, soms heel erg goed voetbal maar in het slot van de wedstrijd stonden we wederom met lege handen, geen Europees voetbal volgend jaar. Geen wedstrijdjes tegen Manchester United, Redbull Salzburg of Bodo Glimt, maar thuis tegen Telstar Stormvogels, Excelsior en Heracles. Het kan verkeren.

Na NEC thuis reisde onze FC toch met enige moed naar Alkmaar, we lieten ze alle hoekjes van het veld zien de eerste helft... helaas duurde het seizoen 45 minuten te lang en dropen we af zonder een ticket voor 1 van de vele voorrondes voor Europa. Als je kijkt naar het "slot" van de Eredivisie hadden we daar überhaupt helemaal geen recht op. De individuele fouten rezen dit seizoen de pan uit met daarbij de verkoop van keyspelers Salah Edinne en Regeer was het vermaak ver te zoeken in de 2de seizoenshelft.

De Slotakkoorden van de wedstrijden dit seizoen waren wel vaker om van te janken, we verloren immers 14 punten terwijl we voorstonden en dan voornamelijk in het "slotakkoord". Go Ahead Eagles uit (2-2, 91ste minuut), SC Heerenveen uit (3-3, 93ste minuut), OGC Nice uit (2-2, 88ste minuut) en als deksel op de neus de laatste wedstrijd tegen AZ (3-2, 93ste minuut).

Gelukkig is er na elk slot ook weer een nieuw begin. Vaste waardes Sadilek en Steijn zijn vertrokken en de eerste versterking is inmiddels aangetrokken in Van den Belt. De zoon van oud directeur Gerald. Hopelijk komt er ook nog iets van scorende kwaliteit bij en doet deze het net zo goed als onze goalgetter Steijn. Hij was overigens de eerste topscorer van de Eredivisie die geleverd werd door FC Twente sinds Dick van Dijk in 1969. Naast dat Steijn de Willy van der Kuijlen trofee mee heeft genomen naar huis werd hij ook verkozen tot speler van het jaar. Sem bedankt voor de mooie jaren en veel succes in Rotterdam, maar niet te veel.

Meer woorden zullen we maar niet vuil maken aan dit seizoen, ik denk dat jullie inmiddels al wel een tijdje op de WC zitten tijdens het lezen van dit boekje met een aantal puike columns, Hulde en dank voor die heren! We zien elkaar 17 augustus weer in de bus vol goeie moed, kunnen we meteen de lampen laten zien wat voetballen in de Veste is!

Good goan!



